



Gedachtenis

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Voor de Protestantse Gemeente en de
Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet

Jaargang 54, nr. 20 - 19 november 2022 WEBEDITIE

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Voor de Protestantse Gemeente en de
Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet

Verschijnt eenmaal per twee weken
(in de zomer en met kerst om de drie weken).

Redactieadres:

Parelvissersstraat 131 (Mariakerk), 3194 JL Hoogvliet.
Tijdelijk alleen digitaal of telefonisch.
E-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
telefoon op redactieavond: (tijdelijk) 010-4161303

Kopij inleveren:

- **bij voorkeur per e-mail:** tot donderdag, **18.00 uur**, negen dagen voor verschijnen (of eerder);
 - **bij uitzondering:** uiterlijk vrijdags 12.00 uur.
- Opgave van advertenties via het mailadres.

Redactieleden:

D.S. Bijlsma, tel. 4164080
J. Groot Bramel, tel. 4380618
L.W.M.B. Janssen, tel. 4382325
C. Kreft, tel. 4383318
W.D. van der Veen, tel. 4168663
C. Westerduin, tel. 4161303

Administratie:

Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Abonnement: € 25,00 per jaar (2023)

Betalingen aan:

Stichting Kerkblad voor Hoogvliet te Hoogvliet;
bankrekening: IBAN: **NL12 INGB 0000 4590 99**
a.u.b. ook uw **adres** vermelden.

Abonnementenadministratie:

Parelvissersstraat 131, 3194 JL Hoogvliet Rt.
e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl
(C. Westerduin, telefoon 4161303)

Een **abonnement** wordt aangegaan voor tenminste één jaar met stilzwijgende verlenging.

Opzegging kan daarna per maand tegen het eind van een volle kalendermaand na de opzegdatum. Voor elke verstreken maand in dat jaar wordt € 2,00 berekend.

Privacy

De Stichting Kerkblad voor Hoogvliet beheert de persoonsgegevens van de abonnees zorgvuldig volgens de regels en gebruikt deze uitsluitend voor de abonnementenadministratie en de adressering van de kerkbladen. De administratie wordt vijf jaar bewaard.

Bronvermelding

Teksten uit ons kerkblad mogen voor publicatie in andere kerkelijke organen vrijelijk worden overgenomen mits met bronvermelding ('Kerkblad voor Hoogvliet, jrg., nr.')

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en inleverdata:

Nr.	Kopij inleveren e-mail tot 18.00 u:	Editie versch.:	periode van - tot:
21	24 november	3 dec.	3/12 - 17/12
22	8 december	17 dec.	17/12 - 7/1/23
1	29 december	7 jan.	7/1 - 21/1

Bij de voorplaat

Quilt gemaakt door Rieteke Hoogendoorn van Atelier 'Quiltkapel' bij NLB lied 91a:

"In de cirkel een grote traan met daarin een mensenkind. De traan ligt in de handen van God. Onze tranen worden door Hem opgevangen en zijn dierbaar voor hem."



Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen,
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend.
En Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,
- jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen,
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

*Tekst: Jan Duin
Liedboek, 91a*

Ieder afscheid is een nieuw begin

“Ieder afscheid is een nieuw begin”: tegeltjeswijsheid, met een grote kern van waarheid. De laatste weken kwam deze zin herhaaldelijk in mijn gedachten.

Half oktober nam ik afscheid van mijn vertrouwde werkomgeving. Na ruim 10 jaar verliet ik Breede Vliet. Er wacht een nieuw begin op mij. Ik ben als geestelijk verzorger gaan werken in Hellevoetsluis en Zuidland. Een nieuw begin, waar ik enthousiast over ben.

Met dit afscheid komt er ook een einde aan mijn bijdrage aan deze ‘pagina 3’. Inmiddels is er ook in Zuidland al contact gelegd met de kerk, dus ik zal daar ook zeker opnieuw de redactie van het kerkblad van kopij voorzien.



Het leven kent zoveel soorten van afscheid. Vaak is een afscheid zelf in gang gezet, zoals een wisseling van werkgever (dit maakt niet dat afscheid nemen gemakkelijk is, zo heb ik ervaren). Maar niet ieder afscheid is vrijwillig.

Het begint al vroeg in het leven, we nemen afscheid op school, het spelen is voorbij, dag lieve juf. Je neemt afscheid van je ouderlijk huis, een vertrouwde omgeving, de plaats van je jeugd. Vaarwel...

Verlies van een opa, een oma, vertrek uit de vanzelfsprekende onbekendheid met de dood.

Vertrek uit een baan, weg van collega's, die vrienden werden. Weg uit de vertrouwde sfeer en werkwijze. Je neemt afscheid van je partner, je blijft alleen achter. Er komt een tijd van afscheid van zelfredzaamheid, afnemende gezondheid, afscheid van je lijf en je leven.

Afscheid nemen en een nieuw begin, ze horen bij elkaar. Ieder afscheid is anders, steeds weer moet je je weg vinden om verder te gaan. Alsof je weer opnieuw begint. Het is goed om daar bij stil te staan. Afscheid nemen en opnieuw beginnen kan gemarkeerd worden door alledaagse of bijzondere rituelen. Je trakteert bij het verlaten van de basisschool, een housewarming markeert het begin van een nieuwe woonperiode, je steekt een kaarsje aan voor een dierbare overledene. Rituelen helpen en helen.

Bijzonder was het dat ik op mijn eerste nieuwe werkdag betrokken was bij een herdenkingsbijeenkomst. Nieuw begin en einde raakten elkaar intens.

Ook in dit nieuwe begin lag al een afscheid verborgen. Ieder afscheid is een nieuw begin. Ieder afscheid, ook dat ene definitieve afscheid van het leven?

November is de maand van gedenken. Voordat we reikhalzend uitkijken naar het feest van de geboorte, herinneren we ons de namen van onze dierbare overledenen. We steken een kaars aan, zoeken troost bij elkaar en bij God. Deze God heeft ons beloofd dat de dood niet het einde zal zijn, maar dat er een nieuw begin is. Dit ene nieuwe begin heeft geen einde, het mag een leven zijn tot in eeuwigheid. De hoop en het vertrouwen op dit echte nieuwe Begin mag ons gaande houden, het moge ons troost geven bij ieder afscheid en moed geven om onze levensweg te vervolgen. Ik neem afscheid als medeauteur van 'pagina 3'. Maar we blijven verbonden door die Ene die - welk afscheid onze weg ook kruist - nooit loslaat wat zijn Hand begon. Ik bid u allen hoop en het vertrouwen toe in de Eeuwige.

*De HEER is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw Hand begon
O Levensbron, wil bijstand zenden.*

Marijke Verzenaal
Geestelijk verzorger

PS Mocht u af en toe nog iets van mijn hand willen lezen, op de website en FB-pagina van Memowaardig hoop ik weer regelmatig iets te gaan schrijven.

KERKDIENTEN

ZONDAG 20 NOVEMBER 2022

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)

Gedachtenis

10.00 uur Ds. V.E. Huls
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkoppas (op aanvraag)

Mariakerk - Parelvisserstraat 131 (K)

9:30 uur Pater P.H. van der Veer
Eucharistieviering

maandag en donderdag:

10.00 uur Eucharistieviering

COLLECTEN:

Prot. 1. Diaconie 2. PKN: pastoraat:
gedenken in dorp en stadswijk
3. Vervanging buitenramen kerk
R.K.: Eigen parochie

Vooruitblik:

ZONDAG 4 DECEMBER 2022

Tweede Advent

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)

10.00 uur Ds. D.J. Thijs, Den Haag
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkoppas (op aanvraag)
Kindernevendienst

Mariakerk - Parelvisserstraat 131 (K)

9:30 uur Diaken R.H. Dits
woord- en communieviering

maandag en donderdag:

10.00 uur Eucharistieviering

COLLECTEN:

Prot. 1. **KiA-Werelddiaconaat: Libanon, Jordanië,
Irak, creëren van banen voor jongeren**
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
R.K.: Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022

Eerste Advent

Dorpskerk – Achterweg 10 (P)

10.00 uur Ds. V.E. Huls
Ook uitzending digitaal via kerkradio
en de website: www.kerkhoogvliet.nl
Kerkoppas (op aanvraag)
Kindernevendienst

Mariakerk - Parelvisserstraat 131 (K)

9:30 uur Pater Y. Konchenko
Eucharistieviering

maandag en donderdag:

10.00 uur Eucharistieviering

COLLECTEN:

Prot. 1. **KiAWerelddiaconaat: Colombia, onderwijs
aan werkende kinderen**
2. Kerk
3. Vervanging buitenramen kerk
R.K.: Eigen parochie; 2. Groot onderhoud

Agenda

Centrale agenda

Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin,
Brasemstraat 46, 3192 TD, telefoon 416 13 03;
e-mail: agenda@kerkhoogvliet.nl

Afzonderlijke verantwoordelijkheid:

(K) = Katholiek;
(O) = Oecumenisch;
(P) = Protestantse Gemeente;
(.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Vast rooster

(tenzij anders aangegeven onder 'actueel')

'Open kerk'

Mariakerk: maandag - vrijdag 9.30–11.30 uur

Dorpskerk: donderdag van 10.00 – 14.00 uur:

'Open Dorpskerk' met koffie en / of lunch

• Na elke dienst

Mariakerk: koffiedrinken in de bovenzaal

Dorpskerk: koffiedrinken in De Aanbouw

• Eerste woensdag van de maand

Dorpskerk, 19.00 uur. Oecumenische Taizéviering
Mariakerk, 9.30 uur. Koffieochtend 'De Zonnebloem'

Zo. 10.30 uur Mariakerk. Kinderkoor B-UNO
19.45 uur Dorpskerk. Combo "Eljakim"

Ma. 20.00 uur Dorpskerk. Chr. Gemengd Koor
'Rejoice'

Di. 10.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor Sint Jan

Wo. 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Koor



'Mensaheronan di pas'

20.00 uur Dorpskerk. Chr. Koor 'Voices'

Do. 19.30 uur Mariakerk. Ritmisch Koor 'Maria'

Actueel

Zaterdag 19 november

10.00 - 14.00 uur Mariakerk. Witte Markt.

14.00 uur Mariakerk. Doopvoorbereiding (K).

15.00 uur Mariakerk. Jeugdactiviteiten (K).

Zondag 20 november

11.00 uur Mariakerk. Repetitie Kerstspel (K).

Maandag 21 november

19.00 uur Dorpskerk. Gebedsgroep (P).

Dinsdag 22 november

19.30 uur Mariakerk. Voorbereiding huwelijk (K).

Donderdag 24 november

18.00 uur Uiterlijk - *maar liever eerder* - inleveren kopij voor 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Zaterdag 26 november

9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

9.30 uur Mariakerk. Kerk schoonmaken (K).

15.00 uur Mariakerk. Voorbereiding huwelijk (K).

Zondag 27 november

11.00 uur Mariakerk. Repetitie voor Kerstspel (K).

Dinsdag 29 november

19.30 uur Mariakerk. Voorbereiding huwelijk (K).

Woensdag 30 november

19.30 uur De Aanbouw. Moderamen van de kerkenraad (P).

Zaterdag 3 december

10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw, Achterweg. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommel- en snuffelmarkt ten bate van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

Bijbelleesrooster

zondag 20 november 2 Koningen 13:10-25

maandag 21 november Lucas 20:41-21:4

dinsdag 22 november Lucas 21:5-19

woensdag 23 november Lucas 21:20-38

donderdag 24 november Filippenzen 1:1-11

vrijdag 25 november Filippenzen 1:12-26

zaterdag 26 november Filippenzen 1:27-2:11

zondag 27 november Filippenzen 2:12-18

maandag 28 november Filippenzen 2:19-30

dinsdag 29 november Jesaja 9:7-16

woensdag 30 november Jesaja 9:17-10:4

donderdag 1 december Jesaja 10:5-19

vrijdag 2 december Jesaja 10:20-27

zaterdag 3 december Jesaja 10:28-34

zondag 4 december Jesaja 11:1-10

maandag 5 december Jesaja 11:11-16

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

(Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

dhr. M.C. Fossen

Marnix Revalidatiecentrum'

(Marnixlaan 5, 3132 PL Vlaardingen)

dhr. V.A. Bedet

Zorgcentrum 'Sonneburgh'

(Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam)

dhr. C. Oosterhoff

Zorgcentra

Breede Vliet

Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet Rt



Geestelijk verzorgers

Vacature

mw. Marije Noorbergen

(aanwezig in de regel op donderdagmiddag)

e-mail: m.noorbergen@argoszorggroep.nl

telefoon: 010-438 33 44

Meeuwenhof

Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet Rt



Geestelijk verzorger: mw. Aleksandra Gwizdz

(aanwezig op maandag en vrijdag)

e-mail: a.gwizdz@argoszorggroep.nl

telefoon: 010 295 18 88

Siloam

Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet Rt



Geestelijk verzorger: mw. Femmy Spit

e-mail: f.spit@leliezorggroep.nl



Jeugdpagina

Kleurplaat





MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

De Zonnebloem', Afdeling Hoogvliet.

Voorzitter: dhr. J.W.M. Woestenburger, tel. 4723828.

Secretaris: *vacant*

e-mail: : zonnebloem-Hoogvliet@kpnmail.nl

Penningm.: dhr. A. Wakkermans, tel. 06-13046541;

bankrekening: NL38 RABO 0302 8300 73.

Stichting Wijkbus Hoogvliet/Pernis

Middenbaan Noord 43, 3191 EM, tel. 010-760 22 33;

bereikbaar: maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur;

e-mail: swhp@hotmail.nl

Klusjes? Graag! Heeft u kluswerk voor binnen of buiten? Dan kunt u bellen met de heer Jasja Arzumanian: telefoon 4720068 of 06-51019423

Dank

Op zondag 31 oktober was ik blij verrast dat ik een boeket bloemen mocht ontvangen als dank voor vrijwilligers werk voor de kerk. Ik ben namelijk betrokken geweest bij het opzetten en ontwikkelen van de nieuwe website van de kerk.

Ik stel dat erg op prijs.

Johan den Boer

Wat een verrassing dat ik vanuit de Dorpskerk de bloemen van zondag 6 november mocht ontvangen. Uw medeleven geeft mij warmte.

Heel erg bedankt.

Bas Lengkeek

Redactioneel

Afscheid

Deze maand zijn we ook al bezig met de planning voor het volgende jaar. Daarbij hoort ook een rooster voor de auteurs van 'Pagina drie'. Enkel doen dit op grond van hun taak, maar er zijn ook 'freelancers'. Bijna iedereen kan en wil doorgaan met een uitzondering: Marijke Verzendaal heeft per 1 november een andere werkring buiten onze regio gekregen en heeft besloten te stoppen. Haar bijdrage in dit nummer is dan ook de laatste.

Zij schrijft ons daarover:

'Met deze bijdrage komt er een einde aan de samenwerking. Het kostte regelmatig enige inspanning om (op tijd) mijn kopij aan te leveren, maar ik heb het altijd mooi gevonden om via het kerkblad

een inkijkje te geven in het werk van de geestelijk verzorger in het verpleeghuis. Het verpleeghuis waar ook verschillende leden van de protestantse gemeente en de katholieke parochie wonen.

Ik zet mijn werk voort voor Careyn zorgorganisatie en ben in het vervolg op Voorne-Putten. We blijven woonachtig in de buurt van Hoogvliet, dus de kerk en haar leden zijn nooit ver weg. En het kerkblad blijft bij ons privé bezorgd worden.

Bedankt voor de samenwerking. Ik wens jullie allen veel succes toe bij het samenstellen van het blad."

Van onze kant danken we haar hartelijk voor de lezenswaardige teksten die - ook op tijd - aan ons blad toevertrouwde en wensen haar veel voldoening in de nieuwe werkomgeving.

Welkom

Onze poging tot vervanging had meteen succes.

In de persoon van Harry Wols menen wij een waardige opvolger gevonden te hebben. Dat hij schrijven kan is in dit blad al meermalen bewezen; wellicht zal hij meer moeite hebben nu binnen de circa 700 woorden te blijven.....-☺

Harry, hartelijk welkom straks op 'Pagina drie'.

Dorpskerkuitzending

Door diverse omstandigheden hebben we deze maand moeten uitwijken naar 15 november.

'We' is even nog een raadsel, want Marius heeft te kennen gegeven na een heftige periode vol ongemakken toch maar eens wat gas terug te nemen.

Wel, als iemand de prijs van trouw aan de Dorpskerkbelangen verdient, durf ik te stellen dat een gouden medaille op zijn borst zou moeten prijken. Wat niet wegneemt dat hij te allen tijde 'binnen' mag komen vallen, vermits uiteraard het thuisfront inclusief hijzelf dat zou wensen. Vanaf deze plek wens ik hem en An in elk geval een goed herstel en veel gezondheid toe.

Harry Wols

Voedselbank



Het is alweer een hele tijd geleden, dat u via het kerkblad iets gehoord heeft van de voedselbank. Vandaar nu maar even een update.

In coronatijd was de voedselbank eigenlijk de enige activiteit die vanuit de kerk doorging. We konden de mensen niet zonder pakket laten zitten.

Gelukkig was de kerkenraad daar ook van door-drongen, dus met een aangepaste looproute konden de mensen hun pakket ophalen.

Sinds een paar jaar rijden er ook enkele vrijwilligers met hun eigen auto naar de voedselbank van Spijkenisse om daar extra levensmiddelen op te halen, die dan door vrijwilligers in de Dorpskerk bij de pakketten uit Rotterdam worden gevoegd.

Ook kopen we af en toe toiletpapier of schoonmaakspullen en laatst zijn er in de kerk tandpasta en tandenborstels ingeleverd. Dat alles wordt ook bij de pakketten gevoegd.

Nu hebben we een aanbod gekregen voor kinderen van de voedselbank om een Sinterklaasviering bij te wonen. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers om deze kinderen met de auto daarheen te brengen, want er zijn mensen die bij ons komen, die géén auto hebben. Hun kinderen mogen toch niet buiten de boot vallen!

Wilt u ons op zaterdag **26 november** helpen om hen een onvergetelijke dag te bezorgen? Geef u dan op via onderstaand telefoonnummer of via het onderstaande e-mail adres. Alvast hartelijk dank.

Aad Hoogerwerf

Coördinator voedselbank Hoogvliet

tel: 06 23979373

e-mail: voedselbank@kerkhoogvliet.nl

Wilt u de voedselbank financieel steunen, dan kan dat door een gift op de rekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet (NL10INGB0000079089) o.v.v. VOEDSELBANK.

Cantatedienst Laurensantorij



Zondag 20 november, 19.00 uur, Laurenskerk

Begin je week met Bach! Zijn cantates plaatsen wij in hun oorspronkelijke context, ingebed in een kerkdienst. De cantatediensten duren een uur en zijn gratis toegankelijk, met collecte na afloop.

Iedereen mag er in alle rust van genieten in de prachtige, monumentale sfeer van de Laurenskerk te Rotterdam. Ook is er een livestream via <https://www.youtube.com/channel/UC1geRuQPEDOPfiZFsb1z3eQ>

Bach / Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140
M. Franck / Hohelied-motet Fahet uns die Fühse

Laurensantorij & Laurensorkest
Wiecher Mandemaker - dirigent
Hayo Boerema - orgel

Martha Bosch - sopraan; Arco Mandemaker - tenor
Johan Vermeer - bas.

Uit Ikazia

Hoe gaat het?

Meestal wordt deze vraag aan de patiënt gesteld: Hoe gaat het met u? Maar tegenwoordig wordt deze vraag ook aan het Ikazia Ziekenhuis gesteld: Hoe gaat het met het ziekenhuis? We merken dat in de achterban van het ziekenhuis sterk wordt meegeleefd. Nu in de landelijke pers het bericht is verschenen dat Ikazia financiële zorgen heeft, zijn er velen die met het ziekenhuis meeleven.

Hoe gaat het met het ziekenhuis? In de afgelopen zomer bleek het niet goed te gaan. De cijfers gingen in de min. Doorgaan op het oude spoor zou een faillissement betekenen. Met hulp van externe adviseurs is het ziekenhuis hard aan de slag gegaan om Ikazia weer financieel gezond te maken. Op de plannen die tot nu toe zijn gemaakt hebben de banken en de verzekeraars positief gereageerd. Zij hebben er vertrouwen in dat Ikazia de zaken weer op orde krijgt. We hopen per 1 januari met een goedgekeurd, solide plan klaar te zijn voor de toekomst.

We waarderen erg het meeleven dat we met name vanuit de kerken ervaren. Hartelijk dank daarvoor. Sommigen willen meeleven door een financiële bijdrage, bijvoorbeeld door een collecte. Maar, hoe goed bedoeld ook, dat is op dit moment niet de oplossing. We moeten structureel op eigen benen kunnen staan. Maar uw meeleven en uw gebed waarderen we zeer.

Intussen gaat de zorg voor de patiënten bij ons gewoon door zoals u van ons gewend bent: met hart en handen willen we er zijn voor ieder die dat nodig heeft. We hebben er vertrouwen in dat deze zorg ook in de toekomst beschikbaar zal zijn.

We zijn graag tot uw dienst!

Hartelijke groet vanuit de Geestelijke Verzorging van het Ikazia Ziekenhuis,
ds. Lida Tamminga
ds. Martijn Weststrate

NBG Bijbelquiz

Donderdagavond 24 november in kerkgebouw 'De Heuvel', Ring 322 Pernis

De inloop is vanaf 19.00 uur en de aanvang om 19.45 uur afsluiting rond 22.00 uur

De drie Pernisser wijkpredikanten 'doen dienst' als quizmasters. Deze quizavond is niet alleen bestemd voor de Pernissers, maar ook voor de liefhebbers" daarbuiten. Dat geldt ook voor degenen die geen vaste kerkbezoekers zijn. Ook hoeft men geen schriftgeleerde te zijn!

Dus nodigen we ook graag de Hoogvlieters weer uit om mee te komen doen. Meedoen kan in teamverband van 3 à 5 personen, maar ook individueel. De deelname is 'Pro Deo'. Wel houden we een vrijwillige collecte, waarvan de opbrengst naar het Nederlands Bijbelgenootschap gaat, na aftrek van de onkosten. Aanmelden kan (bij voorkeur) via e-mail gbjs@planet.nl of de hieronder vermelde telefoonnummers. voor meer informatie. Bel gerust!

Namens het voorbereidingsteam,
Gerrit Barends
010-416 22 68 | 06-83 16 73 55

Orgelagenda

*Toegang vrij, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen voorbehouden. Onvoorzien- wijzigingen:
zie de orgelagenda op: www.rotterdamorgelstad.nl*

Zaterdag 19 november 2022, 20.15 uur
BERGSINGELKERK, OUDE NOORDEN
Herdenkingsconcert m.m.v. Vocaal ensemble Embrace, Cantorij Bergsingelkerk, Johan den Hoedt (vleugel) en Edwin Vooijs (orgel)
Thema: Lux aeterna (Eeuwig licht)

Zondag 20 november 2022, 19.0 - 20.15 0 uur
OPEN HOF OMMOORD
Jubileum '40 jaar veelzijdig', Willem Blonk
Medewerking - koren: Open Hof Cantorij, Koor Hemelsbreed en Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof; - solisten: sopraan Leonore Engelbrecht, countertenor Tobias Segura Peralta, tenor Ard Verkerke en bas Bram Trouwborst als vocaal kwartet; - musici: fluitiste Cora Greevenbosch, René en Mark Lansbergen, bas en drum, pianist Tim van Oijen en organist Iddo van der Giessen.
Dit feestconcert op 20 november duurt van 19.00 uur tot ca. 20.15 uur, de entree is vrij, met collecte. Na afloop is er nog een gezellige nazit mogelijk. Ook Cultuur Concreet draagt bij aan de kosten.
Kerk open: 18.30 uur; toegang gratis, wel collecte.

Zaterdag 26 november 2022, 14.15-16.15 uur
ARMIUSKERK, CENTRUM
Concert met lezing (Advent) door Jos van der Kooy

Zaterdag 26 november 2022, 16.00 UUR
HILLEGONDAKERK, HILLEGERSBERG
improvisaties door Martien de Vos, Vincent de Ridder

Woensdag 30 november 2022, 20.15-21.30 uur
STADHUIS ROTTERDAM / BURGERZAAL
Winterreise in Rotterdam. Pierre Mak, bariton, Adriaan Hoek, orgel, Foppe Schut, beeld. Toegang vrij, wel reserveren: <https://stadsmuziek.nl/concert/winterreise/>

Protestantse Gemeente
te Hoogvliet



ADRESGEGEVENS

Dorpskerk

Achterweg 10
3191 VA Hoogvliet
telefoon 438 12 33



Kerkenraad

Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter: R.W.F. Hallema, tel. 4161264;
e-mail: rwf.hallema@telfort.nl
Scriba: mw. J. de Jong-den Boer, tel. 2234350;
e-mail: scribaat@kerkhoogvliet.nl

Predikant

Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC,
telefoon 4160071, e-mail: v.huls@chello.nl
zaterdags vrij.

Voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en voor verzoeken om pastoraal bezoek:
mw. Rita Ypinga, tel. 4387494;
e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

Doopbediening

U kunt contact opnemen met de doopassistent:
mw. Carin Langbroek-de Waaij, tel. 010-472 01 90,
e-mail: carinlangbroek@hotmail.com

Preekvoorziening

dhr. Peter Hallema, tel. 06-46 90 76 40;
e-mail: claudiahallema@t-mobilethuis.nl

• Pastoraal team voor

De Kulk: mw. M.M. van den Berg, tel. 4384397
De Sluis: mw. A. van Lunteren-Boers, tel. 4385558
Kl. Zevensterstraat, hoogbouw:
mw. Y. de Jong, tel. 06 28668974
Meeuwenhof: mw. A.E. Bakker, tel. 4721750
Siloam: mw. G.M. van Reede van Oudtshoorn,
tel. 06-44222119
Westerstein: mw. A.M. Kloeg-Trachsler, tel. 4387518

COLLEGE VAN DIAKENEN

Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, tel. 4380618;
e-mail: voorzitterdiaconie@kerkhoogvliet.nl
Secretaris: A. Wols, tel. 4382828;
e-mail: harry.wols@gmail.com
Penningm.: W.L.A. Snel, tel. 06-51485244.
e-mail: wimlasnel @ hotmail.com.

Protestantse Vrouwendienst Hoogvliet

Voorzitter: mw. H.H.C. Vervat-van Tooren, telefoon
06 18 79 89 69; e-mail: daantje.vervat@kpnmail.nl
Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, tel. 4382067;
e-mail: dinekevanveelen@gmail.com.
Penningmeester: mw. A. van Lunteren-Boers,
tel. 4385558.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
Voorzitter: J.H. Vos, tel. 2162992
e-mail: koosvos@planet.nl
secretaris: A.C. Dronkert, tel. 0181-660367;
e-mail: ariedronkert @ hetnet.nl
Penningm.: P. van Veelen, tel. 2161800
e-mail: p.vanveelen1@upcmail.nl
Boekhouder: L.W. Tims, tel. 4165192;
e-mail: l.tims @ telfort.nl
Bijdragenadm.: mw. Th.F. Hendriks Berendsen,
tel. 4386132, e-mail: kerkbalans@kerkhoogvliet.nl

Bankrekeningen (en tenaamstellingen)

Diaconie:

NL10 INGB 0000.0790.89: Diaconie Prot. Gem.
bij giften - ook voor zending - graag
het doel erbij vermelden.

Kerk

NL06 RABO 0373 7121 38: Prot. Gemeente Hoogvliet
NL81 RABO 0373 7121 46: Prot. Gemeente Hoogvliet
inz. Girale collecten
NL59 RABO 0373 7121 54: Prot. Gemeente Hoogvliet
inz. Kerkbalans

• Collectebonnen

Bestellingen op rekening: NL68 INGB 0003 7956 67
t.n.v. Protestantse Gemeente te Hoogvliet.

kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten);

kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten).

Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen.

Aflevering: op de **tweede zaterdag** van de maand.

Beheer gebouwen

Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233.
dhr. J.S. Heutink, tel.: 06-82457044,
e-mail: heutink1952@live.nl.

De Aanbouw, Achterweg 12, tel. 4381233.

Inl./reservering: mw. Sjanie Spruyt, tel. 06-21653158;

e-mail: sjanie.spruyt@gmail.com

Hulpverlening

• Kerkvervoer

via de diaconie; zie: *Bij de diensten*
(vervalt tijdens alleen digitale diensten)

• **Kerkradio** (kerkdiensten via internet)

M.C. Fossen, tel. 4168202.

Website

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl

Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij 'Informatie'; de agenda is te vinden onder 'Actueel'. Ook worden verslagen en foto's van evenementen opgenomen

De website werkt ook goed op uw tablet of telefoon!
Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het *correspondentieadres*: Hugo Verwoerd,
e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

Attentie taakdragers

Vul tijdig uw taak in op het takenrooster, zodat daarop gebaseerde publicaties actueel zijn.

Ruilingen of aanpassingen – ook op korte termijn - dienen meteen te worden opgenomen, zodat bij contacten geen misverstanden ontstaan.

Bij de diensten

Ambts- en taakdragers

20 november: mw. Vervat, mw. Groenendijk

Lector: mw. dhr. Van Veelen

Organist: dhr. Noordzij

Beeld en geluid: dhr. Wols

Kerkoppas (op aanvraag)

Commissie van ontvangst: dhr. Vervat, dhr. en mw. Van Veelen

27 november: mw. Van Lunteren, dhr. Wols

Lector: dhr. Wols

Organist: dhr. Sonneveld

Beeld en geluid:

Kerkoppas (op aanvraag)

Kindernevendienst: mw. Langbroek

Commissie van ontvangst: mw. Hallema, mw.

Berendsen, dhr. P. Hallema

Kerkoppas

Beschikbaar na aanvraag uiterlijk op donderdag bij:

Susanne van Veelen, tel: 06 2944 1514;

e-mail: susannevanveelen@gmail.com

Kerkvervoer

Als vervoer nodig is kunt u hiervoor bellen op vrijdagavond tussen zes uur en half acht voor:

20 nov.: Daan Vervat, tel. 06 - 49 68 03 79

27 nov.: Albert v.d. Pijl, tel. 06 - 20 93 66 95

4 dec.: Daan Vervat, tel. 06 - 49 68 03 79

Kerkcollecten, toelichting

20 november - PKN: pastoraat

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en

een begrijpend woord. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training 'Leiding van uitvaarten', waarbij ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar.



Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Informatie: www.protestantsekerk.nl/collecterooster en www.protestantsekerk.nl/pastoraat

Kindernevendienst

Hallo jongens en meisjes. Vanaf zondag 27 november beginnen we met het adventsproject. Er zal dan tot en met Kerst elke zondag kindernevendienst zijn, zodat we het adventsproject samen kunnen volgen en steeds zichtbaarder kunnen maken. Het project heet dit jaar: "Ik kan niet wachten". Kan jij ook niet wachten tot het eindelijk zover is dat je jarig bent? Of dat je die grote verrassing voor iemand eindelijk kan geven? De tijd van advent is ook een tijd van wachten. Het woord 'advent' betekent 'komst': we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Het woord 'wachten' zien we overal in de Bijbel terug. Tijdens het project hangt er een grote poster in de kerk. Op de poster plakken we elke zondag een

plaatje van mensen die aan het wachten zijn. In de verhalen horen wij, hoe een boer, Maria, Jozef, Simeon en Hanna en wijze mannen aan het wachten zijn. Ja, waar wachten zij op? Zoals elk jaar steken we ook elke zondag een kaarsje aan. Hoe meer kaarsjes branden, hoe minder lang we moeten wachten tot het Kerst is. Wij hopen dat jullie tijdens het project ook erbij zijn. Tot dan!
Ria, Talitha, Karlijn en Carin.

In Memoriam

Neeltje Douma-Krijtenberg

Op 16 oktober overleed, op de leeftijd van 92 jaar, mw. Neeltje Douma-Krijtenberg. Zij verbleef in Breede Vliet.

We hebben Nely door de jaren heen leren kennen als iemand met een grote kerkelijke betrokkenheid. Ze leefde mee met een ieder waar iets aan de hand was, kwam als ze kon naar de kerk (en dat was bijna altijd) en zong de sterren van de hemel. Zo heeft ze ook met vreugde gezongen bij het Dorpskerkkoor, en met haar auto wekelijks koorleden opgehaald en weer thuisgebracht na de repetitie. Zingen tot eer van God, ze deed het met enthousiasme en met veel liefde.

Ze is met inzet en motivatie diaken geweest en was op die manier betrokken bij de medemens die het minder had.

En ze maakte deel uit van de laatste beroepingscommissie die er tot nu toe in onze kerkelijke gemeente is geweest en dat leidde tot een bijzonder contact tussen haar en mij.

Na het overlijden van haar man Dick werd haar wereld steeds kleiner en werd ze somberder. Ze miste hem verschrikkelijk. Haar kinderen en kleinkinderen deden wat ze konden om haar verdriet te verlichten.

Na veel zorgen om haar lichamelijke én geestelijke gezondheid werd ze uiteindelijk opgenomen in Breede Vliet, waar de geestelijke zorg grotendeels werd overgenomen door de geestelijk verzorger aldaar, gecombineerd met af en toe wat bezoeken door gemeenteleden uit onze kerkelijke gemeenschap. Die contacten werden allengs minder en dat is een trieste constatering.

We hebben op zondag 23 oktober haar naam genoemd en een steen met haar naam in onze gedachtenisschaal gelegd. Ze blijft in onze herinnering als een betrokken, gelovige vrouw die altijd de ander op het oog had en die het goede wilde zien in de mensen. We bidden om kracht en troost voor allen die haar zo zullen missen.

Ds. V.E. Huls

Gedachtenisdienst

Op **20 november** is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voordat wij met de adventtijd het nieuwe kerkelijk jaar beginnen blikken we terug.

Tijdens de diensten worden gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden herdacht. Daarbij mogen wij aan gemis en verdriet niet het laatste woord geven, want er is toekomst: het koninkrijk van God. In het licht van dat uitzicht denken wij aan hen, noemen hun namen en voor ieder van hen zal een kaars worden aangestoken om te gedenken dat zij in het licht van God zijn.

Voor gasten en belanghebbenden is een gedrukte orde van dienst beschikbaar.



2021

16-nov	Hillegonda Maartje Messemaker-Poot	86	jaar
21-nov	Jan Evers	94	jaar
27-nov	Petronella Fredrika de Koning-Jansen	93	jaar
29-nov	Jacob van den Berg	94	jaar
1-dec	Wilhelmina Adriana Bedet-de Jong	92	jaar
2-dec	Gerrit Aart Barendregt	94	jaar
3-dec	Sijpkje Groen-Koopmans	95	jaar
12-dec	Lena Carolina Matulesy-Wolff	94	jaar
13-dec	Berendina Aleida Meijer-de Groot	88	jaar
14-dec	Carl Heinrich Wilhelm Poot	90	jaar
14-dec	Evert Rudy Schramm	86	jaar
20-dec	Richtje van Eijbergen-Lolkema	86	jaar
26-dec	Neeltje van der Waal-Vente	88	jaar

2022

1-jan	Willem Stout	77	jaar
2-jan	Aldegonda Swiers-Plate	91	jaar
4-jan	Aletta Groenendijk	82	jaar
11-jan	Jielis van Dalen	93	jaar
29-jan	Kees Waij	88	jaar
12-feb	Willempje Bastiaantje C Groenenboom	74	jaar
14-feb	Neeltje Konings-Roos	90	jaar
15-feb	Bastiaan van Hamburg	80	jaar
3-mrt	Geert Kruizinga	92	jaar
18-mrt	Hendrik Janssen	74	jaar
19-mrt	Jannetje Sientje van Soest-Barendregt	58	jaar
28-mrt	Pieter Willem van der Ent	96	jaar
29-mrt	Charlotte Wilhelmina Jeninga-van de Graaf	95	jaar
16-apr	Adriaantje Kruithof-Verheij	86	jaar
21-apr	Hermina Russchen-Pijl	88	jaar
23-apr	Pieter van Meeuwen	82	jaar
2-jun	Arie Jan Ophorst	82	jaar
2-jul	Piere Maarten van der Zee	73	jaar
2-aug	Johanna Elzelina te Siepe-Dijkstra	88	jaar
11-aug	Gerrit Cornelis Struik	89	jaar
13-aug	Cornelia van der Stoep-van Gelder	90	jaar
15-aug	Bastiaan Slooter	84	jaar

28-aug	Bastiaan Leendert van den Berg	95	jaar
28-aug	Elizabeth van Dijk-Broere	96	jaar
6-sep	Geertruida Johanna Spruijt-van der Ent	95	jaar
21-sep	Johanna Maria Verboom-Bergman	87	jaar
27-sep	Aart van der Meijde	76	jaar
11-okt	Johanna Roelofje Pieters-Staat	92	jaar
16-okt	Neeltje Douma-Krijtenberg	90	jaar
3-nov	Jacobus Hendrikus Boerlage	64	jaar
6-nov	Willem Groeneveld	74	jaar
7-nov	Jacoba Willemijntje Bor-Vonk	92	jaar

DiaconieNieuws

Zondag 6 november ging ik bijna huppellend naar huis na de kerkdienst. "Waarom dan"? vraagt u zich misschien af.

Ik werd heel blij van het feit dat, naast de mooie dienst die we met elkaar hadden, ook een enorme hoeveelheid tandpasta en tandenborstels is gedoneerd voor de klanten van de Voedselbank. Daarnaast waren ook de enveloppen voor de acceptgiro-actie van de diaconie binnen een mum van tijd allemaal meegenomen.

Het kan zo maar zijn dat de mensen die ze hebben weggebracht er ook een plezierige ochtend of middag door hebben gehad: Een keer in een andere wijk lopen; prachtige herfstkleuren zien of een onverwacht gesprek met iemand hebben

Nu hopen we als diakenen natuurlijk ook dat er nog een mooi bedrag binnenkomt voor de doelen die er voor de actie uitgekozen zijn.

Ook voor de **Kerstmarkt van 16 december** is een doel gekozen: *'Mensenkinderen'*

Deze organisatie helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en ouderen in Oost-Europa voor wie niemand voor zorgt of naar omziet; met name in Albanië, Armenië en Moldavië.

De intentie van de diaconie is dit doel niet alleen met de opbrengst van de kerstmarkt te steunen, maar het hele kerkelijk jaar door voor dit doel meer acties te organiseren.



Wat is het lang geleden dat we een Kerstmarkt konden houden. U weet vast nog wel dat er altijd een grote loterij is op de kerstmarkt. Voor die

loterij hebben we cadeaus nodig. Mocht u nu iets hebben dat zeer geschikt is als cadeau, neem het dan mee naar de kerk op zondag of op donderdag als er koffieochtend is. Houd u vooral 16 december vrij om elkaar weer te ontmoeten op de Kerstmarkt.

In de afgelopen kerkenraadsvergadering is ook de begroting van de diaconie weer goedgekeurd. Wilt u die inzien, neem dan contact met mij op.

Op 19 november wordt er sinds lange tijd weer een landelijke diaconale dag gehouden. Ook nu zullen er weer enkele diakenen uit onze gemeente naar

Gouda vertrekken om zich te laten inspireren. Wie weet wat een mooie plannen daar weer uit komen. U hoort ervan in het volgende kerkblad.

Huppelen gaat vast niet iedereen meer lukken en is soms ook best wel riskant, maar ik hoop dat u van al deze mooie doelen en initiatieven net zo blij wordt als ik. Een vrolijke groet namens de diakenen,

Marieke Groot Bramel

Collecten

27 november 1^e advent – Kerk in Actie

Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia.

Moeders zijn bang voor de toekomst van hun kinderen



Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting steunt (werkende) kinderen die opgroeien in een gewelddadige wijk in Bogotá.

Jinet is een alleenstaande moeder van vijf kinderen. Ze is bang dat haar zoon Sebastian het verkeerde pad op gaat. Ze vertelt: "Ik ben vier jaar geleden gescheiden, omdat mijn man me sloeg. Hij mishandelde mij en mijn kinderen ook psychisch." Jinet probeert de eindjes aan elkaar te knopen met verschillende baantjes. Ze werkt onder meer op de markt bij een groentekraam. De kinderen zijn vaak alleen thuis. Ze moeten zelf hun ontbijt klaarmaken en gaan 's avonds zelf naar bed.

Jinet vertelt: "Sebastian was als 5-jarig kind getuige van een gruwelijke moord op zijn oom, maar hij wil er niets over zeggen. Zijn spel gaat sindsdien alleen maar over geweld en wapens. Hij wil later soldaat worden. Ik maak me zorgen dat Sebastian op straat leert stelen of drugs leert gebruiken.

Als hij op straat is geweest, ruik ik altijd aan zijn handen en mond. Dan wordt hij boos en zegt: "Waarom ruik je aan mij? Denk je soms dat ik verslaafd ben?" Ik zou willen dat hij een studie kan volgen en werk doet dat hij leuk vindt. Maar ik heb het geld niet om hem dat te bieden.

Kinderen zoals Sebastian lopen een groot risico om in de criminaliteit te belanden. FPT wil dit soort kinderen een tweede thuis bieden. Voor 400 euro kan één kind een jaar activiteiten volgen bij FPT.

Steun dit werk via de collecte in onze kerk of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia. www.kerkinactie.nl/kinderencolombia Deze collecte wordt door de diaconie van harte bij u aanbevolen.

Vanuit de Platte Driedijkpastorie

Zaterdag is mijn vrije dag

Het begin van deze kopij schrijf ik op de donderdag dat dit moet worden ingeleverd. Donderdag 10 november, is een dag na de gemeenteavond en, dit jaar, dus ook een dag na mijn verjaardag. Die ik gisteravond deels met een veertigtal van u heb mogen doorbrengen.

Wat was het leuk dat u voor ons als jarigen meezong met het vertoonde filmpje. Want in de afgelopen maand waren er nog een paar kerkenraadsleden jarig geweest. (in de kerkenraadsvergadering staan we altijd even stil bij diegenen die in de voorgaande maand jarig waren, en voorzitter Rein Hallegaard heeft dan altijd een leuk filmpje paraat staan). Ik heb natuurlijk getraakteerd....

Velen van u wisten al van mijn 'weer een jaartje ouder worden' en kwamen feliciteren. En u stuurde ook mooie, leuke, lieve kaarten.

Ik werd er weer bij bepaald hoe betrokken u als gemeente altijd weer bent. In vrolijke tijden. En, daarnaast.....

... **moet er mij nóg even iets van het hart**, voordat ik u ga bijpraten over de gedachtenisdienst, en dat is, dat uw betrokkenheid ook blijkt in tijden van verdriet en zorgen. Wij zijn diep geraakt door uw medeleven rondom het overlijden van onze schoonzus Maja. Zij was de vrouw van één van de broers van Yvonne en is 66 jaar geworden. Op enig moment in het verleden, ik denk zo'n anderhalf, twee jaar geleden, heb ik voorafgaand aan de voorbede, verteld over haar ziekte en voorbede voor haar en haar gezin gedaan.

Vanaf die tijd zijn er onder u die zo regelmatig eens naar haar hebben geïnformeerd. Dat was fijn om mee te maken.

En toen ik op zondag 30 oktober aan u gemeld had dat ze overleden was, hebben velen van u ons sterkte gewenst en uw deelneming betuigd. Daar wil ik u, natuurlijk ook namens Yvonne, heel hartelijk voor bedanken. Dat doet ons goed.

Op 20 november zal onze gedachtenisdienst plaatsvinden. Die dienst waarin we bij elkaar komen en waarin de namen genoemd worden van de mensen uit onze gemeente die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Hun namen worden genoemd, kaarsen worden aangestoken, we worden stil.

U die persoonlijk een geliefd iemand bent verloren, hebt inmiddels een uitnodiging ontvangen om deze dienst bij te wonen. We hopen dat corona zich gedeisd houdt. Zodat we, zoals we dat altijd gewend waren, u de gelegenheid kunnen bieden om (als u dat wilt) zelf naar voren te lopen, de naam te noemen en de kaars in de kaarsenstandaard te zetten.

De namen die niet door nabestaanden worden genoemd zullen, ook zoals we dat gewend zijn, door ambtsdragers worden uitgesproken, waarbij dan natuurlijk ook een kaars wordt geplaatst.

Eén onderdeel zal helaas wel anders zijn: er is geen gelegenheid om andere namen te noemen dan die van diegenen die ons in onze gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Met name doordat corona toch een wat wiebelig iets blijft, dat zomaar ineens weer de kop kan opsteken, willen we langere rijen en dicht op elkaar staande mensen voorkomen.

Nadat alle kaarsen voor iedereen aangestoken zijn en brandend in de standaard staan, zal ik nog één laatste kaars aansteken. Deze kaars brandt voor alle mensen die we zo missen en wier namen niet zijn genoemd.

Mocht u gedurende het afgelopen jaar een dierbaar iemand verloren zijn dan kunnen we ons voorstellen dat u het erg jammer vindt dat u die naam niet kunt noemen. Iets wat we in dit verband willen aanreiken als suggestie: Neem voor uzelf thuis een moment van stilte, steek een kaars aan en noem de naam van die ene persoon, hardop, en sta in gedachten stil bij zijn of haar leven. U kunt hier natuurlijk ook op andere manieren uw eigen invulling aan geven.

Ieder die op welke manier dan ook tegen deze samenkomst opziet, bid ik Gods troost en kracht toe.

Ik wens u vanuit de pastorie goede samenkomsten toe en Gods zegen.

Ds. Viola Huls

Beste zusters en broeders ...kijkt u ook zo uit naar de decembermaand? Ik wel! Heerlijk om al een beetje bezig te zijn met de voorbereidingen voor kerstmis. Vroeger waren we in deze periode ook bezig met het Sinterklaasfeest, maar nu de kleinkinderen de leeftijd achter zich hebben liggen dat ze nog in Sinterklaas geloofden, besteden we daar niet meer zoveel tijd aan en dat komt de voorbereidingen voor de kersttijd ten goede zullen we maar zeggen. Zo hebben wij in onze voortuin een ouderwetse sparrenboom die ik elk jaar rond deze tijd van lichtjes voorzie. Nee...maakt u zich geen zorgen, ik hang ze alleen maar op in de boom. Aansteken doe ik gewoontegedroeven pas na het Sinterklaasfeest. Maar omdat het Sinterklaasfeest bij ons nu een minder prominente rol speelt, sluit ik niet uit dat dit jaar de lichtjes al vanaf 1 december aan gaan. Heerlijk hoor om overal weer de lichtjes te zien die vertellen dat het weer bijna kerst is. Natuurlijk hebben al die lichtjes niets met de ware betekenis van kerst te maken. Maar het is volgens mij niet verboden om het rondom het feest van de geboorte van onze Heer Jezus ook gezellig en knus te maken...toch?

Knus was het ook op de kerkenraadsvergadering van 9 november. We zaten noodgedwongen opeengepakt in de kleine zaal van De Aanbouw. 't Kon niet anders, want in de grote zaal zou om 20.00u de gemeente-avond beginnen (het verslag komt in het volgende Kerkblad). De vergadering kan dan maar 1 uur duren maar deze keer waren we al na 45 minuten klaar en hadden we wonder boven wonder ook nog best wel wat 'knopen' doorgehakt. Eén van de zaken waar we snel uit waren was de Dorpskerk-app. De kosten om de app in de lucht te houden zijn ca € 1.200 per jaar. Dat is een behoorlijke kostenpost en om die kosten te drukken is besloten om een bijdrage van € 10 per jaar te vragen aan iedereen die de app op z'n telefoon heeft. Er zijn meer dan 150 'gebruikers' dus als iedere gebruiker minimaal een tientje (meer mag ook) bijdraagt dan zijn de kosten van het afgelopen jaar ruim gedekt. We vragen de 'gebruikers' dus om 10,00 te storten op nummer: **NL 32 INGB 0002 4659 60** t.n.v. Protestantse Gem. Hoogvliet, met vermelding. "*bijdrage Dorpskerk App*". Vast bedankt namens het CvK.

Verder is afgesproken dat we in de kerkdienst van 27 november afscheid gaan nemen van twee ambtsdragers. Tom Woudstra en Riet Groenendijk. Over Tom (Ouderling Kerkrentmeester) heb ik al eerder geschreven dus dat zal geen verrassing voor u zijn. Maar dat Riet gaat stoppen wist u nog niet. Allemaal lopen we wel eens tegen een 'grens' aan. Omdat we ouder worden of omdat, zoals bij Tom de situatie is, een ziekte ons parten speelt.

Gelukkig is Riet niet ziek maar speelt leeftijd en druk een grote rol en legt ze met pijn in het hart haar ambt als diaken neer. Gelukkig blijft ze wel actief als lector en in de PvD. Vanaf deze plaats is een groot dankjewel wel op z'n plaats en het zou fijn zijn als u er allemaal op de 27^e bij kunt zijn om Riet en Tom persoonlijk te bedanken voor het werk en de tijd die zij gaven aan

het werk in de gemeente van onze Heer Jezus.

Toen kwam 1 januari ter sprake. Nieuwjaarsdag valt dit jaar namelijk op zondag. Veel mensen zijn dan druk om familie of vrienden te bezoeken of te ontvangen om ze een goed nieuwjaar te wensen. Daarom besloten we dat er op 1 januari een gewone dienst is en er na de dienst van **8 januari** een **nieuwjaarsreceptie** zal zijn.

O ja, ...'k zou het bijna vergeten. Wim Snel was na een lange tijd van ziekte en herstel ook weer aanwezig. Hartstikke fijn dat hij de begroting 2023 van de diaconie kon toelichten. Gelukkig geen zware kost en nadat er was geconstateerd dat de diaconie ook in 2023 goed haar best zal doen om de middelen, die ze ter beschikking heeft, een goede bestemming te geven, werd de begroting unaniem goedgekeurd. Fijn dat je er weer was Wim!

Tot slot ook nog iets over de gestegen energiekosten. In een vorige kerkenraadpraat is al gemeld dat eind van het jaar ons contract afloopt en naar verwachting de kosten fors hoger zullen worden. Namens het CvK roepen we iedereen op om mee te denken over manieren waarop er op energie bespaard kan worden. Stuur uw suggesties en ideeën maar naar de scriba dan komen ze vanzelf terecht bij het CvK. Maar er is meer, we vragen niet alleen om mee te denken want niet alleen de kerk krijgt te kampen met zeer hoge energiekosten. Er zijn ook heel veel gewone mensen die de energiekosten niet meer kunnen ophoesten. We zijn met elkaar kerk en we leven 'met en voor elkaar'. Daarom vragen we iedereen, die daarvoor de financiële ruimte heeft om een energie bijdrage over te maken op bank nr. **NL 10 INGB 0000 0790 89** t.n.v. Diaconie. Vermeldt u er dan wel even bij of uw bijdrage voor de energiekosten voor de kerk is of voor onze naasten? Als u aangeeft dat uw bijdrage voor 'de naasten' is dan zal de diaconie ervoor zorgen dat uw bijdrage gebruikt wordt om mensen te ondersteunen die hun energiekosten niet meer kunnen betalen. Als u bij uw bijdrage "energie eigen kerk" vermeld, dan zorgt de diaconie ervoor dat het bij het CvK terecht komt. Vast bedankt voor uw steun.

Nu moet ik echt stoppen want het is nog een uurtje licht en het regent niet dus een goed moment om de kerstlampjes in de achtertuin ook nog even vlug op te hangen . 't Zijn natuurlijk wel led-lampjes...die gebruiken maar heel weinig energie.

Namens de kerkenraad, Rein Hallema, voorzitter.

Kerstzangmiddag

Dorpskerk ,17 december, 14.00 uur

Een verrassende mededeling:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders.

Eigenlijk maar weinig nieuws, dat weten we al een tijdje, weinig verassend, toch? Wat verrast ons nog in deze tijd. We houden ons toch allemaal bezig met de vraag: Benieuwd wat er nu weer gaat komen?

Nou hier is het dan, dit gaat komen:

De hemel gaat open. Eer zij God!

De duisternis gaat wijken!

Er is een roos ontloken!

Wij blijven hopen op onze Heiland!

Kom Heer Jezus de wereld wacht!

Verrassend of niet? In deze, toch wat, moeilijke tijd, mogen we zingen van Jezus, van zijn licht en liefde. Zijn komst gaf een verrassende wending aan deze wereld

Wij nodigen u uit om met ons mee te zingen, het mag weer op: **17 december. om 14.00 uur in de Dorpskerk**, om die blijdschap en vreugde met ons te delen. Laat het geen karige zangmiddag worden, het koor Rejoice, de organist en dirigent zijn er klaar voor.

U komt toch ook?

Namens de zangcommissie,
Koos Vos

Kerkelijk Bureau

Postadres: Postbus 72, 3190 AB Hoogvliet Rt
e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl.

Personalialia: zie bladzijde 20/21

Collecteverantwoording (digitaal en contant)

	Diaconie:	Kerk:	Ramen ..
over oktober	€ 722,95	€ 873,20	€ 724,25
2 okt. - PKN: Kerk & Israël			€ 176,09
2 okt. - (HA) KiA; Kinderen in de Knel			€ 363,75
16 okt. - Kia-zending: Indonesië			€ 386,77
23 okt. - Diaconie: Pas t. R'dam West			€ 202,70

Giften en collectegeld (contant)

Diaconie - algemeen:

€ 25,00 van NN via ds. Huls

Kerk - algemeen

€ 25,00 van NN via ds. Huls

Hartelijk dank voor uw bijdragen.



PAROCHIE HH. NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN

Secretariaat: Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse ,
tel. 06-51115724, e-mail : centraal@rk-npg.nl
open: maandag - donderdag: 8.00 - 13.00 uur.
Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Pastoraal Team

Mgr. Vicaris A.J. (Lex) van Deelen, administrator
Pater Jouri Konchenko Lennart SDB, tel. 06-45144377
e-mail: jouril@hotmail.com (afwezig op woensdag)
Steeff Lokken, diaken, tel. 06-33385875,
e-mail: diakensteeff@gmail.com
Ronald Dits, diaken, tel. 06-16822267,
e-mail: pastordits@gmail.com

Noodnummer: 06 – 30 97 58 17

Parochiebestuur

Mgr. vicaris A.J. (Lex) van Deelen, voorzitter
dhr. J.M.V. (Hans) van Vilsteren, vicevoorzitter;
mw. P.F. (Els) Boender-van Rosmalen , secretaris;
vacature, penningmeester;
mw. B.W.L.M. (Bartholde) van de Loos-van Adrichem,
mw. T. van Schaijk-Joyce, leden
e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl

Parochiële Caritas Instelling NPG

Mw. I. den Bakker, tel. 06-10392432
Bijdrage: NL51 TRIO0390437506 t.n.v.
PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Bisdomkerk

• **'Bedevaartskerk'**, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle; postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle. Open: dagelijks 13.00 - 17.00 uur.
Website: martelarenavangorcum.nl
Contact: dhr. F. Verwater, telefoon 0181-624639,
mobiel: 06-27460401, e mail: ferry@verwater.nl.

Deelparochies

• Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon)

'Sint Willibrordus', Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon,
tel. 010- 5015284, -mail: willibrordus@kpnplanet.nl
website:www.willibrordusrhoon.nl
Vieringen: 2^e en 4^e zondag om 11:130uur

• **Brielle** - HH Martelaren van Gorcum.
Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle,
tel. 0181-412142, website: www.rkkerk-brielle.nl
e-mail: secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Vieringen: 2^e en 4^e zondag om 9:30 uur

• **Hellevoetsluis** - 'Antonius van Padua'
Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis,
tel. 0181-312574
e-mail: pastorie@antoniusvanpadua.com
website: www.antoniusvanpadua.com
Vieringen: elke zondag om 11:30 uur.

• **Rozenburg** - 'Sint Jozef',
Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg
Secr.: M. Gorter, tel. 06-49892631,
e-mail: jozefkerkrozenburg@hotmail.com
Vieringen: 1^e en 3^e zondag om 11.30 uur
• **Spijkenisse**: - H. Felicitaskerk, Hekelingseweg 15,
3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109
email: secretariaat@felicitaskerk.nl
website: www.felicitaskerk.nl
Vieringen: 1^e en 3^e zondag om 9:30 uur.

• **Hoogvliet** – Maria en Johannes onder het kruis
Zie verder hierna in dit blad.

Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten.
Openingstijden en telefoonnummers:

plaats:	tijd:	dag:	tel.:
Albrandswaard:	9.30-11.00 u	ma/do/vr.	5015284 ¹⁾
Brielle:	9.30-11.30 u	ma-vr.	412142 ²⁾
Hellevoetsluis:	9.30-11.30 u	di & vr.	312574 ²⁾
Hoogvliet:	9.30-11.30 u	ma-vr.	4723115 ¹⁾
Rozenburg:	9.30-11.30 u	ma-vr.	06-49892631
Spijkenisse:	9.00-12.00 uur	wo	638109 ²⁾

1) kengetal 010; 2) kengetal 0181

Wijziging vieringen per 27 november

Aan de oostkant:

Onbevlekt Hart van Maria Hoogvliet elke zondag om 9.30

H. Felicitas Spijkenisse 1 en 3^e zondag van de maand om 9.30

H. Willibrordus Rhoon 2e en 4e zondag van de maand om 11.30

Aan de westkant:

H. Antonius van Padua Hellevoetsluis elke zondag om 11.30

Martelaren van Gorcum Brielle 2e en 4e zondag van de maand om 9.30

H. Jozef Rozenburg 1e en 3e zondag van de maand om 11.30

Op een 5^e zondag in de maand:

alleen vieringen in Hoogvliet en Hellevoetsluis.

Bisdomnieuws

Bisschop bezoekt de gevangenis

In Penitentiaire Inrichtingen (PI) werken geestelijk verzorgers met een zending vanuit de Kerk. Zij staan vanuit de kerkgemeenschap gedetineerden bij. Op 18 oktober bezocht bisschop Van den Hendede de Penitentiaire Inrichting in Alphen aan den Rijn. Hij deed dat op uitnodiging van pater Anyaeze c.ss.p. Ook aanwezig was r.-k. geestelijk verzorger Kurstjens. De Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat uit twee locaties die samen plaats kunnen bieden aan ruim 1100 gedetineerden. Het is een van de grootste inrichtingen in het land. In het huis van bewaring verblijven mannen die verdacht worden van een misdrijf en die in afwachting zijn van hun rechtszaak.

In de gevangenis zitten mensen die van de rechter een straf opgelegd hebben gekregen. Er werken veertien geestelijke verzorgers vanuit in totaal acht Wanneer de bisschop welkom wordt geheten zijn ook een protestantse geestelijk verzorger, twee imams en een humanistisch geestelijk verzorger aanwezig. Ze vertellen over hun werkzaamheden en de veelheid aan problematieken die speelt. De geestelijk verzorgers vertellen de bisschop over hun werk. Ze voeren individuele gesprekken en begeleiden groepsgesprekken en bieden op de zondagen twee kerkdiensten aan. Het overgrote deel van de mannen maakt hier gebruik van, vertellen ook de imams die hun gebedsdiensten op vrijdag houden. Vanwege de veiligheidsmaatregelen is er een maximaal aantal mensen dat hieraan per keer kan deelnemen. Vrijwilligers helpen bij de vieringen. Het werk van de geestelijk verzorgers vindt plaats binnen de kaders die het gevangenisregime voorschrijft. Het werken in de gevangenis is een missie, zegt pater Anyaeze, een "missie met lege handen", omdat je anders dan in het parochiepastoraat niet tot nauwelijks praktische hulp kunt bieden. Toch gebeurt dat wel. In samenwerking met kerken uit de omgeving is er een 'kledingbank'. De twee r.-k. geestelijk verzorgers leiden de bisschop rond langs verschillende afdelingen, waaronder de werkplaatsen waar een aantal uren per dag arbeid kan worden verricht. De bisschop spreekt daarbij ook met medewerkers die vertellen over hun werk. Daarna is hij welkom bij de bijbelgroep die wekelijks samenkomt. Deze keer worden twee teksten gelezen over Petrus (Matteüs 16, 13-16; Johannes 21, 15-19). Het gesprek wordt geleid door de protestantse geestelijk verzorger. Ook de bisschop neemt eraan deel. "Drie keer heeft Petrus Jezus verloochend en nu vraagt de Heer hem na zijn verrijzenis drie keer of Petrus van Hem houdt", zegt de bisschop. "Petrus mag opnieuw kiezen om Jezus, die hij heeft verloochend, te volgen."

Kent u de R.K. Instelling St. Elisabeth?

De heilige Elisabeth van Thüringen (1207 - 1231) zette zich persoonlijk en radicaal in voor de zorg voor armen en zieken. Zij is patrones van onder meer de caritas. In de stad Rotterdam is Elisabeth patroonheilige van de kathedraal. Op zaterdag 26 november reikt bisschop Van den Hende Elisabethcertificaten uit voor diaconale activiteiten in het bisdom Rotterdam om vanuit de Kerk diaconale plekken, als centra van barmhartigheid, mogelijk te maken en te steunen is bij gelegenheid van het wereldwijde heilig jaar van de barmhartigheid en het diocesane jubileumjaar (60 jaar bisdom) door bisschop Van den Hende op 2 februari 2016 de R.K. instelling Sint Elisabeth opgericht. U kunt de R.K. Instelling St. Elisabeth steunen en zo het dienstwerk van de liefde (diakonia) ondersteunen in het bisdom Rotterdam.

Jongereengroep Youth Faith Exploration

Adres: Parelvisserstraat 131, 3191 JL Hoogvliet (Mariakerk)
E-mail: youthfaithexploration@live.nl
Hyves: www.youthf8xploration.hyves.nl
Facebook: www.facebook.com/youthfaithexploration
Twitter: www.twitter.com/yf8x

Kerstspeltrainingen

Jonge spelers/muzikanten die mee willen doen met het Kerstspel kunnen aansluiten bij de trainingen op zondag 20 en 27 november en zondag 11 en 18 december om 11:00-13:00 uur in de Mariakerk. We zoeken ook nog vrijwilligers die willen meehelpen met het begeleiden, maken van het decor, het versieren van de kerk of op een andere manier willen bijdragen.



Op zaterdagmiddag 24 december van 15:00-16:00 uur is de Kerstspelviering in de Mariakerk. Alle mensen, jong en oud, zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Alle kinderen mogen een cadeautje meenemen voor kindje Jezus. Deze cadeaus worden gebracht naar kinderen die een steuntje in de rug verdienen. Info en aanmelden bij: Mevr. Lymardis Joaquin of de leiding van het koor B-UNO.

Actie Schoenendoos

We nodigen ook alle mensen in de Mariakerk uit om aan te sluiten bij onze inzet voor kinderen die leven in armoede door mee te doen met de Schoenendoosactie.

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! Doe mee aan deze actie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

Dat rode autootje, een setje kleurpotloden of mooie schriften ... ze betekenen zóveel voor een kind in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp.



Zomaar speelgoed krijgen of nieuwe tandpasta is er anders echt niet bij. Misschien is jouw schoenendoos wel het eerste cadeau dat dit kind ontvangt. Jij geeft echt een schat. Gevulde (en betaalde) schoenendozen kunnen tot uiterlijk zondag 20 november ingeleverd worden in de kerk, op het secretariaat of bij Shirleni.

Hoogvliet / Pernis



DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

PASTOR

Pater: Y. Konchenko, (op woensdag afwezig).

Noodnummer pastoraal team: **06-30 97 58 17**

KERKGEBOUW EN ADRES

Mariakerk: Parelvisserstraat 131, 3194 JL.

Openstelling:, maandag tot vrijdag van 9.30 - 11.30 uur is de kerk open voor rust, gebed, stilte en meditatie.

Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden:

maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur;

e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl

website: www.rkk-hoogvliet.nl; beheer van de site:

Jos Boef, e-mail: webmaster @ rkk-hoogvliet.nl

BESTUUR

Locatieraad Deelparochie Hoogvliet

secretaris: L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325;

e-mail: leonjanssen126@kpnmail.nl;

overige leden: mevrouw Norayda Maduro en de heren Nico Bijlsma en Wim Middendorp.

spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven).

Bankrekening: NL98 INGB 0001548995 t.n.v. Par. Maria en Johannes onder het kruis (gezinsbijdrage).

DIACONIE

Contact: dhr. Nelson Evertsz, tel. 4723989

ZIEKENCOMMUNIE

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Uit de deelparochie

Doopsel, 1^e Communie, Vormsel

H. Doopsel kinderen

elke 4e zondag van de oneven maanden

Volwassenen die gedoopt willen worden

kunnen zich opgeven tot en met 31 december.

Eerste H. Communie

vindt plaats op zondag 11 juni 2023.

Ouders kunnen hun kinderen opgeven

tot en met 15 januari 2023.

H. Vormsel vindt plaats

op 28 mei (Pinksteren) of 4 juni 2023.

Kinderen kunnen aangemeld worden tot en met 15 januari 2023.

Informatie bij mw. Shirley Blanken.

Aanmelden zo spoedig mogelijk bij mw. Shirley Blanken of op het parochiesecretariaat Mariakerk op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur, telefoon: 010 - 472 31 15.



Vieringen

Mariakerk

Zo. 20 nov. Christus, Koning van het Heelal.
09.30 uur Eucharistieviering
Priester: pater P.H. van der Veer
Koster: dhr. W. Tempelaars.
Lector: mw. T. van den Ende.
collectanten: dhr. en mw. Van Dam.

- Ma. 21 nov. Opdracht van de H. Maagd Maria.
10.00 uur Eucharistieviering.
- Do. 24 nov. HH. Andreas Dũng Lạc, priester, en
gezellen, martelaren van Vietnam.
10.00 uur Eucharistieviering.
- Zo. 27 nov. Eerste Zondag van de Advent.
09.30 uur Eucharistieviering
Priester: pater Y. Konchenko.
Koster: dhr. L. Janssen.
Lector: mw. L. Ietswaart.
Collectanten: mw. N. Borges, mw. N. Plantijn,
dhr. J. Boef, mw. S. van Oossanen.
- Ma. 28 nov. 10.00 uur Eucharistieviering.
- Do. 1 dec. 10.00 uur Eucharistieviering.

Katholiek kerknieuws

Bisschoppen over Ad Limina rapport

Op maandag 7 november begon het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen. Voorafgaand aan hun vertrek naar Rome spraken bisschop Van den Hende en bisschop De Korte met journalisten over het Ad Limina rapport dat werd gemaakt als voorbereiding op het bezoek.

Het rapport biedt een overzicht van de situatie in de Nederlandse kerkprovincie. "We hebben een aantal zaken benoemd waar wij op stuiten als kwetsbare Kerk", vertelde bisschop De Korte. "Dat zijn hele langlopende ontwikkelingen met teruglopend kerkbezoek en met überhaupt een sterke individualisering van onze cultuur die ertoe leidt dat er minder mensen ook bij onze parochies betrokken zijn. We benadrukken: hoe kunnen we dat keren?"

"Het is een verslag dat bestemd is voor Rome", licht bisschop Van den Hende toe. "Maar het is wel gepubliceerd, zodat men kan lezen wat wij in Rome als verslag hebben neergelegd. De cijfers gaan voor een deel natuurlijk over daling en kleiner worden. Dat kun je als 'somber' bestempelen, maar het is de werkelijkheid. En tegelijkertijd: somber hoeft je niet te zijn, want ook in een kleinere Kerk heb je nog steeds de opdracht, die door de rode draad van het geloof aan ons gegeven is, namelijk dat je blijft vieren en je blijft heiligen, dat je blijft getuigen en catechese blijft geven, en dat je in caritas en diaconie de liefde van Christus verspreidt." Kijk de video op katholiekleven.nl
(Bron: Actueel)

Paus: 'Vrouwen zijn geen schoothondjes voor mannen om mee te spelen'

Tijdens de terugvlucht op 6 november 2022 van Bahrein naar Rome sprak paus Franciscus met meereizende journalisten.

Een samenleving die vrouwen niet dezelfde rechten en kansen geeft als mannen, zal verarmen, zei paus Franciscus in het vliegtuig na zijn vierdaagse bezoek aan Bahrein. Tijdens de terugvlucht op zondag naar Rome zei de paus tegen journalisten dat vrouwen een geschenk zijn voor de samenleving. Maar, zo vervolgde hij, de strijd voor hun grondrechten is gedoemd om door te gaan zolang er plaatsen in de wereld zijn waar vrouwen niet als gelijken worden gewaardeerd. Paus Franciscus blikte terug op zijn bezoek aan Bahrein.

Het doel van de reis, zei hij, was om momenten van ontmoeting en dialoog te beleven met moslims, katholieken en andere christenen. Hij ontdekte er dat het land een cultuur heeft "die open staat voor iedereen met ruimte voor iedereen. Ook voor vrouwen," voegde hij eraan toe, "die er allemaal recht op werk hebben." Hierop stelden journalisten hem de vraag of hij de Iraanse vrouwen die voor meer vrijheden demonstreren, steunt. "De strijd voor vrouwenrechten is een voortdurende strijd omdat vrouwen op sommige plaatsen rechten hebben gekregen die gelijk zijn aan die van mannen", maar elders niet, antwoordde de paus. "Maar waarom, vraag ik, moeten vrouwen zo vechten om hun rechten te behouden?" Een andere schending die moet worden gestopt, zei hij, "is genitale verminking van vrouwen. Hij noemde het een criminele daad en vroeg zich af hoe het komt dat we in de wereld van vandaag niet kunnen stoppen met deze praktijk. "De man moet voor de vrouw zorgen als voor zijn eigen vlees, en alle vrouwenrechten komen voort uit deze gelijkheid." Paus Franciscus zei: "toen God man en vrouw schiep, hij de vrouw niet schiep om een 'schoothondje' van de man te zijn 'waarmee hij kan spelen'. God schiep twee mensen die gelijkwaardig aan elkaar zijn."

"De man moet voor de vrouw zorgen als voor zijn eigen vlees, en alle vrouwenrechten komen voort uit deze gelijkheid", benadrukte de paus. Een samenleving waar deze gelijkwaardigheid geen plek heeft 'komt niet vooruit'. Verder reageerde de paus op de klachten dat er gebrek aan transparantie is bij gevallen van misbruik. "We zijn aan het werk", zei hij. Vervolgens wees hij erop dat er nog altijd mensen in de Kerk zijn die het probleem 'nog steeds niet duidelijk zien'. "Het ontbreekt soms ook aan moed," legde hij uit, "en dan komen mensen in de verleiding om compromissen te sluiten. We zijn ook allemaal slaven van onze zonden. Maar het is de wens van de Kerk om alles op te helderen", voegde hij eraan toe. In antwoord op een vraag over de oorlog in Oekraïne zei de paus dat het Vaticaanse Staatssecretariaat achter de schermen Oekraïne heel hard werkt om vrede te bevorderen. Hijzelf heeft voorgesteld om de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten, zo vertelde de paus.

Hierop zou de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, gezegd hebben dat een bezoek "voorlopig niet nodig was".
(Bron: Katholiek Nieuwsblad)

Paus Franciscus vraagt om solidariteit op Werelddag van de Armen

Op zondag 13 november werd de Werelddag van de Armen gehouden. De boodschap van paus Franciscus voor deze dag had als thema: 'Jezus is om uwentwil arm geworden' (vgl. 2 Korintiërs 8, 9).

Het is voor de zesde keer dat de Werelddag van de Armen werd gehouden en de paus noemde de dag: "ook dit jaar weer een gezonde uitdaging om na te denken over onze levensstijl en de vele vormen van armoede van deze tijd."

De tekst van de apostel Paulus waar het thema van de Werelddag van de Armen naar verwijst, toont de grote paradox van ons geloof, schrijft de paus: "De armoede van Christus maakt ons rijk. Door te herinneren aan de 'liefdedaad' van Jezus Christus wil Paulus bevestigen wat hijzelf heeft gepredikt, dat wil zeggen dat de ware rijkdom niet bestaat in het ophopen van 'schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan, en waar dieven inbreken om te stelen' (Matteüs 6, 19), maar veeleer in de wederzijdse liefde die ons elkaars lasten doet dragen, zodat niemand in de steek wordt gelaten of buitengesloten."

Paus Franciscus wees erop dat miljoenen vluchtelingen van de oorlogen in het Midden-Oosten, Afrika en Oekraïne zijn opgevangen en roept op tot voortzetting van die solidariteit.

Het thema 'Jezus is om uwentwil arm geworden' komt uit een brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Paulus had voor de gemeenschap van Jeruzalem een collecte georganiseerd. "Na het aanvankelijke enthousiasme van de gemeente van Korinthe begon hun inzet minder te worden", aldus de paus; "Daarom brengt Paulus de collecte opnieuw onder de aandacht.

Aan het verzoek van Paulus ligt zeker de noodzaak van concrete hulp ten grondslag, maar zijn bedoeling gaat verder", benadrukte paus Franciscus; "Paulus nodigt ertoe uit de collecte te houden als een teken van liefde, zoals door Jezus getoond. Kortom, edelmoedigheid ten opzichte van de armen vindt haar sterkste motivatie in de keuze van de Zoon van God die zelf arm heeft willen worden."
(Bron: Rkkerk.nl en katholiekleven.nl)

5

In de *webversie* voor de kerkelijke websites op internet wordt deze pagina vervangen door b.v. een afbeelding.

27 november 1^e advent – Kerk in Actie

Onderwijs voor werkende kinderen in Columbia. Moeders zijn bang voor de toekomst van hun kinderen. Ziebladzijde 13



Actie Schoenendoos

Zie bladzijde 17/18





Puur en oprecht. Monuta Rijnmond.

Monuta Memoriam
Langenhorst 100
Telefoon: 010 - 293 04 22

Monuta Van den Toorn
Jacques Dutihweg 333
Telefoon: 010 - 202 14 33

In onze 24-uurskamer kunt u op elk gewenst moment bij uw dierbare zijn.

Ook als u niet of elders verzekerd bent.
www.monuta.nl

Monuta 
De steun bij iedere uitvaart.




UITVAARTZORG
HOOGVLIET





Uniek, anders en persoonlijk

Ons familiebedrijf werkt kleinschalig met lokale ondernemers. Wij blijven ons bijscholen in de nieuwste mogelijkheden en willen samen met nabestaanden het verschil maken, door samen een afscheid kleur en inhoud te geven, zodat familie en vrienden na een afscheid verder kunnen.

Wij creëren samen met u een uitvaart die past bij de overledene en alles wat hem of haar zo bijzonder maakte. Uniek hoeft niet veel te kosten; u krijgt altijd een transparant overzicht, zodat u weet waar u aan toe bent.

Melding van overlijden

24 uur per dag:
(06) 38 07 95 58

www.uitvaartzorghoogvliet.nl

De Ruijter 
Uitvaartverzorging

Een verzorgde uitvaart naar uw wens

0181 - 645609

24/7
bereikbaar

www.deruijteruitvaartverzorging.nl



IETS TE VIEREN ?

De Aanbouw

Achterweg 12, Hoogvliet
Telefoon 010 - 4381233

Reserveringen:
tel. 06-21653158
of per e-mail:
sjanie.spruyt@gmail.com





Uitvaartverzorging van der Boom-Zwijnenburg

WZ

Voor een uitvaart op gepaste wijze, hoe het hoort.

Voor een vrijblijvend gesprek of info: 010-2429810



Melding Overlijden 010-419 72 08

Afscheidshuis Traviataweg

Opbaren in een 24-uurskamer



Voor een uitvaart in de kerk,
gratis gebruik 24-uurskamer.

Traviataweg 76 Hoogvliet
Sfeervolle Rouwkamer
Zij ingang van de Mariakerk.

**Een professioneel team staat voor u klaar
om alle zorg uit handen te nemen.**

- * Draggers in traditionele kleding met hoge hoed
- * Mannelijke of vrouwelijke uitvaartverzorger
- * Eigen vervoer en verzorging
- * Eén persoon is uw aanspreekpunt
- * 24-uur service voor de hele familie
- * Eigen Rouw en volgwagens
- * Gespecialiseerd in diverse kerken
- * Uitvaarten ook buiten Zuid-Holland
- * Alle verzekerings polissen bruikbaar
- * Transparant in prijzen, ook budget uitvaarten

Voor informatie of een bezoek aan
ons afscheidshuis bel gerust:

010-24 29 810



010 - 438 69 95
06 - 159 56 109



MARIELLE VERBAAS
UITVAARTVERZORGING

Met mijn ruime ervaring als uitvaartleidster, begeleid ik u om afscheid van uw dierbare te nemen op een manier die bij u past. Daarbij blijf ik zoals de mensen mij kennen, persoonlijk en betrokken. Uw wensen staan centraal en zijn de basis voor een uniek en liefdevol afscheid, waar wij stap voor stap en in alle rust samen naartoe werken.

“In liefde afscheid nemen met oog voor details”

Mariëlle Verbaas

Mariëlle Verbaas Uitvaartverzorging staat voor:

- ✓ Een persoonlijk afscheid
- ✓ Keuzevrijheid & betrokkenheid
- ✓ Het volledig ontzorgen van u en uw naasten

Wilt u vooraf uw wensen rondom uw afscheid bespreken?
Een voorbespreking is vrijblijvend en kosteloos.

info@verbaasuitvaart.nl | www.verbaasuitvaart.nl

2022.4

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Aanmelding als nieuwe abonnee: € 23,00 per kalenderjaar

(Lopend jaar per: 1 april: € 16,00; 1 juni: € 11,00; 1 september: € 6,00; na 1 november: gratis)

Strook sturen aan de administratie: Parelvisserstraat 131, 3194 JL Hoogvliet of in de brievenbus stoppen bij secretariaat Mariakerk). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl

Ondergetekende:

adres:

postcode/woonplaats: telefoon:

e-mail:

IBAN-betaalrek.:

abonneert zich hierbij tot wederopzegging voor minimaal één jaar op het Kerkblad voor Hoogvliet.

Datum:

Handtekening.

STEEHOUWER[®]

UITVAART

Zorg met aandacht sinds 1931

Onze zorg, begeleiding en advies dragen al ruim 90 jaar bij aan een persoonlijke en goed georganiseerde begrafenis of crematie, waarbij nabestaanden -ondanks het verlies- (later) met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

Met passie en oog voor detail verzorgen wij een waardevol afscheid.



*Martin E. Kemner
uitvaartverzorgder*

010 - 4123755
www.steehouweruitvaart.nl

UITVAARTCENTRUM

DE ESCH

Gastvrij en toegankelijk sinds 1997

www.uitvaarthoogvliet.nl

Oudelandseweg 211 Hoogvliet

Opbaren • Afscheid • Auladienst • Condoleance