

PIECKFIJN PAROCHIE NIEUWS



Pasen

Kijk op vier.nu

de site over christelijke hoogfeesten

Parochie HH.Nicolaas Pieck en Gezellen
Jaargang 7 nr. 3 Pasen, april/mei 2024

Pieckfijn Parochienieuws

is een uitgave van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen, de RK Gemeenschappen van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Spijkenisse, Rhoon en Rozenburg en verschijnt 6 keer per jaar.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten

COLOFON

Redactie:

Diaken Ronald Dits

Roel van de Poll

Ferry Verwater

E-mail: redactie_c@rk-npg.nl

Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen

Secretariaat: Hekelingseweg 15

3206 LA Spijkenisse

Tel: 06-51 11 57 24 e-mail: centraal@rk-npg.nl

website:

<http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl>

Contactpersoon: Jacqueline Torensma

Het centraal secretariaat is geopend van:

maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.00 u

Pastoraal Team:

-Administrator: pastoor drs. H.M.W. (Henri) Egging,

-Jouri Konchenko Lennarth, pastor,

06-45144377 jouril@hotmail.com

-Ronald Dits, diaken, 06-16822267

r.dits@deheiligefamilie.nl

Parochiebestuur:

- Mgr. vicaris drs. H.M.W. Egging, voorzitter

- Dhr. J.M.V. van Vilsteren, vice-voorzitter

- Mevr. P.F. Boender – van Rosmalen, secretaris

e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl

- VACANT, penningmeester

- Mevr. B.W.L.M. van der Loos - van Adrichem, lid

- Mevr. T. van Schaijk - Joyce, lid

Telefoon 06 – 30 97 58 17

Dit telefoonnummer is elke dag tussen 8:00 en 20:00 uur te bereiken voor het melden van een uitvaart en een verzoek om de ziekenzalving.

Alle vieringen in de Felicitaskerk in Spijkenisse worden digitaal uitgezonden. Kijk hiervoor op:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitaskerk-Spijkenisse>

INHOUD

Pastoraal voorwoord: Diaken Ronald Dits	3
Berichten pastoraal team	4
Bernadette Soubirous / MariaMaand / Bedevaarten	5
Twee concerten: Huub Oosterhuis en Ars Nova	6
Parochieagenda	7
Nieuws uit de geloofsgemeenschappen	8 - 9 - 10 - 11 - 12
Bijbelverhalen en bijbelrooster	13
Lief en leed	14
Informatie PCI / Goede Week en Pasen	15
Informatie over de locaties	16 - 17
Vieringenrooster	18 - 19
Kinderpagina KIK	20



VOORWOORD VAN DE REDACTIE

U kunt het zelf ook horen en zien: de lente is begonnen: de vogeltjes fluiten. De gele narcissen knallen uit de grond, zelfs de voorkant van deze PieckFijn is "narcis-geel". Toch wel een beetje feest, zéker omdat het Paasfeest er aankomt.

Net zoals de lente soms een paar mindere dagen heeft (aprilletje zoet heeft soms een witte hoed, april doet wat hij wil), moeten we eerst nog langs Witte Donderdag en Goede Vrijdag, dagen dat je toch niet echt "blij" de kerk uit komt. Maar dan de Paaswake en de Paasdagen: de kerk is versierd met ... juist: gele narcissen. Het is feest!

En daarna is het "feesten" nog niet afgelopen: in het verschiet liggen nog een aantal Eerste Communie-feesten en het Vormsel. We hopen u zeker weer tegen te komen in de Goede Week, met Pasen én daarna tijdens de vieringen in de onze kerken!

De redactie

De volgende uitgave van Pieckfijn Parochienieuws verschijnt op woensdag 22 mei 2024.

Dat is de editie voor Pinksteren en zomer 2024, en bestrijkt de periode 25 mei t/m 1 september 2024.

Kopij voor deze uitgave aub zo vroeg mogelijk inleveren maar **vóór 7 mei 2024** en sturen naar: redactie_c@rk-npg.nl

Doorbraak van het Licht

Op mijn dak liggen twaalf zonnepanelen, die heb ik al een aantal jaren. En ik ben tegenwoordig niet de enige en dat geeft blijkbaar problemen in het elektriciteitsnet. Misschien komt dat niet door de zonnepanelen op onze huizen maar door de grote velden vol met zonnepanelen. Dat we thuis elektriciteit hebben is vanzelfsprekend. Als het donker wordt, drukken we een paar schakelaars in en we hebben licht. Maar als het donker is en de elektriciteit valt uit, dan ervaren we pas dat licht zo vanzelfsprekend is.

We hebben dus altijd de beschikking over licht,

maar dat is licht dat we met onze ogen kunnen zien, als het ware 'tastbaar' licht, 'lichamelijk' licht.

Maar geestelijk kunnen we ook in het donker zitten, zoals door verdriet, teleurstelling, eenzaamheid of sombere gevoelens. Dan is het aandoen van licht niet zo eenvoudig en dan is alle hulp welkom. Nadat Jezus is gekruisigd, komt hij op de derde dag terug. Dat is het teken dat God ons niet alleen laat. Pasen is het symbool van het nieuwe verbond: God met ons, God met jou. Dat geeft troost en de ervaring dat je niet in de steek wordt gelaten. En het betekent dat fouten hersteld kunnen worden, dat je opnieuw kan beginnen. Als je dat ervaart, ervaar je 'geestelijk' licht.



In de Paaswake vieren we dat dit licht komt, dat het Licht doorbreekt. Jezus komt weer onder de mensen, drie dagen na zijn dood aan het kruis. Dat betekent dat als Hij terugkomt, het duister van de zonde is verdreven. Ondanks dat deze wereld verre van rechtvaardig is, dat er onrecht is op deze wereld, dat mensen elkaar verdriet aandoen, weten we dat God ons niet loslaat. Zijn Licht onder ons wordt niet gedooft, maar het blijft ons verwarmen en verlichten. Dat vieren we met Pasen.

Maar dat Licht kan ook een plekje in ons leven krijgen. Wij kunnen met Pasen persoonlijk ervaren dat God ons niet heeft losgelaten. Het is zelfs zo dat mensen ervaren dat God hen juist heeft aangeraakt.

Er zijn mensen die deze ervaring niet hebben en teleurgesteld zijn over de huidige wereld. Ze missen Gods aanwezigheid in de wereld en nemen afscheid van de kerk. Maar er zijn ook mensen die 'het Licht zien'.

Hiervan komt de bekende uitdrukking: 'hij of zij heeft het licht gezien.'

Dat betekent dat mensen iets van Pasen hebben begrepen.

Binnen onze parochies zijn er acht volwassenen die juist geen afscheid van onze kerk nemen maar tot onze kerk toetreden. Hun leeftijd varieert van 20 tot en met 65 jaar en nu willen zij katholiek worden.

In de afgelopen maanden hebben zij zich intensief voorbereid op deze grote stap. In leuke samenkomsten zijn allerlei soorten vragen over het geloof besproken en beantwoord. Deze acht zullen worden gedoopt en dan mogen zij voor het eerst aan tafel bij Jezus. Daarna ontvangen zij, en nog vier anderen die al gedoopt zijn, het symbool van de Heilige Geest, ze worden gevormd. Juist bij deze mensen is de 'doorbraak van het licht' te herkennen, want in de ontmoetingen was één element altijd aanwezig: vreugde.

Niet dat we heel de avond grappen zaten te vertellen, maar het ontvangen van dat licht geeft vreugde.

Vreugde kan voor iedereen iets anders betekenen.

Voor de een is het de vreugde van het achterlaten van een moeilijke periode in je leven, voor de ander de vreugde van een wens die al lang aanwezig is en weer voor een ander de vreugde van eindelijk rust in je leven vinden.

'De doorbraak van het licht' is de komst van licht in ons hart en dat geeft vreugde, dat is precies wat Pasen is. Deze mensen mogen dat in deze Paasnacht gaan ervaren en dat is een feest, vooral voor hen maar ook voor ons allemaal. Dat wij ook met Pasen iets van deze vreugde mogen ervaren.

**Mede namens mijn collega's wens ik u een Zalig Pasen.
Dat het licht van Pasen nog lang in ons mag blijven nagloeien.**

De bisschop komt vormen en nog meer ...

Ook dit jaar worden er weer kinderen voorbereid op het ontvangen van het Heilig Vormsel, het derde en laatste sacrament. Deze stap is als het ware de afronding van de 'basisopleiding' voor een katholiek. Met het H. Doopsel en de H. Communie zijn dit de initiatiesacramenten: initiatie betekent kennismaken van de eerste beginselen. Er is dus nog veel meer te leren over ons geloof. De bevestiging in de vorm van het H. Vormsel ontvangen de kinderen door de bisschop. De Heilige Geest mag dan de ruimte krijgen en de kinderen inspireren en kracht geven, ze worden ook bevestigd in hun verantwoordelijkheid. Dat gebeurt op een prachtige dag: met Pinksteren, het feest van de Heilige Geest.

Naast deze groep kinderen zijn er ook (jong-)volwassenen die zich voorbereiden op het ontvangen van het H. Vormsel. Er zijn zelfs zeven volwassenen die eerst gedoopt gaan worden. Deze zeven en drie anderen ontvangen het Heilig Vormsel in de Paaswake op 30 maart, de voorgangers zijn pastoor Egging en diaken Dits. U bent hiervoor van harte om deze feestelijke en indrukwekkende vieringen bij te wonen: de Paaswake is op zaterdag 30 maart om 21:00 uur en het Hoogfeest van Pinksteren is op zondag 19 mei om 10:30 uur, beide vieringen zijn in de parochiekerk in Hoogvliet.

Diaken Ronald Dits



Pinksteractie van 11 mei t/m 19 mei (Week van de Nederlandse Missionarissen)

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt Fera in het Centre for Social Concern in Malawi. Sinds 2022 doet zij dit prachtige werk met hulp van de Witte Paters en de Week Nederlandse Missionaris. Zo kan zij haar hart volgen en zich dagelijks inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, en dat doet zij met bezieling! Missionair werker Maria Poulisse zet zich vanuit de Gemeente van de Camillianen in voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen.



'Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien.

Dat is heel inspirerend.' Fera en Maria zijn het gezicht van onze Pinksteractie in 2024.

Net als Fera en Maria staan alle andere missionarissen en missionair werkers altijd klaar voor de ander.

En samen met u, zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie! Wij hopen dan ook dat u hen financieel wil ondersteunen tijdens de speciale collecte tijdens de vieringen met Pinksteren.

Diaken Ronald Dits

Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire kerk zijn?

Doe mee met het synodale gesprek

Al enkele jaren zijn wij in de katholieke kerk wereldwijd bezig met de synodale weg. Paus Franciscus is de weg ingeslagen om meer met elkaar in gesprek te gaan: niet alleen als kardinalen, bisschoppen en priesters, maar als gelovigen met elkaar. Die open gesprekken 'tot in de haarvaten van de kerk' vormen de basis van de bisschoppensynode. Na de eerste zitting van de synode in Rome, oktober 2023, worden wij opnieuw uitgenodigd om met elkaar te praten over vragen die in de synode worden besproken. Dat doen wij op de synodale manier: niet discussiëren, lobbyen of elkaar overtuigen, maar luisteren naar elkaar.

Zo hopen wij te verstaan wat de heilige Geest op dit moment tot ons zegt.

De landelijke werkgroep synodaliteit, waarin de bisschoppen, religieuzen en katholieke organisaties zijn vertegenwoordigd, heeft een handreiking gemaakt voor synodale gesprekken.

Daar maken wij gebruik van in onze parochies. De oogst van deze gesprekken zullen wij insturen naar ons bisdom, en wordt meegenomen in de Nederlandse inbreng aan de volgende zitting van de synode.



In elk van onze parochies wordt een synodaal gesprek gehouden rond een van de thema's van de synode.

- In parochie De Heilige Familie staat de Bezienningsgroep in Middelharnis op dinsdagavond 19 maart stil bij het thema "Vrouwen in het leven en de zending van de kerk". Deze avond is net geweest als dit parochieblad uitkomt.
- In parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen organiseren wij een synodaal gesprek op **dinsdagavond 26 maart** om 19.30 uur in de Felicitaskerk in Spijkenisse, rond het thema: "**Deelname aan een verwelkomende kerk**".

Voor deze avond kunt u zich aanmelden bij het centraal parochiesecretariaat, telefoon: 06-51115724, e-mail: centraal@rk-npg.nl

Namens het pastoraal team, pastoor Henri Egging

Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relikven van 9 t/m 12 april in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal

De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar relik (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de relik in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.

De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. In de weken daartussen wordt de relik in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de relik georganiseerd.



Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relikven van de H. Bernadette van 9 t/m 12 april in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. De Heilige Bernadette Soubirous (1844 - 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoornden ter wereld, die elk jaar

door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel. In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relikven worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere relikhouder in processies megedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relikven voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De relik is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen. De relikenschrijn voor de Grot in Lourdes is de schrijn die naar Nederland komt.

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relikven speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de relik van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

MEIMAAND - MARIAMAAND

De Haagse Bedevaarten (bedevaart.nl) organiseert jaarlijks bedevaarten naar bekende heiligdommen in binnen- en buitenland: Amsterdam, Heiloo, Kevelaer en Smakt. Tijdens onze pelgrimstochten bezoeken we ook andere pelgrimsoorden zoals Handel, Maastricht, Oostrum, Schiedam en Tienray. De Haagse Bedevaarten biedt u geheel verzorgende één- of meerdaagse reizen aan. U reist met comfortabele touringcars en u overnacht in prima hotels op basis van half of heel pension. De Haagse Bedevaarten staat bekend om de goed verzorgde bedevaarten. Pelgrims, uit het gehele bisdom Rotterdam, kunnen deelnemen via de verschillende opstapplaatsen per bedevaart. U kunt ook deelnemen met eigen vervoer.



Welkom bij **Banneux-Comité van het Bisdom Rotterdam**. (www.caritas-banneux.nl)

Op bedevaart naar Banneux N.D. in de Belgische Ardennen. Iets voor u? Om een reis en een verblijf in Banneux voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken, organiseren we vanuit ons bisdom Rotterdam ieder jaar een aantal bedevaarten. Er zijn twee Vijfdaagse bedevaarten. Ook zijn er jaarlijks een tweetal Tweedaagse bedevaarten, één ervan gaat eerst naar Kevelaer en dan naar Banneux, de andere gaat direct naar Banneux. Daarnaast zijn er ook nog ééndaagse bedevaarten, 's morgens vroeg heen en 's avonds laat weer thuis. Alle bedevaarten worden begeleid door een priester of diaken. Op de Vijfdaagse bedevaart zal onze bisschop, mgr. Van den Hende, ons in Banneux bezoeken.

Zo zijn er voor een ieder mogelijkheden om een bedevaart naar Banneux te maken, een korter of een langer verblijf, het kan allemaal. U bent hartelijk welkom bij één van onze reizen en we hopen op een mooi bedevaartseizoen.

Natuurlijk bent u in uw eigen kerk ook welkom om in de meimaand de rozenkrans te komen bidden. Kijk voor de tijdstippen op de website van de parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl



Boek, jij bent geleefd

Lieddag rondom de eerste sterfdag van Huub Oosterhuis



'Boek jij bent geleefd', een viering met liederen en teksten van Huub Oosterhuis op 7 april 2024

Op zondag 7 april willen we u graag uitnodigen om een "Huub Oosterhuis - lieddag " bij te wonen in de **Dorpskerk te Poortugaal**.

19.30 - 21.00 uur: Gezongen viering om Huub Oosterhuis te herdenken en om zijn oeuvre verder uit te dragen.



Een half uurtje eerder, om 19:00 uur is de officiële opening van de tentoonstelling van Bijbelse Quilts gemaakt door Rieteke Hoogendoorn. Uiteraard bent u daar ook bij welkom!
(hiernaast: Quilt " Licht dat ons aanstoot ".

wat: Boek, jij bent geleefd - Oosterhuis-lieddag
voor: alle mensen die graag liederen van Huub Oosterhuis zingen, en ernaar willen luisteren
wanneer: zondag 7 april 2024, 19:30: gezongen viering.
waar: Dorpskerk-Poortugaal
Kerkstraat 28 (langs de Groene Kruisweg)
wie: Gelegenheidskoor, Begeleiding, Evert van Beilen op orgel, Muzikale leiding: Anneke Klavers

Voorjaarsconcert Ars Nova 14 april

Kleinkoor Ars Nova zingt 'Muziek door de eeuwen heen'.

In de klassieke muziek zijn door de eeuwen heen veel stijlperiodes geweest. Ars Nova zingt muziek uit de renaissance periode vanaf de 16e eeuw, met componisten als Jacob Handl en John Dowland tot aan de muziek die gecomponeerd in de 20e eeuw en eigentijds is met componisten als Ola Gjeilo en Knut Nystedt.

In de tussenliggende periodes kwamen en gingen muziekstijlen, zoals barok, classicisme en romantiek.

Ars Nova zingt buiten de muziek van bovengenoemde componisten ook composities van o.a. Vivaldi, Bach, Purcell, Mozart.

Verschillende stukken worden begeleid door Gertine Hoefnagel orgel.

Wij verwelkomen u graag op

zondagmiddag 14 april om 15.00 uur

in de Willibrorduskerk, Dorpsdijk 236 te Rhoon.

Kerk open vanaf 14.30 uur entree € 12,50 (pinnen in de kerk niet mogelijk).

Reserveren en verdere informatie via

info@kleinkoorarsnova.nl of www.kleinkoorarsnova.nl.

Zondag
14 April

**MUZIEK DOOR
DE EEUWEN
HEEN**



Kleinkoor Ars Nova
o.l.v. Anastasiya Bouwmans

Een concert met de mooiste muziek van o.a. Vivaldi, Mozart, Victoria, Fauré, Nystedt, Gjeilo en Lloyd Webber
m.m.v. Gertine Hoefnagel orgel

Rhoon Willibrorduskerk
Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon

KLEINKOOR RHOON
Ars Nova
OPGELEGD IN JANUARI 1878

Entree €12,50 | Kerk open 14:30 |
Aanvang concert 15:00

Kaartverkoop via reservering
info@kleinkoorarsnova.nl | 06 53 56 14 88 | of
bij ingang kerk (pinnen niet mogelijk)

www.kleinkoorarsnova.nl

Parochieagenda

MAART 2024

Donderdag 21 maart

Koffieochtend

Aanvang 10.30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

Zaterdag 23 maart

Palmpaasstokken maken

Tijd: 10.30-13.00 uur

Locatie: Mariakerk Hoogvliet, Parelvisserstraat 131

Dinsdag 26 maart

Synodale gespreksavond

Aanvang 19.30 uur

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse, Hekelingseweg 15
in zaal de Schaapskooi

Zie pagina 4

APRIL 2024

Zondag 7 april

Presentatie door diaken Ronald Dits

van zijn reis naar de Meteora-kloosters in
Griekenland

Aanvang ca 10.30 uur na de zondagsviering

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse, Hekelingseweg 15
in zaal de Schaapskooi

Zaterdag 13 april

Inzamelingsactie Sam's kledingactie

Tijd: van 10.00 –12.00 uur

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse, Hekelingseweg 15
in zaal de Schaapskooi

Zondag 14 april

Kinderwoorddienst

Aanvang 11.30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

Kinderwoorddienst

Aanvang 11.30 uur

Locatie H. Antonius van Paduakerk Hellevoetsluis
Opzoomerlaan 110

Maandag 15 april

Bijbelfilm: De Stille Kracht deel 3

Tijd: 10.00 –12.00 uur

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse, Hekelingseweg 15
in zaal de Schaapskooi

Donderdag 18 april

Koffieochtend

Aanvang: 10.30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

MEI 2024

Zaterdag 4 mei

Zondag 5 mei

Gedenk op vier mei

Vier op vijf mei



Donderdag 9 mei

Hemelvaartsdag

Vieringen in Hoogvliet en Hellevoetsluis

(zie pagina 18 en 19)

Zondag 12 mei

Kinderwoorddienst

Aanvang 11.30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

Kinderwoorddienst

Aanvang 11.30 uur

Locatie: H. Antonius van Paduakerk Hellevoetsluis

Opzoomerlaan 110

Donderdag 16 mei

Koffieochtend

Aanvang: 10.30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

Zaterdag 18 mei

Vuurdoop

Tijd: 10.00-14.30 uur

Locatie: Kathedralekerk Rotterdam, Mathenesserlaan 302

Met name bedoeld voor en gericht op jongeren
die zich voorbereiden op het Vormsel

Zaterdag 25 mei

Opening Bedevaartseizoen Brielle

Tijd: 11.00 uur

Locatie: Bedevaartkerk Brielle, Rik 5

Zaterdag 25 mei

Fancy Fair

Aanvang 09.00 uur

Locatie: parkeerplaats rond de Felicitaskerk
Hekelingseweg 15 Spijkenisse

Maandag 27 mei

Bijbelfilm: Habemus Papam

Tijd: 10.00 –12.00 uur

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse, Hekelingseweg 15
in zaal de Schaapskooi



Nieuws uit de geloofsgemeenschappen



HELLEVOETSLUIS

Kinderwoorddienst en koffiedrinken

Op de tweede zondag van de maand is er tijdens de viering in de kerk een kinderwoorddienst. Na afloop van de viering zijn alle aanwezigen van harte welkom in de parochiezaal om onder het genot van koffie, thee en wat lekkers nog even met elkaar na te praten.

Op zondag 14 april en 12 mei zijn alle kinderen weer van harte welkom bij de kinderwoorddienst en alle parochianen na afloop van de viering bij het koffiedrinken in de parochiezaal.

HARTELIJK DANK....

.... voor de vele reacties op de brieven en mails die wij u stuurden om ook dit jaar weer mee te doen met de Actie Kerkbalans. Het is een grote bemoediging te merken dat onze kerk nog volop leeft bij de parochianen van Hellevoetsluis. Wij verwachten dat de optimistisch ingeschatte opbrengst van deze actie dit jaar wellicht gehaald gaat worden. Mocht u nog niet gereageerd hebben: ook uw bijdrage is van harte welkom. Heel fijn dat velen zich ingespannen hebben om aan de actie mee te werken. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage in welke vorm dan ook.

De Locatieraad

EERST HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 3 maart kwam tijdens de eucharistieviering na de voorbeden een groepje van zeven kinderen de kerk in. Het waren niet de kinderen die deelgenomen hadden aan de kinderwoorddienst, maar het waren de zeven communicanten die op zondag 14 april hun eerste heilige communie mogen ontvangen!

Voor Rijan was het een bijzonder moment, want hij was deze dag jarig!! Pastoor Egging begroette Rijan, Tomas, Maja, Jonathan, Connor, Olivia en Alicja! Ieder kind stelde zich voor en wij, parochianen, kunnen er blij en trots op zijn dat deze zeven kinderen vanaf 14 april deel gaan uitmaken van de Kerk. Natuurlijk bent u ook op 14 april van harte welkom in de kerk om het feest mee te beleven. Hieronder ziet hoe de kinderen zich trots presenteren op zondag 3 maart.

MEIMAAND – MARIAMAAND

In de maand mei wordt elke woensdag om ca. 10.00 uur de Rozenkrans gebeden in de kerk. U bent van harte welkom.



SCHOOL OP BEZOEK IN DE KERK

Woensdag 27 maart brengt een klas leerlingen van basisschool De Brandaris een bezoek aan onze kerk. Zij zullen die dag het Bijbelse verhaal van de Goede Week op aanschouwelijke wijze uitgelegd krijgen. Hopelijk bezoeken zij en hun ouders de kerk nog veel vaker.



HOOGVLIET

Mariakerk nieuws van en voor de jeugd Mooie Mariakerk Movie Middag

Op zondag 11 februari 2024 kwam jeugd uit de Mariakerk bijeen voor een gezellige filmmiddag. Op het programma stond de film Beestenboot. Een grappige animatiefilm over dierenvriendjes die overboord vallen van de ark van Noach en een heel avontuur beleven om veilig terug te keren naar de ark. Er werd gelachen, er werd met grote ogen gekeken tijdens de spannende momenten en er werd genoten van het verhaal en lekkere bioscoop snacks. Na de film keken we samen uit naar het bezoek dat in juni gepland staat naar de levensechte kopie van de ark van Noach.



Vooruitkijken naar het voorjaarsprogramma

Wees dit voorjaar welkom bij de activiteiten van het Mariakerk jeugdprogramma. Uiteraard zijn alle kinderen en jongeren van de parochie en daarbuiten welkom bij de activiteiten. Zie de flyer in de kerk voor het overzicht.

Hierbij enkele activiteiten:

Zaterdag 23 maart, 10.30-12.00 uur: Palmpaasstokken en -mandjes maken tijdens gezellige knutselochtend

Zondag 24 maart, 09.30-10.30 uur: Palmzondagprocessie met palmpaasstokken en paasmandjes in de kerk.

Zondag 31 maart, 09.30-12.00 uur: 1e Paasdag, Pasen met leuke spelletjes en paaseieren zoeken na de eucharistieviering.

Zaterdag 18 mei, 10.00-14.30 uur: Vuurdoop in de Kathedrale Kerk aan de Mathenesserlaan 305 in Rotterdam.

Een inspirerende dag met gebed, spanning en actie, speciaal voor vormelingen en tieners.

Thema voor dit jaar is 'Wonderen en Verwondering'.

Leer meer over de wonderen van ons geloof en laat je verwonderen door de verhalen uit de Bijbel.

Voor updates en details van de activiteiten, hou onze website www.youthfaithexploration.nl in de gaten, meld je daar aan voor de jeugd nieuwsbrief, zie de posters in de kerk en luister elke zondag naar de mededelingen. Voor meer informatie

kan je ook terecht bij Shirleni Blanken via info@youthfaithexploration.nl

Gods zegen en tot snel!



SPIJKENISSE

MEIMAAND=MARIA MAAND

Net zoals veel mensen voelen wij ons verbonden met Maria.

Bij Maria vinden wij troost, kracht en inspiratie en daarom bidden wij

in de Meimaand weer de rozenkrans. We richten ons tot haar en vertrouwen

haar onze zorgen en onze vreugden toe. Want aan een Moeder mag je alles vertellen.

Dat kan op veel verschillende manieren:

** gewoon even stil naar haar beeld kijken; zij kijkt naar ons en weet wat er omgaat in ons hart.

** we bidden een Weesgegroet ** zingen een lied ** luisteren naar een evangelietekst

** lezen een tekst over Maria.

In de intimiteit van de Mariakapel bidden we elke zondag van de meimaand de rozenkrans

om 9.00 uur vooraf aan de zondagsviering van 9.30 uur. **Werkgroep Pastoraat**



PALMTAKJES

Op woensdag 27 maart stellen we de parochianen in de gelegenheid om na Palmpasen een palmtakje op te halen.

Deze kunt u natuurlijk ook meenemen na de viering op Palmzondag 24 maart. U kunt dit palmtakje ophalen van

15.00 – 17.00 uur in de Schaapskooi. Tevens stellen wij het op prijs als u een bijdrage voor de Vastenactie

Voedselbank meeneemt. Dit jaar is de vraag vooral naar tandpasta en douchegel. **Werkgroep Pastoraat**

ZONDAG 7 APRIL 2024

Na de viering van 09.30 uur is er zoals gebruikelijk weer koffie en/of thee drinken in de Schaapskooi.

Diaken Ronald Dits gaat die dag een presentatie geven van zijn reis naar de Meteora-kloosters in Griekenland.

Het reisverslag wordt ingeleid met een presentatie over spiritualiteit.

Waarom gaan mensen het klooster in – hoe is dat kloosterleven begonnen. Iedereen is welkom in de Schaapskooi.

Kijk voor meer informatie op onze website <http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl> **Werkgroep Pastoraat**

SPIJKENISSE

Afscheid van Jacques Plompen

Op 2 Januari 2024 is de heer Jacobus Cornelis Plompen – Jacques – gestorven.

Op 8 Januari was zijn afscheidsviering in de Felicitaatskerk van Spijkenisse.

Wie was Jacques?

Sjaak was een natuurtalent om altijd paraat te zijn voor zijn medemens.

Dat hebben we in de Felicitaatskerk van heel dichtbij meegemaakt.

Zeer betrokken en bescheiden heeft Jacques, samen met zijn vrouw Jeanne, bijna alles gedaan wat je als vrijwilliger in de kerk kan doen. Ik denk aan het deelnemen in het parochie- en dagelijkse bestuur, ik denk aan het beheren van de financiële administratie, zijn penningmeesterschap. Aan het schoonmaken van de kerk, het bezorgen van het parochieblad, het tellen van collectes. En na zijn pensioen: zijn kosterschap in de kerk. Vele uitvaarten heeft hij mogen helpen verzorgen. Ook tijdens de herdenkingsbijeenkomsten, in de beginperiode van Hospice de Waterlelie, verzorgde Jacques met grote inzet het kosterschap. Hij deed het graag. En zijn stelling was: 'Ik ben toch thuis'...

Zo was Sjaak. Voor hem was het vanzelfsprekend om klaar te staan voor een ander.

Voor zijn grote inzet voor kerk en samenleving werd Jacques in 2009 bekroond met de Pauselijke onderscheiding PRO ECLESIA ET PONTIFICE. Velen van ons, kenden Jacques en zijn vrouw Jeanne als twee bekende en zeer betrokken parochianen van de Felicitaatskerk. Moge Jacques nu rusten in de vrede in liefde bij God.

Namens de pastoraatsgroep,

Koos Rentmeester, RK-geestelijk verzorgster



Afscheid van Henk den Breejen

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken

Liefde en herinnering leven altijd voort...

Henk den Breejen was in onze parochiegemeenschap een zeer bekend en geliefd persoon.

Wij zagen hem in de kerk als de grote koster. Hij was de Basstem in zijn geliefde koor - de Mea Voce -

Hij was de lieve Sinterklaas begin december bij ons kinderkoor - de Kernzangers - en afgelopen december bij het Dameskoor. Ook was hij een van de drijvende krachten bij het organiseren van de Fancy Fair in mei, waar hij ook BHV-er was. Kortom Henk zagen wij veel in onze kerkgemeenschap

Wij wisten dat Henk ziek was, hij was hier ook heel open over, hij vertelde veel en had veel steun aan het geloof

Het was voor zijn vrouw Marlou en zijn kinderen een zware tijd

Zijn overlijden zondag - 28 januari - was voor iedereen in onze kerkgemeenschap toch nog een schok ondanks dat wij wisten dat het einde naderde.

Wij zullen Henk erg missen.

Fancy Fair

Zaterdag 25 mei is er weer Fancy Fair bij de Felicitaatskerk. De opbrengst is voor verduurzaming van de verwarming van de kerk. Naast de verkoop van goede 2e hands spullen kan er een gokje gedaan worden bij het rad van avontuur en andere spelletjes. Ook kinderen kunnen leuke spelletjes doen. Voor de kinderen is er ook een kleurwedstrijd.

De kleurplaten kan je vinden achterin de kerk. De uitslag is op de Fancy Fair om 12:00 uur. Op de Fancy Fair is het ook weer genieten van versnaperingen zoals een lekkere hamburger, een Vietnamese loempia of huisgebakken taart. Om 16:00 doet de burgemeester van Nissewaard, Foort van Oosten, de trekking van de Felicitaatsloterij. Lootjes kunnen vanaf nu gekocht worden voor €0,50 per stuk. We komen bij je langs of je ziet ons bij de kerk.

Meer informatie en de kleurplaten staan op de Felicitaatskerk pagina op <https://hhnicolaaspieckengezellen.nl/>.

Als je op de knop Fancy Fair klikt vind je alles. Verder zijn we druk met de voorbereiding. We zamelen schone en werkende 2e hands spullen in, maar geen kleding en meubels. Op 9 april en op 7, 14 en 21 mei van 19:00 tot 21:00 uur is de Schaapskooi van de kerk open voor inzameling. Ook zoeken we nog vrijwilligers om op 25 mei achter een kraampje te staan. Het belooft weer een gezellige dag te worden en vrijwilligers worden 's avonds bedankt met een lekkere maaltijd. Opgeven kan bij Thea van Heijningen (0181) 614844.

Tot ziens, De Fancy Fair Commissie

VERVOLG NIEUWS UIT SPIJKENISSE OP PAGINA 12





Activiteitencommissie

Op iedere derde donderdag van de maand kunnen we gezellig bij elkaar komen in de pastorie; vanaf half 11 bent u welkom voor de maandelijkse **koffieochtend**. Voor de komende maanden:

- op donderdag 18 april en 16 mei
- op dinsdag 14 mei wordt de **kerk weer schoongemaakt**; ook dan bent u welkom!

Informatie bij :

Astrid van Rosmalen : 06-36417204 of

Marijke Kokkelink : 06 -26863880.

Hulp gevraagd:

* Ook de pastorie moet - wekelijks - worden achoongemaakt.

Is er iemand die dit - tegen vrijwilligersvergoeding - zou willen doen. Ook "ploegendienst" is mogelijk.

* Boven in de pastorie wordt geklust; zijn er mensen die de willen helpen sjouwen en schoonmaken?



Kinderwoorddienst

Elke tweede zondag in de maand: Komen jullie ook weer? Jullie zijn hartelijk welkom!

- * Op zondag 24 maart is het **Palmzondag**. Wel geen kinderwoorddienst, maar je kan dan wel zien welke kinderen hun Eerste Communie gaan doen ; ze stellen zich voor.
- * Op zondag 14 april. (Als Jezus "verschijnt", wenst Hij ons altijd eerst "de vrede" toe. (Shaloom).
- * Op zondag 12 mei. (Tussen Hemelvaart en Pinksteren leren we hoe we moeten bidden).



Vanille Madagascar kinderkleding (kijkt u eens op www.vanillemadagascar.nl.)

De komende maanden wordt er geprobeerd een zeecontainer te vullen met kinderkleding om naar Madagascar te vershippen; helpt u mee om zoveel mogelijk kinderkleding te verzamelen. Zijn uw kinderen alweer uit die broek of trui of t-shirt gegroeid? Is dat jurkje nu écht uit de mode? Wij zijn er blij mee! U kunt het inleveren, mits schoon en heel, en verpakt in een plastic zak, bij de Willibrorduskerk, bij het huisadres aan de Baljuw 11 in Rhoon. Het kan ook bij u thuis worden opgehaald, neem dan contact op!
vanillemadagascar@hotmail.com | +316 21 22 29 85

Goede Week

Geen Witte Donderdag en Paaswake in de Willibrorduskerk, maar op **Goede Vrijdag** bent u zelfs twee keer welkom:

- * om **10:00 uur** kunt u -individueel- de kruisweg eens goed van dichtbij bekijken aan de hand van een boekje met beschrijvingen van de 14 statie's. Er is dan geen eucharistieviering.
- * om **19: 00 uur** bent u welkom om een viering rond het kruis bij te wonen; het koor zal zingen.
- * In beide gevallen kunt u een kaarsje aansteken bij het kruis en/of een bloemetje (narcis) neerleggen. De bloemen worden gebruikt om op Eerste Paaasdag (dan is er wel een eucharistieviering om 11:30 uur) de kerk mooi te versieren.



Laat je kennen

Via Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (sila) en het computerprogramma Doc-Base komen wijzigingen in ons ledenbestand bij ons binnen; maar lang niet altijd! Houd onze parochieadministratie bij de tijd. Geef wijzigingen in uw situatie voor de zekerheid ook zélf door, meld het (via de website) bij het secretariaat. Het gaat om naam/voornaam en adres, plus gezinsleden, met geboortedatum en m/v.

Ziekencommunie

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken. Laat u het ook even weten als u iemand kent die ziek is, of zelfs in het ziekenhuis ligt. Dan zorgen wij ook voor een kaartje, een attentie of een bezoekje.

Meimaand - Mariamaand

Ele vrijdag, na de eucharistieviering van 10:00 uur is er de gelegenheid om mee te doen met het Rozenhoedje.

ROZENBURG

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag zal in de Jozefkerk s' middags om 15.00 uur de Kruisweg, en s'avonds om 19.00 uur de Kruisverering plaatsvinden. (zie rooster op blz. 18/19)

De laatste jaren is het gebruikelijk dat tijdens de Kruisverering, door de parochianen, kaarsjes aangestoken worden en bij het Kruis bloemen gelegd worden. Omdat we deze bloemen gaan gebruiken om voor het Hoogfeest Pasen de kerk aan te kleden wil ik u vragen om gele of witte bloemen mee te brengen.

We willen er graag een feestelijk kerk van maken in Paaskleuren.

Bij voorbaat dank, Margreet Gorter



VERVOLG NIEUWS UIT SPIJKENISSE

Maria, Dolce Maria

Op zondagochtend 26 mei aanstaande zal in de Felicitaskerk van Spijkenisse de gebedsdienst geheel in het teken staan

van de Maria-Meimaand. De aanvangstijd is, zoals gebruikelijk, om half tien.

In een intieme viering nemen professioneel sopraan Wendy Roobol en Elly Munster ons mee door het leven van Maria. Haar programma 'Maria Dolce Maria' is een vertelconcert met 17e-eeuwse Marialiederen. Haar warme, flexibele en heldere stemgeluid past heel mooi bij de vroeg barokke muziek. Op een bijzondere manier staan we stil bij het leven van de Moeder van alle Moeders, of gewoon Maria. Wie is deze vrouw, die voor zovelen een troost en inspiratiebron is? En waarom spreekt ze zo tot onze verbeelding? Wendy gaat op zoek naar antwoorden.

Met verhalen, gesproken tekst en 17e-eeuwse muziek voor zangstem wordt Maria in de schijnwerpers gezet en u bent van harte genodigd om dit mee te maken. Deze uitnodiging geldt voor alle geïnteresseerden van de Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. Mensen uit Spijkenisse, Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg zijn van harte welkom.

Wendy is opgegroeid in Spijkenisse. Haar programma Maria, Dolce Maria heeft ze al op veel mooie plaatsen mogen uitvoeren. De gelijknamige cd die zij in 2018 heeft opgenomen, met o.a. luitist Arjen Verhage wordt wereldwijd verkocht.

***In samenwerking met de werkgroep Pastoraat
Koos Rentmeester***



Bijbelverhalen maart/april 2024

Donderdag 28 maart

Witte Donderdag

Exodus 12,1-8.11-14

1 Korinthe 11,23-26

Johannes 13,1-15

Vrijdag 29 maart

Goede Vrijdag

Jesaja 52,13-53,12

Hebreeën 4,14-16;5,7-9

Johannes 18,1-19,42

Zaterdag 30 maart

Paaswake: Verrijzenis van de Heer

Lezing 1: Genesis 1,1-2,2

Lezing 2: Genesis 22,1-18

Lezing 3: Exodus 14,15-15,1

Lezing 4: Jesaja 54,5-14

Lezing 5: Jesaja 55,1-11

Lezing 6: Baruch 3,9-15.32-4,4

Lezing 7: Ezechiël 36,16-17a.18-28

Lezing 8: Romeinen 6,3-11

Evangelie: Marcus 16,1-8

31 maart

Pasen: Verrijzenis van de Heer

Handelingen 10,34a.37-43

Kolossenzen 3,1-4

Johannes 20,1-9

7 april

2e zondag van Pasen

Beloken Pasen en zondag van de goddelijke

Barmhartigheid

Handelingen 4,32-35

1 Johannes 5,1-6

Johannes 20,19-31

14 april

3e zondag van Pasen

Handelingen 3,13-15.17-18

1 Johannes 2,1-5a

Lucas 24,35-48

21 april

4e zondag van Pasen

Handelingen 4,8-12

1 Johannes 3,1-2

Johannes 10,11-18

28 april

5e zondag van Pasen

Handelingen 9,26-31

1 Johannes 3,18-24

Johannes 15,1-8

In deze tijd van het kerkelijk jaar loopt de stemming in de vieringen sterk uiteen, van de godverlatenheid op Goede Vrijdag tot het onvoorstelbare nieuws van Christus' opstanding in de paasnacht. Gelukkig is er de liturgie van de paasnacht, die ons van het duister naar het licht brengt. Die paaswake duurt even. Want net als in ons leven heeft zo'n overgang tijd nodig.

Van het duister naar het licht

De eerste lezing van de maand maart kwam uit het boek Exodus, en somt de tien geboden op.

Het eerste gebod luidt: 'Ik ben de Heer uw God die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.

Gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij'.

Dat weggeleiden uit de benauwenis naar echte vrijheid is de rode draad in de hele Bijbel en zeker in de veertigdagentijd.

In de evangelielezing van dezelfde zondag geselt een woedende Jezus de verkopers uit de tempel, die het huis van de Heer besmeurden door er een markthal van te maken.

Een week later vat Jezus zijn verkondiging nog eens samen voor de hardhorenden: 'Wie de waarheid doet gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat ze in God zijn gedaan'.

Als de graankorrel niet sterft, zal hij geen vrucht voortbrengen, zegt Jezus op de zondag die voorafgaat aan de goede week.

Voortdurend worden we in de veertigdagentijd gewezen op de diepere lagen in alledaagse gebeurtenissen.

Nieuw leven ontkiemt waar je op het eerste gezicht alleen maar vergankelijkheid ziet, ook in je eigen leven.

In de goede week vormt het zogeheten 'paastridiuüm' een apotheose: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de paasnacht verkondigen dat God ons wegleidt uit het donker. We vergeten dat vaak weer snel maar krijgen het daarom gelukkig elk jaar opnieuw te horen.

Sipke Draisma



God roept ons uit het duister naar het licht. Uit welk donker wilt u graag weggeroepen worden? Of kunt u anderen wellicht weggeleiden? Onthoud dat opstanding elke dag kan plaatsvinden.

Lief en Leed



Gedoopt

Wilt u laten dopen?

Kijk dan op de website van onze parochie
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

U vindt daar een fomulier waarmee dopelingen aangemeld kunnen worden.

U kunt zondags na de viering ook een van de leden van het pastorale team aanspreken voor informatie over dopen.

Overleden

Hellevoetsluis

14-01-2024: Abraham Maarten (Bram) de Jong

12-02-2024: Frans Koppenhagen

Hoogvliet

13-01-2024: Susanna Lucia van der Want-Gelens

15-01-2024: Hermanus Martinus Godefroij

22-01-2024: Jozephina Elizabeth Dronkers-Trijelaar

02-02-2024: Jacobus Wilhelmus Romijn

08-02-2024: Andries Ottink

16-02-2024: Christiaan Hendrikus de Korte

18-02-2024: Johannes Petrus Smit

Rozenburg

† 19-02-2024: P.M.J. Quak-de Bruijn * 24-03-1970

† 20-02-2024: P.J. Breukhoven * 26-05-1941

† 29-02-2024: G.M. de Beer-Meyer * 02-04-1930

Rhoon

25-01-2024: Johannis Mattheus Kranenburg

26-01-2024: Sonja Breuseker-Sawade

29-01-2024: Bartel Pieter van der Post

04-02-2024: Henricus Gijsbertus Maria Antonius Kaptein

05-02-2024: Maria Hendrika -Miep- Trommls-Heezen

07-02-2024: Catharina Suzanna Godijn - van Looijen

22-02-2024: Henricus Johannes Bogaarts

29-02-2024: Cornelis Petrus Heezen

06-03-2024: Wilhelmina - Wilma - Catharina van Langeveld



Spijkenisse

15-01-2024: Sharine Elisabeth de Jongh – Seferina

16-01-2024: Annalise Helena Cornelia Dries – Gijtenbeek

16-01-2024: Adriana Gerarda Roelofs - v.d.Stap

19-01-2024: Johanna Maria Kuipers – Hebing

23-01-2024: Cornelis Johannes Elisabeth van de Kerkhof

28-01-2024: Anna Sophia Adriaanse – Wulffraat

28-01-2024: Hendrik Koenraad den Breejen

30-01-2024: Evelien van der Vorst

02-02-2024: Johanna Maria Cornelia Leeflang – Leeflang

16-02-2024: Thi Ngoi Tran - Vu

Wij wensen alle nabestaanden sterkte en veel kracht om het verlies van hun dierbaren te kunnen dragen. Moge Gods zegen en ons gebed hen tot steun zijn.

De bloemen uit de kerk in Rozenburg

De bloemen uit de kerk waren de afgelopen tijd voor dhr. Koos de Bloeme, dhr. Roel Vos, dhr. Co Joosten, mevr. Leida Mampaey en Fred Wijnen.

Mocht u iemand weten die in aanmerking komt voor een bloemetje, bijv. wegens ziekte of een speciale gelegenheid zijn, schrijf dit in het mededelingenboek op het attentieblad.

Dit boek vindt u op de tafel in de kerk. U kunt het ook doorgeven aan iemand van de locatieraad.

Alle zieken onder ons van harte beterschap. Bent u langdurig ziek en wilt u dat er contact met u opgenomen wordt, laat het weten aan iemand van de locatieraad. Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met pater Konchenko, of met J. Muijtjens, tel: 0181-787336



Parochiële Caritas Instelling HH. Nicolaas Pieck en Gezellen:

Caritas is: omzien naar elkaar, zorg voor je naaste en oog hebben voor de noden van mensen om je heen. Het zijn allemaal woorden die uitdrukken hoe wij als geloofsgemeenschappen, als Kerk met elkaar omgaan.

Bent u, of kent u iemand die steun of hulp nodig heeft, schroom dan niet en laat het de PCI weten.

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar pci@rk-npg.nl

Binnen onze parochie kunt u hiervoor ook contact opnemen met de lokale werkgroepen Caritas:

Werkgroep Caritas Brielle Mw. I. den Bakker 06- 10392432

Werkgroep Caritas Hellevoetsluis Mw. J.M. Heins 0181-314172

Werkgroep Caritas Hoogvliet vacature

Werkgroep Caritas Rhoon vacature

Werkgroep Caritas Spijkenisse Dhr. R. Rentmeester 0181-611750

Werkgroep Caritas Rozenburg Dhr. H. van Kruining 0181-212515

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de PCI, dan kunt u uw gift overmaken op rekening

NL51 TRIO 0390 437506 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen.

Alvast hartelijk bedankt.

Marjo Jansen, Ingrid den Bakker, Trudie Allerts

Bestuur PCI HH. Nicolaas Pieck en Gezellen



GOEDE WEEK EN PASEN

Landelijke website vier.nu biedt informatie en inspiratie.

Een belangrijke link op www.vier.nu gaat dan ook naar de webpagina 'zoek parochie'. Daar vindt men het adres en de link naar de parochiewebsite met de vieringen in de parochie.

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Voor de viering ervan worden maar liefst drie dagen uitgetrokken:

het paastriduüm. Deze driedaagse viering van Pasen bestaat uit: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op Paaszaterdag. Het gaat om één viering die zich uitstrekt over drie dagen.

• Kijk op de parochiewebsite hhnicolaaspickengezellen.nl of op Vier.nu/feestdagen/Pasen voor meer inspiratie in voorbereiding op Pasen



Palmzondag 24 maart

Op Palmzondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Omdat Hij toen met gejuich en wuivende takken werd ontvangen, worden op deze dag nog altijd 'palmtakken' gezegend.

Chismamis woensdag 27 maart

Eén van de belangrijkste vieringen die ieder jaar in een bisschopskerk worden gehouden, is de Chismamis op of rond Witte Donderdag. De plechtigheid is genoemd naar één van de heilige oliën, namelijk het chrisma. Dat is zuivere olijfolie met een mengsel van rozenbalsem, die gewijd wordt voor de sacramenten van doopsel, vormsel en priesterwijding en voor altaarwijdingen. De olie verwijst op een bijzondere manier naar de Heilige Geest, onder meer door de geur.

Witte Donderdag 28 maart

Op de donderdag voor Pasen wordt het Laatste Avondmaal herdacht, dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen heeft gevierd. Tijdens het Laatste Avondmaal heeft Jezus de Eucharistie en het Priesterschap ingesteld.

Goede Vrijdag 29 maart

Op Goede Vrijdag wordt in alle christelijke kerken herdacht dat Jezus voor de mensheid aan het kruis gestorven is. In de kerken wordt die dag de kruisweg gebeden. Dit is een gebedsdienst waarin het lijdensverhaal van Christus wordt uitgebeeld. In veel kerken is dit verhaal uitgebeeld in 14 schilderijen, die op Goede Vrijdag al biddend langsgelopen worden. Goede Vrijdag is de enige dag in het jaar dat er geen eucharistieviering gehouden wordt.

Paaswake 30 maart

De paaswake is één van de belangrijkste liturgische vieringen binnen het kerkelijk jaar. Tijdens deze wake wordt Christus' overgang van de dood naar de verrijzenis gevierd. De viering is rijk aan symbolische tekenen als licht (nieuw paasvuur), water (zegening doopwater) en eucharistie. Bij aanvang van de plechtigheid wordt buiten bij de kerk het paasvuur ontstoken en gezegend, waaraan de paaskaars wordt aangemaakt. Daarna zet de liturgie zich voort in de kerk.

Paaszondag 31 maart

Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt Jezus' verrijzenis uit de dood gevierd. De liturgie van Paaszondag is dan ook extra feestelijk. Gelovigen vieren de vergeving der zonden en de toegang tot een nieuw en eeuwig leven

Zelig Pasen!

Geloofsgemeenschappen

Brielle

H. Martelaren van Gorcum

Nobelstraat 22, 3231BC Brielle

Secretariaat:

Tel. 0181 - 412142

(ma t/m do van 9:30 - 11:30 uur)

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

www.rkkerkbrielle.nl

Twitter: @rkkerkbrielle

Locatieraad:

H. van Niekerk,

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

I. Tuk, liturgie@rkkerk-brielle.nl

Ledenadministratie

H. Stricker – v.d. Kroon

ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Misintenties

misintenties@rkkerk-brielle.nl of via onze website (€ 10 per intentie)

Mededelingen-mailing

Aanmelden via:

website@rkkerk-brielle.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl

NL25 INGB 0000 5631 40

t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk

RSIN 002 609 411

Fiscaalnummer 823 514 523

Viering of bijeenkomst

Zondag 09.30 uur

Zie ook pagina 18.

Hellevoetsluis

Kerk H. Antonius van Padua:

Opzoomerlaan 110,

3221AP Hellevoetsluis

Secretariaat:

Tel. 0181-312574

(di en vr 9:30 - 11:30 uur)

pastorie@antoniusvanpadua.com

www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

Ferry Verwater, tel. 0181-624639

voorzitter@

antoniusvanpadua.com

Margreet Volk - liturgische zaken

(aanmelden doop en huwelijk)

tel. 313026 / 06-53705065

Ledenadministratie

Mayke Kreutzer, tel. 0181-314163

Kerkbijdrage en Actie

Kerkbalans:

NL54 INGB 0004 176644

t.n.v. Nicolaas Pieck Antonius v.

Paduakerk

Viering:

Zondag 11.30 uur

Openstelling kerk:

Dinsdag, woensdag en vrijdag

10.00-11.30 uur, voor gebed, het

opsteken van een kaarsje of een

moment van bezinning.

Hoogvliet

Maria en Johannes onder het

kruis:

Parelvissersstraat 131,

3194 JL Hoogvliet

Secretariaat:

Tel. 010 - 4723115

(ma t/m vrij 9:30 -11:30 uur)

mariakerk@rkk-hoogvliet.nl

www.rkk-hoogvliet.nl

Locatieraad:

W. Middendorp, tel. 06-51789522

durem000@planet.nl

L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325

leon_janssen126@hotmail.com

Kerkbijdrage en Actie

Kerkbalans:

NL98 INGB 0001548995

t.n.v. Nicolaas Pieck Maria &

Johannes o/h kruiskerk

Vieringen:

Zondag 9.30 uur

Maandag en donderdag 10.00 uur

2e zondag van de maand 14.00 uur

viering voor de Antilliaanse

gemeenschap.

Openstelling Kerk:

Ma t/m vr 9:30 uur - 11:30 uur

voor een gebed, het opsteken van

een kaarsje of zomaar een moment

van stilte.



Geloofsgemeenschappen

Spijkenisse

H. Felicitaskerk

Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse

Secretariaat

Tel. 0181-638109 of voice-mail
(woensdagmorgen)
secretariaat@felicitaskerk.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
(rechts op uw scherm vindt u alle
informatie over de Felicitaskerk)

Locatieraad:

Annelies van Zomeren,
tel. 06-12259380
beheercommissie@felicitaskerk.nl
Ine Korste, tel. 06-15684672
Pastoraat@felicitaskerk.nl

Misintenties

Woensdagochtend, tel;
0181-638109 of voice-mail
secretariaat@felicitaskerk.nl of
lectoren@felicitaskerk.nl

Vervoer naar de kerk

Helene Jaoude 0181-623584

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL 21 INGB 0000 4472 97 t.n.v.
Niclaas Pieck Felicitaskerk

Viering of bijeenkomst

Zondag 09.30 uur
Zie ook pagina 18



Rhoon

Parochiekerk Sint Willibrordus

Dorpsdijk 236
3161 CJ Rhoon

Secretariaat

Tel : 010- 5015284
(ma, do, vr 9:30-11:00 uur)
willibrordus@kpnplanet.nl
www.willibrordusrhoon.nl

Locatieraad:

Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978
Roel v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Ledenadministratie

Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL 24 RABO 0355 3607 72 t.n.v.
RK. Par. HH. Nic. Pieck en Gezellen
St. Willibrorduskerk

Viering of bijeenkomst

Zondag 11:30 uur
Vrijdag 10:00 uur
Zie ook pagina 19

Openstelling kerk

Voor en na deze viering op vrijdag is
de kerk open om een kaarsje op te
steken en/of voor een stil gebed.



Rozenburg

Sint Jozefkerk

Jan Tooropstraat 3-5
3181HE Rozenburg

Secretariaat

M. Gorter tel: 06-49892631
(ma t/m vr 09.30 - 11.30 uur)
jozefkerkrozenburg@
hotmail.com

Locatieraad:

M. Gorter, tel. 06-49892631
mmgorterboom@outlook.com
T. Allerts, tel. 0181-212487
trudieallerts@kpnplanet.nl

Ledenadministratie

A. Mertens

Ouderenvervoer naar de kerk:

0181-214670 of 0181-215574

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL07 INGB 0000 57 58 80 t.n.v.
Nicolaas Pieck Sint Jozefkerk

Viering

Op de 1e en 3e zondag van de
maand, 11.30 uur
Zie ook pagina 19



VIERINGEN

		BRIELLE	HELLEVOETSLUIS	SPIJKENISSE
zondag		09.30	11.30	09.30
Palmzondag				
zon	24.03	Pastor R.Winkelhuis	Pastor R.Winkelhuis	W.C.V. dhr. F.Wijnen Felicitaskoor
	28.03			
Witte Donderdag			19.00 Y.Konchenko	
	29.03			
Goede Vrijdag		15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg 19.00 Pastor Y.Konchenko	15.00 Kruisweg 19.00 Kruisviering
zat	30.03			
Paaswake			21.00 Pastor Y. Konchenko	
zon	31.03			
Hoogfeest Pasen		Pastoor H.Egging St. Caeciliakoor	W.C.V. Diaken R.Dits Antoniuskoor	Pastor Y. Konchenko Koor10Plus
ma	01.04		Pastor Y.Konchenko	
zon	07.04	Gebedsviering	Pastoor H.Egging	Pastoor H.Egging
zon	14.04	Pastor Y. Konchenko St. Caeciliakoor	Pastoor H.Egging 1e H.Communie Antoniuskoor	W.C.V. Diaken R.Dits Felicitaskoor 14.00 H.Mis- Vietnamees Teresakoor
zon	21.04	Gebedsviering	Pastor Y.Konchenko	pastor T.van Zaal 13.00 H.Mis Engelstalig
zon	28.04	Pastor R.Winkelhuis St. Caeciliakoor	Pastor R.Winkelhuis Antoniuskoor	Gebedsviering
za	04.05			
zon	05.05	Gebedsviering	Pastoor H.Egging	Pastoor H.Egging
don	09.05	xx	Hemelvaartsdag Pastor Y.Konchenko	
zon	12.05	Pastor Y.Konchenko St. Caeciliakoor	W.C.V. mw. B. Poortvliet Antoniuskoor	Gebedsviering 14.00 H.Mis- Vietnamees Teresakoor
zon	19.05	Gebedsviering	pastor T.van Zaal	Pastor Y.Konchenko Koor10Plus 13.00 H.Mis Engelstalig
H.Drie-eenheid				
maan	20.05		Pastor Y.Konchenko	
zon	26.05	Pastor R.Winkelhuis St. Caeciliakoor	Pastor R.Winkelhuis Antoniuskoor	xxx

Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering

ROOSTER

ROZENBURG	HOOGVLIET	RHOON		
11..30	9.30	11.30	zondag	
W.C.V. mw. B.Poortvliet	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	Palmzondag	
			zon	24.03
				28.03
	19.00 pastoor H.Egging		Witte Donderdag	
				29.03
15.00 Kruisweg	13.00 Kruisweg / kinderen	19.00 Kruisviering	Goede Vrijdag	
19.00 Kruisviering	Pastor Y.Konchenko			
	15.00 Kruisweg			
	19.00 Pastoor H.Egging			
	21.00 Pastoor H.Egging		zat	30.03
			Paaswake	
Pastoor H.Egging	W.C.V. Diaken R.Dits	Pastor Y. Konchenko	zon	31.03
			Hoogfeest Pasen	
			ma	01.04
Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering	zon	07.04
xxx	Pastoor H.Egging	Pastor Y.Konchenko	zon	14.04
	14.00 H.Mis - Papiamento			
pastor T. van Zaal	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering	zon	21.04
xxx	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	zon	28.04
			za	04.05
Dodenherdenking				
19.00 Pastoor H.Egging				
Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering	zon	05.05
xxx	Hemelvaartsdag	xxx	don	09.05
	Pastoor H.Egging			
xxx	Pastoor H.Egging	Pastor Y.Konchenko	zon	12.05
	14.00 H.Mis - Papiamento			
Pastor Y.Konchenko	10.30 Heilig Vormsel	Gebedsviering	zon	19.05
	Mgr van den Hende &			
	Diaken R.Dits			
			H.Drie-eenheid	
			maan	20.05
xxx	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	zon	26.05

Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering



Licht



KIK

De muizen zitten verstopt onder de piano. Ze kijken hoe vier vrijwilligers met emmers witte verf de muren van het zaaltje opknappen. 'Kijk nou hoe mooi LICHT het wordt!' roept de ene dame. De andere valt in: 'Eindelijk die SMERIGE nicotinevlekken weg! BĀH, wat hebben JULLIE hier zitten roken! Jarenlang!' Een man zegt beteuterd: 'Ik wist niet dat het zo'n grauwe aanslag zou geven!'. 'Precies!' zegt de andere, 'Ook in onze longen natuurlijk! Wisten wij veel dat het dodelijk was!' 'Gelukkig LEVEN jullie nog!' roept de mevrouw, 'En hier is het ook weer LICHT! Helemaal in de sfeer van Pasen!' 'Net op tijd!' juicht de andere. Na het laatste stukje plafond gaan ze pauzeren. De muizen kruipen nieuwsgierig naar de verfbakken.

Het is er verblindend licht. Ze proberen over de rand te kijken, klauteren omhoog, en ineens, HUP, kantelt de bak om en zitten ze onder de witte smurrie. Ze proberen de verf af te vegen, rollen over de grond, niets helpt. 'We moeten naar huis. Douchen!' zegt de oudste. 'Wat zal mama boos zijn!' De volgende avond is de paaswake. Het is zo donker in de kerk dat je niet ziet hoe ontzettend veel mensen er zitten. Dan gaat er een vuur aan. Een paaskaars gaat door het middenpad, en iedereen krijgt een vlammetje van dat licht, dat NIEUW LEVEN betekent. Vanonder de kerkbanken kijkt de familie Muis toe, op hun paasbest. En sommigen lijken wel een beetje ... lichtgevend!



Paasversje

Heer Jezus is de h le weg gegaan.
Wij hebben langs zijn lijdensweg gestaan.
Maar na die nacht spreekt ons een engel aan:
't is Pasen, jullie Heer, Hij leeft voortaan!

Dus keer je hart naar licht, geloof het maar
en zeg 'Gezegend Pasen!' met elkaar.
De dood is weg, het leven zonneklaar
en Pasen het lichtste feest van heel het jaar!



Uit de Bijbel

Binnengestapt in het graf zagen ze tot hun schrik rechts een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij zei hun: Schrik niet. Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt.'



Uit Marcus 16,5-6a

Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriens