

PIECKFIJN PAROCHIE NIEUWS



*Diaken Ronald Dits bezoekt kloosters
pagina 5*

**Parochie HH.Nicolaas Pieck en Gezellen
Jaargang 7 nr. 4 Zomer, juni-augustus 2024**

INHOUD

Pastoraal voorwoord: Pastor Konchenko	3
Berichten pastoraal team en parochiebestuur	4
Verslag van diaken Dits: kloosterreizen	5
Pastoor Rochus Franken: boek / Oecumenische viering	6
Parochieagenda	7
Nieuws uit de geloofsgemeenschappen	8 - 9 - 10 - 11 - 12
Bijbelverhalen en bijbelrooster	13
Lief en leed	14
Informatie PCI / Bedevaartkerk Brielle	15
Informatie over de locaties	16 - 17
Vieringenrooster	18 - 19
Kinderpagina KIK	20



VOORWOORD VAN DE REDACTIE

Toch een beetje een "zomernummer"! deze uitgave van de Pieckfijn: met een reistip, leestip, foto's uit dat ene Franse of Duitse kerkje ... mocht u op vakantie gaan, dan wensen we u een goede reis en een mooi verblijf met veel "rust"momentjes. En maakt u mooie foto's... we houden ons aanbevelen!

Voor de thuisblijvers is er natuurlijk ook gewoon hier veel te beleven; Eerste Communiefeesten, nog net Pinksteren en het Vormsel. We proberen het gewone programma zoveel mogelijk te volgen met eucharistievieringen en gebedsvieringen op de zondagen die u gewend bent. Ook de door-de-weekse activiteiten gaan gewoon door; koffieochtenden, de fancy-fair (25 mei, Spijkenisse), zomermarkt in Rhooen (24 aug.), etc. Leest u deze Pieckfijn dus goed door!

Pieckfijn Parochienieuws

is een uitgave van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen, de RK Gemeenschappen van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Spijkenisse, Rhooen en Rozenburg en verschijnt 6 keer per jaar.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten

COLOFON

Redactie:

Diaken Ronald Dits

Roel van de Poll

Ferry Verwater

E-mail: redactie_c@rk-npg.nl

Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen

Secretariaat: Hekelingseweg 15

3206 LA Spijkenisse

Tel: 06-51 11 57 24 e-mail: centraal@rk-npg.nl

website:

<http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl>

Contactpersoon: Jacqueline Torensma

Het centraal secretariaat is geopend van:

maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.00 u

Pastoraal Team:

-Administrator: pastoor drs. H.M.W. (Henri) Egging,

-Jouri Konchenko Lennarth, pastor,

06-45144377 jouril@hotmail.com

-Ronald Dits, diaken, 06-16822267

r.dits@deheilgefamilie.nl

Parochiebestuur:

- Mgr. vicaris drs. H.M.W. Egging, voorzitter

- Dhr. J.M.V. van Vilsteren, vice-voorzitter

- Mevr. P.F. Boender – van Rosmalen, secretaris

e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl

- Mevr. R. van Pamelen - Hollenberg, penningm.

e-mail: penningmeester@rk-npg.nl

- Mevr. B.W.L.M. van der Loos - van Adrichem, lid

- Mevr. T. van Schaijk - Joyce, lid

Telefoon 06 – 30 97 58 17

Dit telefoonnummer is elke dag tussen 8:00 en 20:00 uur te bereiken voor het melden van een uitvaart en een verzoek om de ziekenzalving.

Alle vieringen in de Felicitaskerk in Spijkenisse worden digitaal uitgezonden. Kijk hiervoor op:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitaskerk-Spijkenisse>

De volgende uitgave van Pieckfijn Parochienieuws verschijnt op dinsdag 27 augustus 2024.

Dat is de editie bij de start van het nieuwe seizoen 2024/2025, en bestrijkt de periode 31 augustus t/m 27 oktober 2024.

Kopij voor deze uitgave aub zo vroeg mogelijk inleveren maar **vóór 13 augustus 2024** en sturen naar: redactie_c@rk-npg.nl

HET ALLERHEILIGSTE, WAT IS DAT?

Als je met mensen in gesprek gaat over het geloof en je spreekt over het Allerheiligste, kijken velen je verbaasd aan, met een blik van: het Allerheiligste, wat is dat?

En dat zijn zeker niet alleen de mensen die niet meer in de kerk komen, maar ook zij die nog regelmatig de kerk bezoeken en zelfs een taak vervullen binnen de kerk.

Het geeft duidelijk aan hoe weinig mensen weten van het geloof, van iets wat juist bij een gelovige katholiek, geloofszekerheid nummer één zou moeten zijn.

Het geloof in het Allerheiligste, het Heilig Sacrament van de Eucharistie, waarin Christus zelf tegenwoordig is en altijd in ons midden is, hoort ons in het dagelijks leven te dragen, kracht te geven.

Door deze reacties blijkt het nogmaals overduidelijk hoe belangrijk het is voor het geloofsleven, dat het geloof en de leer wordt uitgedragen en doorgegeven, het evangelie wordt verkondigd.

Want als je iets of iemand niet kent, kun je het onbekende ook niet liefhebben en je leven er naar instellen. In het Evangelie lezen wij dat de zieken naar Jezus komen om genezen te worden. Jezus heeft tijd voor hen, Hij schenkt levensmoed, hoop en liefde. Maar vooral schenkt Hij deze mensen geloof!



"Uw geloof heeft u gered" zegt Jezus.

Dat is het eerst genezende wonder van het geloof!

Deze mensen gaan naar Jezus toe omdat zij in Hem geloven en dan doet Hij pas het genezingswonder.

In het evangelie van Marcus (Marcus 6, 1-6) lezen wij dat Jezus naar zijn vaderstad terugkeert.

De mensen van Nazareth ergeren zich aan Jezus, en Hij kon daar geen wonderen verrichten.

Hij staat verbaasd over hun ongeloof en trekt verder naar de dorpen in de omtrek om onderricht te geven.

De opdracht die Jezus heeft, bestaat niet alleen uit lichamelijk iemand genezen, maar ook geestelijk genezen, dat is bovenal bevrijden uit de macht van het kwaad.

Hij is als Verlosser gekomen, om Gods Geest te brengen, om alle mensen de Blijde Boodschap te verkondigen.

Daarvoor moet Hij in contact blijven met Zijn Vader in wiens opdracht Hij gezonden is.

Daarom verlaat Hij ook in de vroege ochtend het huis en gaat alleen naar een eenzame plaats om er te bidden. De confrontatie met de ellende van al die mensen en met de vijandschap van de boze geesten geeft Hem de behoefte om kracht te moeten putten uit het gebed.

En terwijl het dagelijkse leven weer op gang kwam gingen de leerlingen Jezus zoeken en vonden Hem.

Daarna kwamen de mensen massaal samen en durfden ook zij Hem te gaan zoeken.

Laten wij bidden dat, als het ons moeilijk valt en wij in opstand komen, wij naar de Heer toe durven gaan en dat deze ontmoeting dan vruchtbaar mag worden.

Mogen wij zo de kracht en de moed ontvangen te blijven getuigen in woord en daad en zó te leven in Zijn geest.

Pastor Jouri Konchenko Lennart



Uitnodiging aan alle parochianen HH. Nicolaas Pieck en Gezellen: Kom op 9 juli naar de eucharistieviering in Brielle

Op 9 juli 1572 werden 19 priesters en broeders om hun geloofsovertuiging door ophanging in de turfschuur in Brielle om het leven gebracht.

Omdat de meesten van hen uit Gorcum afkomstig waren, werden zij de HH. Martelaren van Gorcum genoemd. Vanwege hun standvastigheid in hun geloof zijn zij een voorbeeld geworden voor veel gelovigen en wordt elk jaar in Brielle een bedevaartseizoen gehouden.

14 jaar geleden kregen wij als cluster van 6 locaties de Parochienaam:

Parochie van de HH. Heilige Nicolaas Pieck en Gezellen.

Daarom een uitnodiging aan alle parochianen om de feestdag van de HH. Martelaren van Gorcum, en in het bijzonder onze patroonheilige Nicolaas Pieck, op dinsdag 9 juli als parochiegemeenschap samen te vieren.

Die dag, dinsdag 9 juli om 14.00 uur, gaat onze pastoor, Henri Egging, in de Bedevaartkerk in Brielle voor in de H. Mis. Na de H. Mis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie of thee in de zijgang. U komt u ook?

Mogelijk kunt u op uw locatie andere parochianen die geen vervoer hebben aanbieden om met u mee te rijden. Wij hopen op een grote opkomst.



Welkom op www.Vier.nu

Wij nodigen u hier van harte uit om de belangrijke hoogfeesten van het christelijke geloof te vieren! Vier ze mee met uw eigen parochie, naast parochies zijn er soms ook andere locaties in uw omgeving waar kan worden meegevierd, zoals bijvoorbeeld in katholieke heiligdommen, kloosters en/of bedevaartsplaatsen. Verder vindt u op deze website informatie over de feesten en hoe deze worden gevierd in de RK Kerk. De site wordt in de loop van het jaar per feest verder aangevuld met achtergronden, interessante links, werkjes voor kinderen en nog veel meer!



ZONDAG 25 AUGUSTUS: MIVA-collecte

Kraamkliniek zonder ambulance: "Wat als het mis gaat?"

Op zondag 25 augustus vindt de MIVA-collecte plaats in onze kerken. In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Het is de missie van MIVA om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. En om zo hoop te bieden op een betere toekomst. Dit jaar wordt onze bijdrage gevraagd voor Zambia. Helpt u dit jaar verloskundige Zelly aan een ambulance, en voorkomt u zo onnodige baby- en moedersterfte? Geboortezorg is in het achterland van Zambia heel slecht bereikbaar. Dat leidt regelmatig tot levensbedreigende situaties. Zelly kan haar belangrijke werk alleen doen met uw inzet. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de zondagse collecte of een bijdrage op NL42INGB0000002950 t.n.v. MIVA in 's-Hertogenbosch.

De nieuwe penningmeester stelt zich aan u voor

Ik ben Renée van Pamelen, de nieuwe penningmeester van de parochie Nicolaas Pieck en Gezellen. Ik ben een echtgenote, moeder en oma van 63 jaar. Bovendien ben ik een gepensioneerd marineofficier en veteraan.

In 1991 kwamen wij in Spijkenisse wonen op het prachtige Voorne Putten. Sindsdien kom ik in de Felicitaskerk. Het klikte goed met pastoor en oud legeraalmoezenier Frans Kempen. Al vrij snel vroeg hij mij voor vrijwilligerswerk. Dat bleef ik doen, tussen mijn banen in Afrika door.

Mensen kennen mij nu misschien vooral vanwege de Felicitas Fancy Fair. Mijn dagen zijn goed gevuld. Naast het vrijwilligerswerk bij de parochie en andere organisaties, wandel ik veel om te vogelen en te golfen.

Samen met mijn man pas ik ook op onze kleindochters.

Mijn motto is: **"Zeg wat je doet en doe wat je zegt."**

Dat past goed bij mijn functie als penningmeester.

Zo vind ik het belangrijk dat u weet waar uw kerkbijdrage of collectebijdrage aan besteed wordt. Mijn plan is dan ook om u regelmatig in het parochieblad te informeren over de financiën van de parochie.

Renée van Pamelen



Op reis naar de kloosters van Meteora

Eindelijk was er afgelopen najaar de mogelijkheid deze reis te maken en zo gingen wij (mijn echtgenote en ik) met onze camper op reis, door Italië heen naar de stad Bari, waar we met de ferry naar Griekenland zouden varen. In Italië bezochten we eerst een aantal plaatsen waaronder de streek Puglia en het graf van Padre Pio. Inmiddels wordt deze mystieke en populaire Franciscaan San Pio genoemd, want hij is in 2002 heilig verklaard



Na de overtocht naar het Griekse Goumenitsa reden we eerst langs de indrukwekkende Viklos-kloof, waarna we naar de kloosters reden. We waren onder de indruk van de ligging van deze zes kloosters, want ze liggen allemaal bovenop een rotspilaar.

In de 9e eeuw werden deze hoge rotsen beklommen door kluizenaars om de rust te zoeken en een band met God te krijgen of deze band te verstevigen. De eerste monniken klommen met touwen of houten ladders de rotsen op en leefden in grotten of spleten. Later kwamen er gebouwen en hijsgereedschap en er ontstonden 23 kloosters.

In de 17e eeuw trokken de monniken hier weg, veel ging verloren en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de kloosters ook beschadigd. Daarna zijn zes grotere kloosters gerenoveerd en wonen er monniken en nonnen. (uiteraard gescheiden van elkaar)

Om de kloosters te bezoeken hoeft er geen touw ladder meer te worden beklommen. Het klooster Heilige Stefanus heeft een brug en dit klooster is populair bij de cruisereizigers (die komen met een aantal bussen).

De dag dat wij dit klooster wilden bezoeken stond er bij de opening een rij van wel 100 meter! Dus een ander klooster bezocht, maar dan moet er eerst naar het dal worden afgedaald om daarna naar boven te klimmen. Daarvoor zijn bij de kloosters trappen uitgehakt.

De kerken in de kloosters zijn Grieks-orthodox, dus je ziet het altaar niet. Voor het altaar staat de iconostase, met iconen van Jezus en Maria. En de kloosters hebben prachtige muurschilderingen, geen glas-in-lood zoals wij dat kennen. Hele Bijbelverhalen zijn afgebeeld.

Ook de bijbehorende lokalen en buitenruimten zijn prachtig en het uitzicht is overal adembenemend.

Na het bezoeken van de kloosters zijn een aantal prachtige Griekse badplaatsen bezocht en het klooster Osios Loukas (Heilige Lucas), waar ook de muurschilderijen indrukwekkend zijn.

Hierna moesten we weer met de ferry terug naar Bari en via enkele mooie tussenstops waren we eind september weer in Nederland terug van een prachtige reis.

Diaken Ronald Dits



Kapucijnenkloosters te bezoeken!

Om de zoveel tijd openen kloosters in Nederland en Vlaanderen hun deuren voor geïnteresseerden van buiten. Op 2 juni aanstaande vinden in Vlaanderen weer de Open Kerkendagen plaats waaraan het kapucijnenklooster in Meersel-Dreef deelneemt.

Een week later, op 9 juni aanstaande vindt in Nederland de Open Kloosterdag plaats.

De kapucijnen nemen ook aan deze dag deel en organiseren in het Emmausklooster in Velp, bij Grave, Noord-Brabant, een heel programma. U bent van harte uitgenodigd om beide data in uw agenda te noteren en de twee kloosters en de gemeenschappen die daar wonen nader te leren kennen!

Informatie op www.kapucijnen.com



"Het geheim van het geluk is het geheim van de vreugde"
Is de titel van het boek dat ik geschreven heb en in april uitgegeven is bij Adveniat.



Bestaat God of bestaat Hij niet? Bibliotheken zijn volgeschreven over deze vraag. Aan het bijhouden van discussies hierover op sociale media heb je aan 24 uur per dag niet genoeg. Iedereen kent diep menselijke verlangens.

Verlangens naar geluk, naar echte liefde, naar vreugde. Iedereen vraagt zich af: Waar doe ik het allemaal voor?

Dit boek benadert alles anders. Niet: Bestaat God of niet? Wie heeft er gelijk? Maar: Welke opvattingen bieden het meeste kans op de vervulling van deze verlangens? Waarom zou je willen geloven of niet? Vooral: welke opvattingen bieden de grootste kans om gelukkig te worden.

Iedereen zoekt geluk. Weinigen vinden het. Hoe komt dat? Het geluk lijkt soms net om de hoek te liggen, je kunt het bijna aanraken en toch krijg je het niet te pakken.

Hoe komt het dat geluk je zo vaak ontglipt? Dit boek helpt je een uniek antwoord te vinden. Dat doet het met de hulp van wat misschien wel het best bewaarde geheim ter wereld is: De positieve invloed van het katholieke geloof op je geluk.

Vaak hoor ik van mensen dat ze het zo lastig vinden om met hun kinderen of kleinkinderen te praten over geloof. Misschien kunt u hen mijn boekje cadeau geven? Ik heb het zo luchtig mogelijk en met gevoel voor humor proberen te schrijven. U kunt het cadeau geven aan familie en vrienden die de Katholieke Kerk de rug toe hebben gekeerd. U kunt het ook zelf gebruiken om u in de inhoud van het geloof te verdiepen. Ik hoop zo dat dit boek u hierbij helpt.

Het boek presenteert de inhoud van het katholieke geloof als een zoektocht naar geluk. Het laat aan moderne mensen - van alle generaties - zien dat het geloof je

leven verrijkt. En dat het je helpt de grote hindernis naar geluk te overwinnen. Geluk is namelijk een neveneffect.

Je vindt het als je open staat voor wat anders en groter is dan jezelf.

Het boek is te verkrijgen in de boekhandel, via [Amazon.nl](https://www.amazon.nl) of via [Bol.com](https://www.bol.com). (ISBN-13 978- 9493279957)

Pastoor Rochus Franken

Oecumenische wandeling Brielle op 23 juni

Net als voorgaande twee jaar wordt er op zondag 23 juni weer een oecumenische wandeling georganiseerd.

Dit keer gaat de wandeling niet van de Sint Catharijnekerk naar de Bedevaartkerk of vice versa, maar is er een wandeling langs de kruiswegstaties in de tuin achter de Bedevaartkerk. Ook mensen die minder goed ter been zijn kunnen dit keer meedoen. Om 15.00 uur is de aanvang met een opening en een inleiding in de Bedevaartkerk.

Vervolgens wandelen we door de tuin en staan we stil bij een aantal staties waarbij we de link willen leggen met onze huidige tijd. In 1572 werden negentien mensen op deze plaats vermoord vanwege hun overtuiging.

Nog steeds zijn er mensen die vanwege hun overtuiging het leven laten. Wat betekent dat voor ons nu, voor de manier waarop wij in het leven staan, hoe wij onze keuzes maken? Kan er sprake zijn van toenadering, verzoening, nieuw perspectief? Wat is onze opdracht en taak vanuit de christelijke traditie? De bijeenkomst wordt afgesloten met een korte viering waarin Jack Glas, custos van de Bedevaartkerk, en Eibert Kok, dominee van de Sint Catharijnekerk, zullen voorgaan.

Oecumenische werkgroep Brielle



Parochieagenda

MEI 2024

Donderdag 16 mei

Koffieochtend

Tijd: 10:30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

Zaterdag 25 mei

Opening Bedevaartseizoen Brielle

Tijd: 11.00 uur

Locatie: Bedevaartkerk Brielle, Rik 5

Zie pagina 15

Zaterdag 25 mei

Fancy Fair

Aanvang 09.00 uur

Locatie: parkeerplaats rond de Felicitaskerk

Hekelingseweg 15 Spijkenisse

Maandag 27 mei

Bijbelfilm: Habemus Papam

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse, Hekelingseweg 15
in zaal de Schaapskooi

JULI 2024

Zaterdag 6 juli

Nationale Bedevaart Brielle

Locatie: Bedevaartkerk Brielle, Rik 5

Zie pagina 15

Zondag 14 juli

Kinderwoorddienst

Aanvang 11.30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

Kinderwoorddienst

Locatie: H. Antonius van Paduakerk Hellevoetsluis,
Opzoomerlaan 110

Donderdag 18 juli

Koffieochtend

Aanvang: 10.30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236



Andelys aan de Seine, ten westen van Parijs

JUNI 2024

Zondag 9 juni

Kinderwoorddienst

Aanvang 11.30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk
Rhoon, Dorpsdijk 236

Kinderwoorddienst

Locatie: H. Antonius van
Paduakerk Hellevoetsluis,
Opzoomerlaan 110

Donderdag 20 juni

Koffieochtend

Aanvang: 10.30 uur

Locatie: St. Willibrorduskerk
Rhoon, Dorpsdijk 236

AUGUSTUS 2024

Donderdag 15 augustus

Koffieochtend

Aanvang 10:30 uur

Willibrorduskerk Rhoon

Donderdag 15 augustus

Maria Hemelvaart

Eucharistieviering om 14.00 uur

Locatie: **Bedevaartkerk Brielle, Rik 5**

Eucharistieviering om 19:00 uur

Locatie: **Mariakerk, Hoogvliet,
Parelvisserstraat 131**

Zaterdag 24 augustus

Zomermarkt

Aanvang: 10:00 uur

Locatie: Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236



Maria met kindje Jezus in Colmar, Frankrijk

Zondag 23 juni

Oecumenische bijeenkomst

Aanvang: 15.00 uur

Locatie: Bedevaartkerk Brielle, Rik 5

Zie pagina 6



Nieuws uit de geloofsgemeenschappen



BRIELLE TUINFEEST 2024

Het tuinfeest van dit jaar staat gepland op zondag 8 september.

Schrijf deze datum maar alvast in uw agenda! U zult zeggen waarom niet in het voorjaar? Dit komt doordat de eerste Heilige communie op 9 juni staat gepland en de Ten Have zaal daar dan voor in gebruik is.

En op de 4e zondag van juni, waarop we een eucharistie viering hebben, zijn er meerdere vrijwilligers met vakantie die graag willen helpen. Tijdens het tuinfeest willen we een loterij houden. De paaskaars van 2023 hopen we dan een plekje te geven bij een parochiaan die hem graag zou willen hebben. Maar de paaskaars zal echt niet de enige prijs zijn.

Voor slechts €2,50 per stuk kunt u de komende maanden loten kopen tijdens het koffiedrinken na de viering. Of stuur een mailtje als u geïnteresseerd bent naar:

omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl De opbrengst gebruiken we om volgend jaar weer een nieuwe paaskaars te bestellen. Heeft u leuke prijzen beschikbaar dan houden we ons aanbevolen en kunt u deze bij de parochiewacht of de koffietafel inleveren. Dan is er ook een parochiaan met een boom, zie foto, in haar tuin die (soms) volop pruimen oplevert. Tijdens ons tuinfeest in september wil ze graag haar pruimenjam verkopen. De prijs per pot is € 2.50 contant en de opbrengst bestemmen we voor de 'Schoenendoosactie' die onze kerkgemeenschap al jaren ondersteunt. De jam hoeft niet in de koelkast bewaard te worden. Heeft u toevallig lege jampotjes met rood-wit geruit deksel dan wil zij die graag aannemen om te gebruiken voor een volgende oogst! Afgelopen jaar zijn er 123 dozen gevuld voor de schoenendoosactie. Warm aanbevolen dus deze dag, zodat er nog meer kansarme kinderen naar school kunnen. En heeft u zelf iets dat u die dag voor dit doel wilt verkopen neem dan contact op met **Bartholde vd Loos 06-15286157 of mail naar omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl**

Vriendelijke groet van de feestcommissie

De Eerste Heilige Communie

Op zondag 9 juni zullen Charlotte, Patryk, Jifra, Mateusz en Fabio hun Eerste Heilige Communie in Brielle doen. Ze hebben zich goed voorbereid en kijken er al naar uit.



HELLEVOETSLUIS

Eerste Heilige Communie

Op 14 april 2024 mochten Ryan, Olivia, Maja, Connor, Jonathan, Tomas en Alicja in een feestelijke Eucharistieviering voor het eerst de Heilige Communie, het lichaam van Christus, het geconsacreerde Brood ontvangen. Tijdens zeven voorafgaande bijeenkomsten op zondagochtenden werd met het

communieproject "Blijf dit doen" gewerkt om de kinderen op weg te helpen met de voorbereidingen. De kinderen leerden onder anderen wat de naam van God betekent: "Ik zal er zijn." Het is de naam waarmee God zich aan Mozes bekend heeft gemaakt. Stapsgewijs werd geleerd hoe Jezus opgroeide en hoe hij rondtrok door het land om de mensen te vertellen van zijn Vader die in de hemel is. Vriendschap, vertrouwen en vergeving kwamen ter sprake. Centraal stond de oproep van Jezus aan zijn leerlingen bij het laatste avondmaal om "dit te blijven doen". Deze zeven kinderen hebben op 14 april de eerste stap kunnen zetten om God in hun leven toe te laten. Wij hopen hen en hun ouders nog heel vaak in de kerk te zien.

Karin de Jel en Margreet Volk-Ziekman



Muziek in de kerk: Vestingcode op zaterdag 1 juni

Op zaterdag 1 juni vindt in de Vesting van Hellevoetsluis het jaarlijkse evenement Vestingcode plaats. Er worden die dag in de hele Vesting culturele en muzikale activiteiten gehouden, ook in onze kerk. De kerk is van 13.00- 17.00 uur open.

Koor de Soundwaves verzorgt tweemaal een muzikale uitvoering: van 13.45-14.30 uur en van 15.00-15.45 uur.

Het Flamenco-duo treedt op van 16.25-17.00 uur.

Voor het hele programma kijkt u op: www.opvoorneputten.nl/agenda/2755164245/vestingcode-hellevoetsluis

Kinderwoorddienst en koffiedrinken

Op de tweede zondag van de maand is er tijdens de viering in de kerk een kinderwoorddienst. Na afloop van de viering zijn alle aanwezigen van harte welkom in de parochiezaal om onder het genot van koffie, thee en wat lekkers nog even met elkaar na te praten. De komende maanden is dat op zondag 9 juni en zondag 14 juli.

Zondag 11 augustus is er geen kinderwoorddienst maar wel koffie drinken. U bent allen van harte welkom.



HOOGVLIET

Pasen met kinderen in de Mariakerk

Dit jaar hebben we samen met zo'n 50 kinderen

in de Mariakerk ons voorbereid op Pasen en Pasen gevierd. Met medewerking van allerlei vrijwilligers en bijdragen van parochianen. Dank daarvoor!

Tijdens de kinderwoorddienst kwam de vastentijd op verschillende manieren aan bod. Soms werden er creatieve werkvormen gebruikt om de kinderen te leren over de betekenis van Pasen.

Zo hebben kinderen een plantenpotje mee naar huis gekregen met een kruisje en bloemenzaadjes als symboliek voor de opstanding van Christus en nieuw leven.

Ook dit jaar hebben kinderen geholpen met het versieren van Palmpaasstocken en Paasmandjes. Ze liepen hiermee tijdens Palmzondag mee in processie en na de viering konden ze hun geschenk meenemen om cadeau te geven aan iemand.

Op Eerste Paasdag liepen er na de viering Paashazen rond en was er weer een Paaseierenzoektocht gedaan in de kerk. Er waren ook allerlei spelletjes om extra paaseieren te verdienen. Al met al hebben de kinderen rondom Pasen op allerlei leuke manieren hun geloof kunnen verdiepen en vieren.

Shirleni Blanken, Jeugdwerker Mariakerk,
info@youthfaithexploration.nl



SPIJKENISSE

Bezoek Basisscholen in de Goede Week

Leerlingen van vier RK basisscholen bezochten de kerk in de Goede Week

In de Goede Week heeft de Felicitaskerk weer leerlingen van vier RK basisscholen mogen ontvangen, om samen met hen het verhaal van Jezus te beleven.

Leerlingen van de Paus Johannes school liepen de Kruisweg van Jezus aan de hand van de 14 staties. De kinderen hadden zelfs op school Paaskaarten gemaakt voor de leden van het Dameskoor, die er heel blij mee waren. Dank jullie wel

Leerlingen van De Wegwijzer kwamen met verschillende groepen naar de kerk om ook de kruisweg te lopen. De staties werden bekeken en het verhaal erbij werd voorgelezen. Ook werden er kaarsjes aangestoken.

Leerlingen van De Klinker hoorden het verhaal van Jezus vanaf Palmpasen tot en met Zijn Verrijzenis.

Met een korte quiz met 8 vragen bleek dat ze héél goed geluisterd hadden.

Leerlingen van Monseigneur Bekkersschool hadden een eigen Paasviering, waarin een leerling 'als Petrus' het verhaal vertelde met als conclusie HIJ LEEFT!!

De kinderen hadden hun wensen in gebeden opgeschreven en deze werden voorgelezen.

Gebeden als:

- we bidden dat er niet meer gepest wordt;
- we bidden dat mensen niet meer tegen elkaar liegen;
- we bidden dat mensen lief zijn tegen elkaar en niet meer zo snel boos worden;
- we bidden dat arme mensen niet alleen zijn;
- we bidden dat mensen niet gaan vechten met elkaar.

Allemaal mooie momenten die hun, maar ook ons geloof versterken!!

Iedere groep had in de klas een tekening gemaakt met de vraag

'Hoe ziet de hemel op aarde eruit?'

Een voorbeeld van zo'n tekening staat hierbij afgedrukt.

Fijn dat jullie er waren en tot de volgende keer,

Mede namens de werkgroep Pastoraat, Marlies en Fred



SPIJKENISSE

In Memoriam Henny van Veldhoven

Henny deed vrijwilligerswerk in de onze Felicitaskerk.

Samen met een aantal dames is zij gestart met koffie schenken na de eucharistieviering op zondag. De koffie werd gehaald in de wereldwinkel in het dorp. Er was nog geen Schaapskooi onder de kerk, dus werd er gebruik gemaakt van het keukentje (nu het bloemenkeukentje) boven, naast de kerkzaal. Er werden daar potten koffie en thee gezet en de mensen zaten koffie te drinken in de zijvleugel in de kerk. Samen met haar man Bep hielp zij mee bij de jaarlijkse Fancy Fair. Zij waren op zondag regelmatig in de kerk, totdat de leeftijd dit niet meer toeliet. Vorig jaar waren Henny en Bep 65 jaar getrouwd en kregen zij de burgemeester op bezoek. Het afgelopen jaar werd Henny ziek en in dat najaar werd zij opgenomen in "de Es". Op 3 april is zij overleden, zij was 89 jaar oud geworden.

Catrien Koens



In Memoriam Marianne Odijk

De parochie ontving het bericht dat op 19 april, in het bijzijn van haar familie, Marianne is overleden. Marianne was sinds 1968 betrokken bij onze kerk. Velen zullen haar kennen van de van Fancy Fair. Marianne was erg creatief en beheerde jarenlang de handwerk kraam op de Fancy Fair. Ook heeft zij een lange tijd geholpen bij de inzameling van spullen voor de fancy fair. Na haar pensionering verrichtte zij ook werkzaamheden bij de kerkadministratie. Marianne is 70 jaar geworden.



Eerste H. Communie op 2 juni 2024

Beste Parochianen,

De voorbereiding van de EHC is weer begonnen, er gaan 14 kinderen hun eerste communie doen op 2 juni a.s. Het is een heel leergierige en enthousiaste groep. De ouders van deze communicanten zijn erg hulpvaardig en begeleiden de kinderen bij het maken van hun "huiswerk". Helaas is deze viering alleen toegankelijk voor de communicanten en hun genodigden, die hiervoor een toegangkaart ontvangen. Wij hopen dat het voor de kinderen en hun ouders een mooie dag mag worden.

Namens de gezinscatechese Elsbeth Fongers, Mavis Trustfull en Marlies Veldhuijsen

Wie heeft de Paaskaars gewonnen?

De paaskaars 2024 is zeer verdiend gewonnen door de familie Hoang.



Lieve parochianen

Het is inmiddels 3 maanden geleden dat Henk na een niet te winnen strijd stierf. Wij hebben ongelooflijk veel steun gehad van alle mensen uit de parochie en ik ondervind die steun nog steeds. Het is heel fijn om aan diverse activiteiten in de kerk mee te werken.

Dat deed ik samen met Henk en nu met anderen of alleen.

Soms is het een vreemd gevoel, niet meer samen koster zijn en bij ons kleine koor was Henk een stem die eigenlijk niet gemist kan worden.

Heel raar als ik bij het dameskoor zit en naar rechts kijk, waar hij altijd zat.

Het begint nu eigenlijk door te dringen, hij komt niet meer terug, maar ooit zullen wij iedereen terugzien die wij op aarde missen, zoals Henk en onze ouders.

Nogmaals dank aan iedereen die de uitvaart bijgewoond heeft op 7 februari, of de dienst online kon volgen. De plechtigheid was prachtig, eerbiedig en zeer persoonlijk.

De bomvolle kerk en de bloemenzee geweldig. **Marlou den Breejen**



Vastenactie H. Felicitaskerk - Voedselbank 2024

Net als vorig jaar, is er dit jaar opnieuw een inzameling gehouden voor de Voedselbank in Spijkenisse. Op verzoek van de voedselbankorganisatie, werd er vooral gevraagd om douchezeep en tandpasta. Elke week werd de doos, die achterin de kerk stond, weer gevuld door parochianen. Totaal 7 dozen werden er gevuld. Ook werd er in totaal € 100,00 gedoneerd, waarvoor een cadeaubon werd gekocht bij een drogist.

Iedereen hartelijk dank voor uw gift



RHOON Activiteitencommissie

Op iedere derde donderdag van de maand kunnen we gezellig bij elkaar komen in de pastorie; vanaf half 11 bent u hartelijk welkom voor de maandelijkse **koffieochtend**.

Voor de komende maanden:

- op donderdag 16 mei, 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september.
- kerkschoonmaak is er dinsdag 6 augustus.
- de zomermarkt staat gepland op zaterdag 24 augustus.

Informatie bij : Astrid van Rosmalen : 06-36417204 of
Marijke Kokkelink : 06-26863880.



Kinderwoorddienst

Elke tweede zondag in de maand: Komen jullie ook?
Jullie zijn hartelijk welkom!

- * Op zondag 9 juni
- * Op zondag 14 juli
- * Op zondag 11 augustus is "iedereen op vakantie"...
- * Op zondag 8 september



Eerste Communie 2 juni

Op zondag 2 juni is er weliswaar geen kinderwoorddienst, maar we verwachten toch wel veel kinderen in de kerk om aanwezig te zijn bij het Eersre Communiefeest van Kara en Lynn. Ze zouden heel blij zijn met een volle kerk. Bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd.

Feest van samenvoeging

Op **25 en 26 mei** wordt feestelijk gevierd van de Dorpskerk-Rhoon en de Maranathakerk samengaan tot een Protestantse Gemeente in Rhoon. Er worden veel activiteiten ontplooid:

- zaterdagmiddag in tent in park van Rhoon activiteiten voor kinderen
- zaterdagavond in tent in park van Rhoon activiteiten voor oudere jeugd
- zondagochtend 11:00 uur Feestelijke dienst in Dorpskerk
- Na afloop van de dienst te voet naar de tent in het park met koffie, toespraken, lunch
- ongeveer 14:30 te voet naar de Maranathakerk waar de feestelijkheden worden afgesloten met een Sing-Inn waarin veel Rhoonaars hun talenten laten horen en waarbij er zeker veel gezongen zal worden.



Voedselbank-Hoogvliet

Na de geslaagde vastenactie voor Zimbabwe (ruim €140) en hééél veel kleding voor Madagasacar, hebben we besloten om ook in de rest van het jaar aan onze "naasten in nood" te denken; we sluiten graag aan bij de andere kerken in Rhoon, Poortugaal en Hoogvliet die gericht spullen inzamelen, om aan de Voedselbank-Hoogvliet te schenken. Doet u ook mee? De witte krat staat in het voorportaal in de kerk.



Voedselbank Hoogvliet.

Vorige maand werden specifiek flessen schoonmaakmiddel gevraagd. In april - mei zijn houdbare producten van harte welkom. In juni gaan we voor machine-wasmiddelen.

Ook de RK Parochie gaat zich bij deze acties aansluiten. Dank u wel voor uw betrokkenheid.

Marian Heijboer



Bedankt, Don Bosco school !

- * namens de kinderen in Madagascar, en Leoncine en Ron de Geus, voor een héle volle auto met kinderkleding. Kijkt u nog eens op hun website vanillemadagascar.nl voor het laatste nieuws. (en uw eventuele bestelling, natuurlijk).
- * namens ruim 30 "ouderen" voor de mooie Palmpaasstocken. Wat een verrassing en mooie optocht was dat!
- * aan de kinderen van de groepen 7 die met volle aandacht hebben opgelet tijdens de uitleg van de kruisweg in onze kerk. Toch weer iets meer geleerd over "alles van het paasverhaal".





ROZENBURG Joke bedankt!

Aan al het goede komt een eind. Tenminste, als het goed is.

Al geruime tijd geleden heeft Joke Teuben hardop uitgesproken dat ze echt wil stoppen met Sint-Jozefkerk.

In april 2024 heeft ze de daad bij het woord gevoegd.

Ik denk dat bijna alle parochianen op Rozenburg Joke kennen, omdat ze heel actief is binnen de parochie. Ze is begonnen als secretariaatsmedewerker op het parochiesecretariaat aan de Wilgensingel en na een oproep meldt zij zich als nieuwe penningmeester voor het Kerkbestuur. Sommige parochianen reageren verbaasd: "Ik wist niet dat Willem Teuben een dochter heeft"

En dat klopt, maar wel een schoondochter.

Joke raakt bij allerlei acties betrokken, zoals: snuffelmarkt; loterij; kerstbomenverkoop; kerstmarkt; organiseren en sorteren van kerstpost; bingo; ... De kas moet immers kloppen. Na twee termijnen in het Kerkbestuur kan ze het stokje doorgeven. Ze blijft betrokken bij veel van deze acties, wordt penningmeester van het kinder- en tienerkoor, lid van de diaconiecommissie (nu werkgroep caritas), bereidt vormelingen voor op het Heilig Vormsel, gaat met de vormelingen naar de vuurdoop en met de koorleden van Il Coro naar het korenfestival. Haar vrijwilligerswerk combineert ze met de zorg voor haar gezin en (schoon)ouders en haar werk.

Bij de fusie wordt gezocht naar een budgethouder voor de beheercommissie (nu locatieraad) van de locatie Sint-Jozef.

Joke blijkt bereid om dit te doen. Nu zet zij een punt achter deze werkzaamheden.

Beste Joke, je hebt goed op de centjes gepast en gezorgd dat de boeken kloppen.

Veel plezier met je gezin, met Tony, je kinderen en kleinkinderen.

Namens de locatieraad en de parochianen van de Sint-Jozefkerk heel hartelijk bedankt! Trudie Allerts



HELP!! HELP!! HELP!!

Beste medeparochianen,

Zoals u hierboven kunt lezen is het nu definitief dat Joke Teuben is gestopt als budgethouder.

We zitten met onze handen in het haar. Wie wil en kan deze taak van haar overnemen???

Voor meer informatie over de taak van de budgethouder kunt contact opnemen met iemand van de locatieraad.

Laat ons a.u.b. niet in de kou staan!!!! De locatieraad

VASTENSACTIE 2024

De vastenactie heeft in Rozenburg, alles bij elkaar opgeteld, ruim 500 euro opgebracht. Een mooi bedrag dat door onze gemeenschap bijeengebracht is. Hartelijk dank aan alle gulle gevers.

De bloemen uit de kerk in Rozenburg

De bloemen waren in de afgelopen periode o.a. voor: mevr. R. Bauer, dhr. B. Piek, een aantal aanwezigen bij het Hoogfeest van Pasen en mevr. R. Peters.

Mocht u iemand weten die in aanmerking komt voor een bloemetje, bijv. wegens ziekte of een speciale gelegenheid zijn, schrijf dit in het mededelingenboek op het attentieblad. Dit boek vindt u op de tafel in de kerk.

U kunt het ook doorgeven aan iemand van de locatieraad.

Alle zieken onder ons van harte beterschap.

Bent u langdurig ziek en wilt u dat er contact met u opgenomen wordt, laat het weten aan iemand van de locatieraad.

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis.

De priester of een vrijwilliger zal u dan de communie komen brengen.

U kunt hiervoor bellen met pater Konchenko, of met J. Muijtjens, tel: 0181-787336



Lezingenrooster juni/juli/augustus 2024

26 mei *H. Drie-eenheid*

Deuteronomium
4,32-24.39-40
Romeinen 8,14-17
Matteüs 28,16-20

2 juni

Sacramentsdag

Exodus 24,3-8
Hebreeën 9,11-15
Marcus 14,12-16.22-26

9 juni

10e zondag door het jaar
Genesis 3,9-15
2 Korinthiërs 4,13-5,1
Marcus 3,20-25

16 juni

11e zondag door het jaar
Ezechiël 17,22-24
2 Korinthiërs 5,6-10
Marcus 4,26-34

23 juni

12e zondag door het jaar
Job 38,1.8-11
2 Korinthiërs 5,14-17
Marcus 4,35-41

30 juni

13e zondag door het jaar
Wijsheid 1,13-15;2,23-24
2 Korinthiërs 8,7.9.13.15
Marcus 5,21-43 of
5,21-24.35b-43

7 juli

14e zondag door het jaar
Ezechiël 2,2-5
2 Korintiërs 12,7-10
Marcus 6,1-6

14 juli

15e zondag door het jaar
Amos 7,12-15
Efeziërs 1,3-14
Marcus 6,7-13

21 juli

16e zondag door het jaar
Jeremia 23,1-6
Efeziërs 2,13-18
Marcus 6,30-34

28 juli

17e zondag door het jaar
2 Koningen 4,42-44
Efeziërs 4,1-6
Johannes 6,1-15

4 augustus

18e zondag door het jaar
Exodus 16,2-4.12-15
Efeziërs 4,17-20.24
Johannes 6,24-35

11 augustus

19e zondag door het jaar
1 Koningen 19,4-8
Efeziërs 4,30-5,2
Johannes 6,41-51

Donderdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming

Apok. 11,19a; 12,1-6a.10b
1 Kor. 15,20-26
Lc. 1,39-56

18 augustus

20e zondag door het jaar
Spreuken 9,1-6
Efeziërs 5,15-20
Johannes 6,51-58

25 augustus

21e zondag door het jaar
Jozua 24,1-2a.15-17.18b
Efeziërs 5,21-32
Johannes 6,60-69

Bijbelverhalen

Het hoogfeest van Sacramentsdag op de 1e zondag van de maand juni is het laatste feest voordat de 'gewone tijd door het jaar' begint, die gekenmerkt wordt door de liturgische kleur groen. Officieel valt Sacramentsdag op de tweede donderdag na Pinksteren, maar in de meeste landen wordt het op de zondag daaropvolgend gevierd. In sommige plaatsen worden er sacramentsprocessies gehouden waarbij het Heilig Sacrament plechtig onder een baldakijn in processie wordt rondgedragen.

Onzichtbare groei

De evangeliezing op Sacramentsdag wordt voorafgegaan door een lezing waarin Mozes stierenbloed over het volk sprenkelt, waarmee de Heer het verbond bezegelt dat Hij met het geven van de Tien Geboden sloot. Als Jezus tijdens het laatste avondmaal de beker wijn deelt verwijst hij naar deze gebeurtenis: Bloed van het Verbond, vergoten voor velen.

De moeder en broers van Jezus willen hem ontmoeten maar voor Jezus is familie breder dan bloedverwantschap: 'Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen.' In gelijkenissen vertelt Jezus hoe het Rijk Gods onder ons groeit en aanwezig is. Hij gebruikt het beeld van het zaad. Overdag gezaaid, ontkiemt en schiet het 's nachts op. Niemand weet hoe, tot de oogst daar is. Het Rijk Gods groeit onzichtbaar, als je er maar vertrouwen in hebt.

Jezus bedwingt een storm als een boot dreigt te vergaan en zegt tegen zijn leerlingen dat ze vertrouwen moeten hebben en niet bang moeten zijn. Hij wekt de dode dochter van Jairus op uit de dood en geneest een bloedvloeiende vrouw. Jezus is de verpersoonlijking van het Rijk Gods dat altijd én komend is én al onder ons aanwezig.

Sipke Draisma



We zijn broers en zussen van Jezus als we de wil van God volbrengen. Hoe? Om te beginnen door je te houden aan de Tien Geboden. En door het grootste gebod te onderhouden: God beminnen met hart en ziel en je naaste als jezelf. Waarmee denkt u zelf, praktisch, Gods wil te kunnen volbrengen? Met klein beginnen is niks mis hoor.



Gedoopt

Hellevoetsluis

21-04-2024: Livia Marlana Wojciechowska

Spijkenisse

28-04-2024: Michelangelo Alexander Oviedo Garcia

Ouders: Tony Oviedo Garcia en Emanuela Kule

Wij feliciteren de dopelingen en hun familie met de opname in onze geloofsgemeenschap.

Wij bidden dat het zaadje van het geloof, dat bij de doop gezaaid is, een vruchtbare bodem mag vinden in de dopelingen.



Huwelijk

Op 5 maart zijn in de Martelaren van Gorcumkerk in Brielle in het huwelijk getreden:

Joey Zwiers en Nuria vd Meijden

Op 20 april zijn in de Willibrorduskerk in Rhoon in het huwelijk getreden:

Robert Christian de Leeuw en Lizel Maghanoy

Onze felicitaties gaan uit naar de bruidsparen en hun familie.

Overleden

Hellevoetsluis

13-03-2024: Joseph Gerardus Franciscus (Jos) Derksen

22-04-2024: Hendrina Johanna (Rien) Tholen-Jacobs

Hoogvliet

25-02-2024: Adriana Dorothea Vermeeren

28-02-2024: José Stephen Schenker

06-03-2024: Irma Elfriede Maria Lipman

08-03-2024: Machiel Johannes Treijtel

13-03-2024: Arie Johannes Dankers

13-03-2024: Jacoba Cornelia Sauerbier – Verkuil

19-03-2024: Otto Flapper

23-03-2024: Cornelia Margaretha Weststrate – Dichjans,

23-03-2024: Bernard Josef Mosheuvel

24-03-2024: Johannes Paul Buschman

30-03-2024: Hensley Benito Meriana,

05-04-2024: Nelson Filomeno Nolasco Noor

06-04-2024: Laetitia Liduina Benedikte Monique

Buschman–Deyl

10-04-2024: Alice Patricia Maureen Homan–Driessen

13-04-2024: Geertruida Remkes

23-04-2024: Geertruida Maria Heppe–Enthoven

24-04-2024: Adriana Johanna Labrijn

28-04-2024: Dorothea Ernestine Johanna Kornmann–Lefèvre

Rozenburg

† 16-03-2024 mw. T.C. Varekamp-Wassink * 18-07-1940

† 05-04-2024 mw. A.M.T. Kerklaan * 13-04-1942

† 19-04-2024 mw. M.E. Odijk * 24-01-1954



Rhoon

27-03-2024: Mw. Belia den Boer - Schuilenburg

Spijkenisse

09-03-2024: Jan de Hoog

13-03-2024: Antonius Gerardus Johannes Ros

20-03-2024: Elisabeth Gabriella Maria v. IJperen-Ronda

01-04-2024: Maria Johanna Mian-van Rijswijk

03-04-2024: Henrietta Wilhelmina v. Veldhoven-Snijders

19-04-2024: Marianne Odijk

Wij wensen alle nabestaanden sterkte en veel kracht om het verlies van hun dierbaren te kunnen dragen.

Moge Gods zegen en ons gebed hen tot steun zijn.



Parochiële Caritas Instelling HH. Nicolaas Pieck en Gezellen:

Caritas is: omzien naar elkaar, zorg voor je naaste en oog hebben voor de noden van mensen om je heen. Het zijn allemaal woorden die uitdrukken hoe wij als geloofsgemeenschappen, als Kerk met elkaar omgaan.

Bent u, of kent u iemand die steun of hulp nodig heeft, schroom dan niet en laat het de PCI weten.

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar pci@rk-npg.nl

Binnen onze parochie kunt u hiervoor ook contact opnemen met de lokale werkgroepen Caritas:

Werkgroep Caritas Brielle Mw. I. den Bakker 06- 10392432

Werkgroep Caritas Hellevoetsluis Mw. J.M. Heins 0181-314172

Werkgroep Caritas Hoogvliet vacature

Werkgroep Caritas Rhoon vacature

Werkgroep Caritas Spijkenisse Dhr. R. Rentmeester 0181-611750

Werkgroep Caritas Rozenburg Dhr. H. van Kruining 0181-212515

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de PCI, dan kunt u uw gift overmaken op rekening

NL51 TRIO 0390 437506 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen.

Alvast hartelijk bedankt.

Marjo Jansen, Ingrid den Bakker, Trudie Allerts

Bestuur PCI HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

OP BEDEVAART NAAR BRIELLE

Bedevaartseizoen 2024

Het is alweer 452 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van Gorcum om het leven werden gebracht.

Zij werden vanuit Gorcum door de Watergeuzen naar Brielle gebracht. Ze stierven daar op de plek waar nu het Bedevaartsoord is.

Achter de Bedevaartkerk is de plek te bezoeken waar de martelaren stierven en begraven zijn. Daar staat nu een ciborium (altaaroverkapping) en een gedenksteen op de plaats waar zij in 1572 begraven zijn. In de omloop rond het Martelveld bevindt zich een monumentale kruisweg die kan worden gebeden. In de kerk bevindt zich de rijk versierde schrijn waarin de relieken van de martelaren bewaard worden.

De kerk staat aan de Rik 5 hoek Kloosterweg.

Het bedevaartseizoen wordt dit jaar geopend op zaterdag 25 mei met om 11.00 uur een plechtige eucharistieviering, gevolgd door een lunchpauze met broodjes, koffie en thee in de kloostergangen om 12.30 uur. Daarna geeft de heer drs. Ben Hartmann om 13.30 uur in de Bedevaartkerk een lezing over de Martelaren van Gorcum.



De belangrijkste gebeurtenis is elk jaar weer de Nationale Bedevaart van Brielle. Dit jaar op zaterdag 6 juli.

Op deze dag is de kerk van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend en vinden er veel liturgische activiteiten plaats.

De belangrijkste is de plechtige eucharistieviering om 11.00 uur. In deze viering is mgr. van den Hende, de bisschop van Rotterdam, de hoofdcelebrant.

Kijkt u voor het volledige programma op de website.

Vanaf zondag 26 mei t/m zondag 15 september is de Bedevaartkerk in Brielle van dinsdag t/m zondag van 13.00 - 16.30 uur geopend voor bezoekers en vrij toegankelijk. Elke middag zijn er vrijwilligers in de kerk aanwezig om toezicht te houden en bezoekers desgevraagd wat over deze gedenkplaats te vertellen en hierin op verzoek een rondleiding te verzorgen. In deze periode vindt er elke dinsdag en donderdag om 14.00 uur een eucharistieviering plaats, op donderdag wordt deze om 13.30 uur voorafgegaan door het Rozenkransgebed.

Het Bedevaartseizoen wordt op zaterdag 21 september om 14.00 uur afgesloten met een eucharistieviering. Kijk voor meer informatie over alle activiteiten die in de Bedevaartkerk plaatsvinden op:

www.martelarenavangorcum.nl

Geloofsgemeenschappen

Brielle

H. Martelaren van Gorcum

Nobelstraat 22, 3231BC Brielle

Secretariaat:

Tel. 0181 - 412142

(ma t/m do van 9:30 - 11:30 uur)

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

www.rkkerkbrielle.nl

Twitter: @rkkerkbrielle

Locatieraad:

H. van Niekerk,

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

I. Tuk, liturgie@rkkerk-brielle.nl

Ledenadministratie

H. Stricker – v.d. Kroon

ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Misintenties

misintenties@rkkerk-brielle.nl of via onze website (€ 10 per intentie)

Mededelingen-mailing

Aanmelden via:

website@rkkerk-brielle.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl

NL25 INGB 0000 5631 40

t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van

Gorcumkerk

RSIN 002 609 411

Fiscaalnummer 823 514 523

Viering of bijeenkomst

Zondag 09.30 uur

Zie ook pagina 18.

Hellevoetsluis

Kerk H. Antonius van Padua:

Opzoomerlaan 110,

3221AP Hellevoetsluis

Secretariaat:

Tel. 0181-312574

(di en vr 9:30 - 11:30 uur)

pastorie@antoniusvanpadua.com

www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

Ferry Verwater, tel. 0181-624639

voorzitter@

antoniusvanpadua.com

Margreet Volk - liturgische zaken

(aanmelden doop en huwelijk)

tel. 313026 / 06-53705065

Ledenadministratie

Mayke Kreutzer, tel. 0181-314163

Kerkbijdrage en Actie

Kerkbalans:

NL54 INGB 0004 176644

t.n.v. Nicolaas Pieck Antonius v.

Paduakerk

Viering:

Zondag 11.30 uur

Openstelling kerk:

Dinsdag, woensdag en vrijdag

10.00-11.30 uur, voor gebed, het

opsteken van een kaarsje of een

moment van bezinning.

Hoogvliet

Maria en Johannes onder het

kruis:

Parelvissersstraat 131,

3194 JL Hoogvliet

Secretariaat:

Tel. 010 - 4723115

(ma t/m vrij 9:30 -11:30 uur)

mariakerk@rkk-hoogvliet.nl

www.rkk-hoogvliet.nl

Locatieraad:

W. Middendorp, tel. 06-51789522

durem000@planet.nl

L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325

leon_janssen126@hotmail.com

Kerkbijdrage en Actie

Kerkbalans:

NL98 INGB 0001548995

t.n.v. Nicolaas Pieck Maria &

Johannes o/h kruiskerk

Vieringen:

Zondag 9.30 uur

Maandag en donderdag 10.00 uur

2e zondag van de maand 14.00 uur

viering voor de Antilliaanse

gemeenschap.

Openstelling Kerk:

Ma t/m vr 9:30 uur - 11:30 uur

voor een gebed, het opsteken van

een kaarsje of zomaar een moment

van stilte.



Geloofsgemeenschappen

Spijkenisse

H. Felicitaskerk

Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse

Secretariaat

Tel. 0181-638109 of voice-mail
(woensdagmorgen)
secretariaat@felicitaskerk.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
(rechts op uw scherm vindt u alle
informatie over de Felicitaskerk)

Locatieraad:

Annelies van Zomeren,
tel. 06-12259380
beheercommissie@felicitaskerk.nl
Ine Korste, tel. 06-15684672
Pastoraat@felicitaskerk.nl

Misintenties

Woensdagochtend, tel;
0181-638109 of voice-mail
secretariaat@felicitaskerk.nl of
lectoren@felicitaskerk.nl

Vervoer naar de kerk

Helene Jaoude
pastoraat@felicitaskerk.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL 21 INGB 0000 4472 97 t.n.v.
Niclaas Pieck Felicitaskerk

Viering of bijeenkomst

Zondag 09.30 uur
Zie ook pagina 18



Rhoon

Parochiekerk Sint Willibrordus

Dorpsdijk 236
3161 CJ Rhoon

Secretariaat

Tel : 010- 5015284
(ma, do, vr 9:30-11:00 uur)
willibrordus@kpnplanet.nl
www.willibrordusrhoon.nl

Locatieraad:

Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978
Roel v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Ledenadministratie

Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL 24 RABO 0355 3607 72 t.n.v.
RK. Par. HH. Nic. Pieck en Gezellen
St. Willibrorduskerk

Viering of bijeenkomst

Zondag 11:30 uur
Vrijdag 10:00 uur
Zie ook pagina 19

Openstelling kerk

Voor en na deze viering op vrijdag is
de kerk open om een kaarsje op te
steken en/of voor een stil gebed.



Rozenburg

Sint Jozefkerk

Jan Tooropstraat 3-5
3181HE Rozenburg

Secretariaat

M. Gorter tel: 06-49892631
(ma t/m vr 09.30 - 11.30 uur)
jozefkerkrozenburg@
hotmail.com

Locatieraad:

M. Gorter, tel. 06-49892631
mmgorterboom@outlook.com
T. Allerts, tel. 0181-212487
trudieallerts@kpnplanet.nl

Ledenadministratie

A. Mertens

Ouderenvervoer naar de kerk:

0181-214670 of 0181-215574

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL07 INGB 0000 57 58 80 t.n.v.
Nicolaas Pieck Sint Jozefkerk

Viering

Op de 1e en 3e zondag van de
maand, 11.30 uur
Zie ook pagina 19



VIERINGEN

		BRIELLE	HELLEVOETSLUIS	SPIJKENISSE
zondag		09.30	11.30	09.30
zon	26.05	Pastor R.Winkelhuis St. Caeciliakoor	Pastor R.Winkelhuis Antoniuskoor	Gebedsviering
zon	02.06	Gebedsviering	W.C.V. dhr. F.Wijnen	Pastoor H.Egging Eerste Heilige Communie
zon	09.06	Pastor Y.Konchenko Eerste Heilige Communie St. Caeciliakoor	Pastor Y.Konchenko Antoniuskoor	W.C.V. mw. B.Poortvliet 14.00 H.Mis- Vietnamees Teresakoor
zon	16.06	Gebedsviering	pastor T.van Zaal	pastor T.van Zaal Felicitaskoor 13.00 H.Mis Engelstalig
zon	23.06	Pastor R.Winkelhuis St. Caeciliakoor	Pastor R.Winkelhuis Antoniuskoor	Gebedsviering
zon	30.06	Gebedsviering	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering Koor10Plus
zon	07.07	Gebedsviering	Pastoor H.Egging	Pastoor H.Egging
zon	14.07	Pastor Y. Konchenko St. Caeciliakoor	W.C.V. Diaken R.Dits Antoniuskoor	W.C.V. Diaken R.Dits 14.00 H.Mis- Vietnamees Teresakoor
zon	21.07	Gebedsviering	W.C.V. mw. B.Poortvliet	Pastor Y.Konchenko 13.00 H.Mis Engelstalig
zon	28.07	Pastor R.Winkelhuis	Pastor R.Winkelhuis	Gebedsviering
zon	04.08	Gebedsviering	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko
zon	11.08	Pastor Y.Konchenko	Pastoor H.Egging	Pastoor H.Egging 14.00 H.Mis- Vietnamees Teresakoor
don	15.08			
zon	18.08	Gebedsviering	Pastor T.van Zaal	Pastor T.van Zaal 13.00 H.Mis Engelstalig
zon	25.08	Pastor R.Winkelhuis St. Caeciliakoor	Pastor R.Winkelhuis Antoniuskoor	Gebedsviering
zon	01.09	Gebedsviering	W.C.V. Diaken R.Dits	W.C.V. Diaken R.Dits

Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering



ROOSTER

ROZENBURG	HOOGVLIET	RHOON		
11..30	9.30	11.30	zondag	
xxx	Pastor Y.Konchenko 13.00 Doopsel Y.K.	Pastor Y.Konchenko	zon	26.05
Pastoor H.Egging	Pastor Y.Konchenko Eerste Heilige Communie	Pastor Y.Konchenko Eerste Heilige Communie	zon	02.06
xxx	Pastoor H.Egging 14.00 H.Mis - Papiamento	Gebedsviering	zon	09.06
Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering	zon	16.06
xxx	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	zon	23.06
Gebedsviering	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering	zon	30.06
Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering	zon	07.07
xxx	Pastoor H.Egging 14.00 H.Mis - Papiamento	Pastor Y.Konchenko	zon	14.07
Pastor Y.Konchenko	W.C.V. Diaken R.Dits	Gebedsviering	zon	21.07
xxx	Pastor Y.Konchenko 13.00 Doopsel Y.K.	Pastor Y.Konchenko	zon	28.07
Pastoor H.Egging	Pastoor H.Egging	Gebedsviering	zon	04.08
xxx	W.C.V. Diaken R.Dits 14.00 H.Mis - Papiamento	Pastor Y.Konchenko	zon	11.08
Maria ten Hemelopneming	19.00 Pastor Y.Konchenko		don	15.08
Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering	zon	18.08
xxx	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	zon	25.08
Pastor Y.Konchenko 13.15 Doopsel R.Dits	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering	zon	01.09

Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering





Het leven vieren



Wat een herrie in de Kerklaan! Kikker gaat gauw buiten kijken. In de zomerzon zijn mensen bezig met het bouwen van kraampjes. Er gaat iets feestelijks gebeuren, snapt Kik. Een mevrouw met een dikke map onder haar arm loopt het kerkplein op en belt aan bij de pastorie. "Mevrouw Reuring! Komt u binnen!" zegt de pastoor. Natuurlijk glipt Kik mee. Mevrouw Reuring heeft een vraag. "Pastoor, doet uw kerk mee met ons 'VIER HET LEVEN' festival? Met iets gezelligs op het plein en in de kerk?" "Jazeker," glundert de pastoor, "Het leven vieren is onze specialiteit! Doen we! Komt voor elkaar!" De volgende dag is het kerkplein omgetoverd tot een terras waar mensen gezellig kunnen zitten.

Er wordt gratis koffie, thee en water geschonken. Algauw strijken er mensen neer om bij te praten. Sommigen gaan even de kerk in. Ook mevrouw Reuring komt langs. Ze tuurt door haar zonnebril, schrijft in haar map en loopt de kerk in en uit. Dan gaat ze op zoek naar de pastoor. "Hoe KAN dit nou?" zegt ze, "U hebt een REUZE gezellig kerkplein. Maar in de kerk is helemaal NIKS te doen. De mensen zitten maar een beetje te koekeloeren bij kaarsjes. Geen kraampjes, geen muziek! Dit past NIET bij ons festival!" Dan vraagt de pastoor: "Heeft u mensen horen mopperen?" "Nee," zegt ze, "maar ze zijn muisstil. Niet FEESTELIJK!" "Maar weet u," zegt de pastoor, "Ze zijn van binnen blij. Zó vier je het leven ook!"



Puzzel WIE - HOE

Het is vakantie! Links staan 9 soorten mensen. Hoe gaan zij het leven vieren? Kun je het vinden in de tekening rechts? Volg de kronkellijn van Wie naar Hoe. Als je de letters in de volgorde 1-9 leest, heb je een vakantiewoord voor iedereen!

1. Man walking
2. Woman with bouquet
3. Wedding couple
4. Child playing
5. Woman singing
6. Child reading
7. Man painting
8. Woman with baby
9. Man with tools

E. Stroller
N. Skateboard
T. Palette
M. Beach ring
T. Church
N. Girl running
E. Boots
O. BIJB
O. Guitar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uit de Bijbel

Geniet van het leven! Geniet van je wat je eet en drinkt. Dat is wat God graag ziet. Draag altijd mooie kleren en zorg ervoor dat je lekker ruikt. Geniet van het leven met de mensen van wie je houdt. Je leven is zo voorbij. (Vrij naar prediker 9:7-8)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns