

PIECKFIJN PAROCHIE NIEUWS



**Parochie HH.Nicolaas Pieck en Gezellen
Jaargang 7 nr. 6 november en advent 2024**

Pieckfijn Parochienieuws

is een uitgave van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen, de RK Gemeenschappen van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Spijkenisse, Rhoon en Rozenburg en verschijnt 6 keer per jaar. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten

COLOFON

Redactie:
Diaken Ronald Dits
Roel van de Poll
Ferry Verwater
E-mail: redactie_c@rk-npg.nl

Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen

Secretariaat: Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse
Tel: 06-51 11 57 24 e-mail: centraal@rk-npg.nl
website:
<http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl>
Contactpersoon: Jacqueline Torensma
Het centraal secretariaat is geopend van:
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.00 u

Pastoraal Team:

- Pastoor: drs. H.M.W. (Henri) Egging,
- Jouri Konchenko Lennarth, pastor,
06-45144377 jouril@hotmail.com
- Ronald Dits, diaken, 06-16822267
r.dits@deheiligefamilie.nl

Parochiebestuur:

- Pastoor drs. H.M.W. Egging, voorzitter
- Dhr. J.M.V. van Vilsteren, vice-voorzitter
- Mevr. P.F. Boender – van Rosmalen, secretaris
e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl
- Mevr. R. van Pamelan - Hollenberg, penningm.
e-mail: penningmeester@rk-npg.nl
- Mevr. B.W.L.M. van der Loos - van Adrichem, lid

Telefoon 06 – 30 97 58 17

Dit telefoonnummer is elke dag tussen 8:00 en 20:00 uur te bereiken voor het melden van een uitvaart en een verzoek om de ziekenzalving.

Alle vieringen in de Felicitaskerk in Spijkenisse worden digitaal uitgezonden. Kijk hiervoor op:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitaskerk-Spijkenisse>

INHOUD

Pastoraal voorwoord: pastor Geurts	3
Berichten pastoraal team en parochiebestuur	4
Allerzielen / Tussenbeide / Pelgrims van Hoop	5
Paus in Brussel / Filmavond Rhoon	6
Parochieagenda	7
Nieuws uit de geloofsgemeenschappen	8 - 9 - 10 - 11 - 12
Bijbelverhalen en bijbelrooster	13
Lief en leed	14
Informatie PCI / Katholiek worden?? / Gerarduskalender	15
Informatie over de locaties	16 - 17
Vieringenrooster	18 - 19
Kinderpagina KIK	20



VOORWOORD VAN DE REDACTIE

U heeft het vast ook al gemerkt ... de pepernoten liggen al in de winkels, de kerstshows worden geopend! Voor je het weet wordt je "meegesleurd" in de stroom van " ik wil / ik geef / ik heb de grootste, de beste, de duurste, het allernieuwste, enz". Maar daar is de komende adventstijd nu juist **niet** voor bedoeld. De advent (komst) is de benaming voor de aanlooperperiode naar kerst. In de adventsperiode bereiden we ons voor op het kerstfeest. De Advent is vooral een periode van inkeer en Gebed. De grote vragen van Dood, Leven en Verrijzenis worden tijdens de Advent overwogen in het getijdengebed en in het individueel gebed van de gelovigen. De kleur van boete is paars. Bij advent horen drie tradities: het aftellen naar kerst met een adventskalender, het ophangen van een adventsster, en het aansteken van de adventskaarsen. Doet u ook mee met het in ere houden van deze tradities, dat kan ook bij u thuis. Een hulp daarbij kan zijn de dagelijkse gebedsmail die u kunt vinden op: www.adventsretraite.org. En/of in onze kerken. U bent welkom!

De volgende uitgave van Pieckfijn Parochienieuws verschijnt op dinsdag 3 december 2024.

Dat is de editie Kerstmis 2024 en januari-februari 2025 en bestrijkt de periode 21 december 2024 t/m 23 februari 2025. Kopij voor deze uitgave aub zo vroeg mogelijk inleveren maar **vóór 19 november 2024** en sturen naar: redactie_c@rk-npg.nl

Advent: verlangen naar vrede

Op zondag 24 november is het feest van Christus, Koning van het heelal. Het is meteen de afsluiting van het kerkelijke jaar. We vieren dan dat Jezus uiteindelijk terug zal komen op aarde om onze wereld te voltooien. Dat het zo Gods Rijk op aarde wordt met Jezus als koning. Het zal een rijk zijn van vrede en gerechtigheid. En het is heel goed dat we dat feest vieren, dat we beseffen: uiteindelijk komt alles goed. Tegelijkertijd zien we dat er nog een hele weg te gaan is om dat rijk dichterbij te brengen. Daartoe zijn we in staat met de steun van Jezus, die als de verrezen Heer steeds opnieuw weer in ons leven komt.



In de Advent, de eerste weken van het nieuwe kerkelijke jaar, gaat het daarom: Jezus als degene die steeds weer komt. Advent betekent ook letterlijk: "komst". Om Jezus van onze kant welkom te heten, om Hem meer toe te laten in ons hart, is het nodig dat we Jezus beter leren kennen. Daarom luisteren we in de Advent naar Johannes de Doper, die ons de weg wijst naar Jezus. En de persoon van Jezus komt heel centraal te staan, doordat we ons voorbereiden op het vieren van zijn geboorte.

Eén belangrijk aspect van Jezus valt erg op. Door de teksten van de profeet Jesaja op Hem te betrekken komt Hij naar voren als de koning van de vrede. En bij de geboorte van Jezus zingen de engelen: Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen in wie Hij welbehagen stelt. De hele Advent voedt ons verlangen naar Jezus en daarmee ook ons verlangen naar vrede.

Bij het woord "vrede" kun je denken aan drie lagen: Vrede in je hart, vrede tussen mensen onderling en ja, ook vrede tussen landen en volkeren. Dat laatste lijkt nu ver weg. Ik schrijf dit stukje op 7 oktober. Precies een jaar geleden was de inval van Hamas in Israël, wat uitgemond is in vreselijk oorlogsgeweld in Gaza, Israël, Libanon en zelfs daarbuiten. En dan is er ook de oorlog in Oekraïne die uitzichtloos lijkt te zijn.

En toch: het verlangen naar vrede blijft. En dat is goed. Het maakt dat we geen genoegen nemen met de polarisatie, het denken in vijandsbeelden, waarbij hele groepen mensen als het ware worden afgeschreven. Ons geloof in Jezus kan ons helpen om een beetje meer vrede in de wereld te krijgen. Jezus heeft ons het Onze Vader geleerd. Als we God meer en meer leren zien als onze Vader krijg je echt op den duur een hele andere wereld. Wat als we Gods kinderen zijn, dan zijn we als mensen met elkaar verbonden als broers en zussen. Dat betekent niet dat we elkaar allemaal even aardig vinden. Het betekent wel dat we respect voor elkaar hebben. Dat we wel degelijk kritiek op de ander mogen hebben, maar dat we nooit iemand voorgoed afschrijven. Uiteindelijk verlangt iedere mens naar liefde, geborgenheid en ook naar verbondenheid in vrede.

Moge de komende Advent ons gevoeliger maken voor de aanwezigheid van Jezus, die ons helpt om samen de weg te gaan die leidt tot meer vrede.

Pastor Jack Geurts

DE ADVENT BELEVEN, zie pagina 8



Opgeven voor Eerste Heilige Communie of Heilig Vormsel

Dit jaar mochten veel kinderen voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen. Ook ontvingen een aantal kinderen het Heilig Vormsel. Het waren mooie vieringen waaraan een goede voorbereiding vooraf is gegaan. Deze voorbereiding wordt door vrijwilligers van onze parochie gedaan.

Er is ook wel bij enkele kerken een gemis ervaren bij de voorbereiding en dat is het samen beleven van de kerkelijke feestdagen. Daarom is vanuit die kerken het verzoek gekomen om eerder met de voorbereiding te starten, zodat ook het feest van Kerstmis bij de voorbereiding betrokken kan worden.

Als in uw kerk de voorbereiding eerder begint, is het belangrijk dat ouders hun kinderen eerder aanmelden. Het is gebruikelijk dat kinderen uit groep 4 van de basisschool voor het eerst de H. Communie ontvangen, bij Jezus aan tafel mogen.

Kinderen die in groep 8 zitten mogen het Heilig Vormsel ontvangen, de Heilige Geest mag in ze gaan wonen. Dat is belangrijk want kinderen worden zelfstandiger en ze gaan naar de middelbare school. Dit sacrament helpt de kinderen meer op eigen benen te staan. Kinderen, ouder dan 12 jaar, kunnen ook meedoen aan de voorbereiding op het H. Vormsel. De vieringen zullen plaatsvinden na Pasen, van de Eerste Communie vinden deze in de eigen plaatselijke kerk plaats, de viering van het Vormsel is in de Mariakerk in Hoogvliet.

Hoewel het nog ver lijkt, gaan de werkgroepen hun activiteiten opstarten. Ze willen graag weten welke kinderen aan de voorbereidingen gaan meedoen. Daarom roep ik, namens de werkgroepen, ouders op om hun kinderen op te geven voor deze sacramenten. Dat kan via onze website, onder het kopje 'levensmomenten' staan de formulieren om de kinderen op te geven. Of via de plaatselijke contactpersonen.

De Eerste Communie staat gepland:

18 mei: Spijkenisse (pastoor Egging) en Rozenburg (pastor Konchenko)

25 mei: Hoogvliet en Rhooon (pastor Konchenko).

1 juni: Brielle (pastoor Egging) en Hellevoetsluis (pastor Konchenko)

8 juni: Vormsel voor de hele parochie in Hoogvliet. (onder voorbehoud)



Willibrordzondag 10 november: "Geven is ontvangen"

Clemens Willibrord (Willibrordus) is omstreeks 658 in Engeland geboren. Hij moest van zijn vader op zevenjarige leeftijd naar het klooster. Toen hij twintig jaar was, ging hij naar Ierland. Daar werd hij tien jaar later tot priester gewijd.

In 690 kwam Willibrord per roeiboot (zie afbeelding boven de voordeur van de Willibrorduskerk in Rhooon) naar Friesland, waar hij probeerde om de mensen te bekeren tot het Christendom. Hij had de goedkeuring van Paus Sergius die hem in 695 tot bisschop wijdde. Zijn zetel was in een voormalig fort in Utrecht.

Willibrord kreeg van de adel een grote hoeveelheid land, voornamelijk in Duitsland. Hij stichtte heel wat kerken en kloosters. Hij stierf op 81-jarige leeftijd in Echternach. Daar ligt zijn lichaam nog steeds in de Abdij van Echternach. Daar is nog steeds de "springprocessie" op 2de Pinksterdag.

In verhalen over Willibrord spelen waterputten altijd een grote rol, bijvoorbeeld die van Zoutelande en Heiloo, omdat het Christendom zegt dat Christus de enige en eeuwige bron is en niet zoals de Germanen stelden dat heilige bomen, stenen en water een

levensbron zijn. De bronnen worden bezocht door mensen met zenuwaandoeningen.

In Utrecht lagen in 1525 nog relieken van Willibrord, zoals fragmenten van zijn vlees en botten. En ook zijn er stukken van zijn kazuifel en schoenen bewaard gebleven. Sinds 2002 is er in Utrecht weer een processie waarbij enkele delen van zijn gebeente door de stad worden rondgedragen. Ook in Rhooon hebben nog wat relieken van Sint Willibrord, die we op 10 november in processie naar het altaar zullen dragen.

Omdat Willibrordus de 'apostel van de Benelux' genoemd kan worden, komt zijn beeltenis veel voor. Vaak is dit in Bisschoppelijk ornaat en met een kerk in zijn hand. In Nederland zijn er 67 kerken met de naam Sint Willibrordus, wat de sterkte speerwerper betekent. Hoe dan ook, hij heeft met het evangelie velen getroffen in het hart.

Tijdens vieringen op deze dag wordt speciaal aandacht gevraagd voor de oecumene, het streven naar eenheid onder alle christenen, en evangelisatie. **(meer informatie op www.oecumene.nl)**

Tevens vieren we in Rhooon de "kerkverjaardag". (We zijn van 29 oktober 1894) De kerk bestaat dus al weer 130 jaar!



Allerzielen 2 november

Een mens sterft tweemaal: eenmaal als zij overlijdt, de tweede keer als ze wordt vergeten.

Tegen die eerste dood hebben we geen verweer. Maar op een dag als Allerzielen kunnen we minstens proberen een drempel op te werpen tegen de dood van het vergeten. Als geloofsgemeenschap willen we de overledene van wie we afscheid hebben genomen, niet vergeten. Daarom houden we het gedachteniskruisje met daarop zijn/haar naam in het kerkgebouw. In de meeste gevallen blijft dit hangen tot 2 november. In de Katholieke kerk herdenken we wereldwijd Allerzielen. Op die avond van Allerzielen, om **19:00 uur**, bent u allen uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de gedachtenisviering ter nagedachtenis aan onze overleden dierbaren. De overledenen uit onze parochie die in het afgelopen jaar gestorven zijn, zullen we met name noemen en voor ze bidden. Het kruisje wordt dan in deze viering overhandigd aan de nabestaande. Maar wij gedenken ook onze dierbaren die al eerder zijn overleden en denken daarbij wat zij voor ons hebben betekend en wellicht nog voor ons betekenen.

Lees Tussenbeide nu ook online: "Pelgrims op weg"

Het nieuwe nummer van Tussenbeide "Pelgrims op weg" is inmiddels verspreid in de parochies en nu ook online te lezen. (zie www.bisdomrotterdam.nl/publicaties). Het blad heeft deze keer speciale aandacht voor bedevaarten in en vanuit het bisdom. Koster Gerard van den Ham vertelt over de Lourdesgrot in Zevenbergen. Ook een verslag van de parochiebedevaart vanuit het Westland naar Kevelaar.

Moeder en dochter Els Devilee-Amse en Janneke van Pinxteren vertellen over hun band met Maria met het gouden hart (Beauraing). Diaken Henk van Zoelen vertelt hoe hij via Banneux zijn roeping ontdekte. Benjamin Geurts legt uit waarom "Ga met God" zijn favoriete bedevaartlied is: "De titel is een rode draad in mijn leven en het is echt een bedevaartlied."

Bekijk ook de Bedevaartkalender voor het Jubeljaar 2025 in deze Tussenbeide




Op bedevaart naar
POLEN
oktober 2025
weide zalen volgt de volgorde in de voorwa

Highlights

- maximaal plaats voor 40 personen
- De zwarte Madonna van Częstochowa
- Cracovia (Psaliz) - Gocula
- City tour Krakou
- en meer!

Geïnteresseerd? Of meer informatie? Bel of app naar:
pastor Yuri Konchenco - 0645144377

"Pelgrims van hoop naar Rome"

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als 'pelgrims van hoop' naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden. De Nederlandse bisdommen hebben de handen ineengeslagen en gaan van 27 april tot 2 mei samen naar de 'eeuwige stad'. Op het programma staan onder meer een Nederlandse mis in de Sint-Pieter en deelname aan een audiëntie met paus Franciscus.

"Pelgrims van hoop naar Polen"

U kunt ook met onze eigen parochianen mee op de reis naar Polen in de herfstvakantie van 2025. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met **pastor Yuri Konchenco (06-45144377)**. (Zie ook de poster hiernaast, en achter in uw kerk).

Pauselijke Mis in Brussel (Sander Knirim, Diakenstudent Bisdom Rotterdam)

Afgelopen zomer nodigde mijn oud-medestudent (priesterstudent uit Bisdom Antwerpen) ons als gezin uit om mee te gaan naar de Pauselijke Mis in Brussel met de groep van catechisten uit Kontich, Bisdom Antwerpen. In alle vroegte reden wij op zondag 29 september uit Rhooen en bevonden ons enige uren later in het Koning Boudewijn stadion. Voor mij was het de eerste keer om een mis bij te wonen in een stadion. Terwijl het stadion langzaam vol liep, begon de zon te schijnen en keken we ook naar korte filmpjes over het zaligmakingsproces van Anne van Jezus (Karmelietes, tijdgenoot van Theresia van Avila en gestorven in Brussel) waarin ook nog een oud-docent van ons voorbij kwam en een toelichting gaf op de beoordeling daarvan. Om kwart voor 10 arriveerde de heilige Vader en maakte hij een vreugdevolle en emotionele ronde door het stadion waarbij hij hartstochtelijk werd toegejuicht, toegezwaaid en toegelachen, ook door onze groep natuurlijk.

Verschillende kleine kinderen werden gezegend door hem en kregen een rozenkrans mee.

De mis begon stipt om 10:00 uur. Celebrant was de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de Paus presideerde over de eucharistieviering. Na de openingsritten werd Anna van Jezus zalig verklaard door de Paus en ging de mis verder met het Woord van God. Ik bemerkte bij mezelf tijdens de mis dat ik emotioneel was, blij ook maar dat het ook anders voelde dan een viering in de beslotenheid van een kerkgebouw. Ik vond het wat lastig om te concentreren en vanwege de afstand ook allemaal wat moeilijker te volgen. Maar iedereen was aardig voor elkaar, gaf elkaar de ruimte en er waren gelukkig die grote schermen en lichtbalken met de tekst in Nederlands en Frans. Ik bemerkte ook de diversiteit van de Katholieke Kerk, met medegelovigen met verschillende wijzen van devotie. Het is mooi om die diversiteit in universaliteit waar te nemen, je daar in te bevinden en één te zijn in Christus. Prachtig om te zien waren de vele aanwezige jongeren.

De preek van de Paus, ondanks dat deze voor mij enigszins lastig te volgen was door de simultane vertolking, raakte mij toen hij aangaf dat de gemeenschap van gelovigen geen club van bevoorrechten is. Het gaat dus om iedereen, de een is niet beter dan de ander en als gelovigen hebben wij een taak om dienstbaar te zijn aan de ander. Ik bemerkte veel bijval voor de overweging van de Paus, ik vond hem ook helder klinken en ondanks zijn vermoeidheid van de recente reizen en zijn drukke programma, is hij naar mijn gevoel zeer bij de pinken en ontgaat hem maar weinig. De aartsbisschop ging daarna voor in de Dienst van de Tafel en twee Belgische bisschoppen concelebreerden. De communie uitreiking verliep behoorlijk geordend, al is het natuurlijk een lastige taak voor vrijwilligers met bijna 40.000 mensen die graag de communie willen ontvangen.

Het dankwoord van de Paus werd met gejuich ontvangen. Om 12:00 uur was de Mis ten einde, kregen we de Pauselijke zegen en beval hij het Angelus ons allen aan als gebed en om het weer in ere te herstellen in dagelijks gebed. Na afscheid genomen te hebben van onze groep en weer huiswaarts te keren, keerde ook de rust weer terug. Het voelde voor ons 3'ën als een zegen om bij de Paus te zijn geweest en ook om de aanwezigheid van de heilige Geest te bemerken onder de gelovigen.



Filmavond in de Maranatha Kerk te Rhooen, Kleidijk 2

Op 12 november om 20.00 uur is er een bijzondere filmavond met een inleiding van de Oekraïense Katja Novikova over de gemaakte documentaire 'Where are you Adam?', die een diepgaand beeld geeft van de orthodoxie en haar spirituele leven. Het belooft een feestelijke aangelegenheid te worden, waarbij het rijke geestelijke leven binnen de orthodoxe traditie centraal staat. Deze documentaire biedt een kijkje in het leven van de monniken op het Griekse schiereiland Athos. We hebben hier te maken met een uitzonderlijk visueel rijke en unieke, prachtige, beschouwende documentaire – een eerbiedwaardige observatie van een wereld waar tijd niet door de klok wordt beheerst. De film toont gelovige mensen die opgaan in hun werk en gebed, hun beproevingen, moeilijkheden en pijn. De beelden in de film raken de ziel door de toewijding van de monniken. Tot nu toe is de film door ongeveer 200.000 mensen in 20 verschillende landen bekeken, en we streven ernaar een nog groter publiek te bereiken. De film is voorzien van Nederlandse ondertiteling.

Katja Novikova heeft nauw samengewerkt met Alexander Plyska, de producent van de Oekraïense documentaire.

De opbrengsten zullen gebruikt worden om Oekraïense families te ondersteunen. We vragen minimaal een bijdrage van € 5,- p.p. maar liefst nog meer als gift. Na afloop is er de gelegenheid om Katja vragen te stellen en sluiten we af met een drankje en hapje. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Anja Bruijkers, tel 06 - 27350522 of acbruijkers@gmail.com.

Parochieagenda

NOVEMBER 2024

Vrijdag 1 november

Allerheiligen Eucharistieviering

Tijd: 10:00 uur

Locatie: St.Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

Zaterdag 2 november

Allerzielen Gedachtenisvieringen

Tijd: 19:00 uur

Alle locaties

Maandag 4 november

Koffieochtend

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: Felicitaaskerk Spijkenisse Hekelingseweg 15

Zaal de Schaapskooi

Zondag 10 november

Willibrordzondag

Kinderwoorddienst

Tijd: 11.30 uur

Locatie: St.Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

Kinderwoorddienst

Tijd: 11.30 uur

Locatie: H. Antonius van Paduakerk Hellevoetsluis,

Opzoomerlaan 110

Maandag 18 november

Bijbelfilm "The Story of Mozes" deel 2: De Plagen

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: Felicitaaskerk Spijkenisse Hekelingseweg 15

Zaal de Schaapskooi

Donderdag 21 november

Koffieochtend

Tijd: 10.30 uur

Locatie: St.Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236



DECEMBER 2024

zondag 1 december

Eerste zondag van de Advent

Maandag 2 december

Koffieochtend

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: Felicitaaskerk Spijkenisse Hekelingseweg 15

Zaal de Schaapskooi

Zondag 8 december

Tweede zondag van de Advent

Kinderwoorddienst

Tijd: 11.30 uur

Locatie: St.Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

Kinderwoorddienst

Tijd: 11.30 uur

Locatie: H. Antonius van Paduakerk Hellevoetsluis,

Opzoomerlaan 110

Zondag 8 december

Adventsconcert Ars Nova

Tijd: 15:00 uur

Locatie: St.Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

Zondag 15 december

Derde zondag van de Advent



Zondag 15 december

Kerstconcert Felicitaaskoor

Tijd: 14.00-16.00 uur

Locatie: Felicitaaskerk Spijkenisse Hekelingseweg 15

Toegang is gratis, wel kaarten bestellen, zie pagina 10

FELICITAS



Maandag 16 december

Bijbelfilm "The Story of Mozes" deel 3: Het Beloofde Land

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: Felicitaaskerk Spijkenisse Hekelingseweg 15

Zaal de Schaapskooi

Donderdag 19 december

Koffieochtend

Tijd: 10.30 uur

Locatie: St.Willibrorduskerk Rhoon, Dorpsdijk 236

DE ADVENT BELEVEN

De vier weken voor Kerstmis is een tijd van voorbereiding op het Kerstfeest.

Tijdens de vieringen besteden wij daar aandacht aan, maar je kan ook thuis, elke dag, de Advent beleven.

De paters Jezuïeten hebben hiervoor een programma ontwikkeld dat op de computer of de mobiele telefoon te volgen is.

Elke dag een Bijbeltekst en een korte bezinning in de Advent, te vinden op: www.ignatiaansbidden.org

Je vult je e-mailadres in en elke dag krijg je een e-mail met bezinnende teksten.

Daarnaast besteden we in de Advent altijd aandacht aan mensen in moeilijke situaties, zoals dit jaar families die geen gezonde voeding krijgen. **Het thema van de Adventsactie is: Voedzame gewassen voor gezonde families.**

Vooraf jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben.

Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele, lokale landbouwmethodes.

De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame, biologische gewassen.

U kunt aan dit project meewerken door een financiële ondersteuning, via: NL21 INGB 0000 0058 50,

t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Ook kunt u tijdens de vieringen bijdragen aan de collecte voor de Adventsactie.

Diaken Ronald Dits



BRIELLE

Geen viering op zondag 3 november

Op zondag 3 november zal er in Brielle geen woord- en gebedsviering plaatsvinden.

De reden is: op zaterdag 2 november vieren we 's avonds om 19.00 uur met elkaar Allerzielen.

Dit wordt een woord- en communieviering, waarin diaken R. Dits zal voorgaan.

Horen, zien en zwijgen

Wie kent de uitspraak niet? Wie kent de afbeelding niet? Drie diertjes uit de diertuin.

Eén heeft de handen voor de oren en kan minder goed horen. Een ander heeft de handen voor de ogen en kan dus minder goed zien. En een derde heeft de handen voor de mond. Deze laatste zal voor zijn/haar omgeving niet erg verstaanbaar zijn. Vrijdag 20 september ben ik weer richting Zoetermeer gereden. Bij Diaken Jouke Schat kon ik voor het project Kinderhulp Togo ongeveer 10 hoortoestellen en circa 140 brillen afleveren. Hopelijk kunnen daar in Togo weer kinderen met gehoor- of oogproblemen mee geholpen worden. Zijn zij sprakeloos, omdat er een nieuwe wereld voor hun opengaat. Namens de stichting Kinderhulp Togo wil ik iedereen bedanken voor het beschikbaar stellen van de hoortoestellen en de brillen.

Henk Lugtenburg

Resultaat Kledinginzameling

Op zaterdag 28 september stonden we 's ochtends om 9.30 uur in de tuin van de pastorie in Brielle klaar. Klaar om kleding, schoeisel en speelgoed voor Sam's kledingactie in ontvangst te nemen. Ondanks de vele festiviteiten, die binnen de vesting plaatsvonden, was de toeloop goed. Aan het eind van de ochtend stond de teller stil op 73 plastic zakken aan kleding, huishoudtextiel en schoeisel. Dit was goed voor 370 kilo totaal.

Namens Sam's kledingactie wil ik iedereen bedanken voor de ingeleverde spullen.

Belia en Henk Lugtenburg

Eerste Vrijdagviering

Op vrijdag 1 november komen we om 10.00 uur weer samen rond woord en gebed in de Ten Havezaal van het parochiehuis in de Nobelstraat in Brielle. Na afloop hiervan kunnen we onder het genot van een kop koffie en thee nog wat met elkaar verder praten.

Bijbelverhalen bij Ten Have

Op woensdag 20 november vertonen we in het parochiehuis in de Nobelstraat in Brielle weer een prachtige verfilming van één van de bijbelverhalen. Dit keer vertonen we het tweede deel van film over Simson en Delila. We starten om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.



HELLEVOETSLUIS

Kinderwoorddienst en koffiedrinken op zondag 10 november en 8 december

Iedere tweede zondag van de maand is er een kinderwoorddienst. Naast het altaar staat een lantaarn met een brandend kaarsje. Na het openingsgebed nodigt de priester alle kinderen uit om naar

voren te komen. Een van de kinderen draagt de lantaarn en samen met begeleidster Angela gaan de kinderen naar de parochiezaal. Tijdens de kinderwoorddienst wordt er aandacht besteed aan het evangelie van die zondag.

Daarna is er tijd voor een verwerking in de vorm van een gesprekje, kleur- of knutselwerkje.

Na de voorbeden komen ze weer terug. De priester ontvangt ze en laat de kinderen vertellen wat ze in de tussentijd gedaan hebben. Daarna gaan zij weer bij hun ouders zitten.

Na afloop van de viering zijn alle parochianen welkom in de parochiezaal om met elkaar koffie of thee te drinken en nog even gezellig met elkaar na te praten.

Werkgroep Kerkbalans

De werkgroep is al weer druk bezig met de voorbereiding voor de jaarlijkse actie Kerkbalans 2025.

Begin dit jaar hebben veel parochianen positief gereageerd op de brieven en mails die wij stuurden. Velen van u hebben een financiële bijdrage toegezegd voor dit jaar. En gelukkig hebben we al veel toezeggingen ontvangen, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. Mocht U de toezegging nog niet hebben voldaan, wilt U dan zo vriendelijk zijn dit alsnog te doen? Onze begroting is op deze inkomsten gebaseerd en we zien nu dat nog minstens € 6.000,= ontbreekt. Ook wanneer u niets heeft toegezegd is het natuurlijk heel fijn als wij toch een bijdrage van u mogen ontvangen.

Op **NL54 INGB 0004 176644** t.n.v. **Nicolaas Pieck Antonius van Paduakerk** zijn al uw giften van harte welkom.

Wij vertrouwen erop dat U onze kerk een warm en gul hart toedraagt.

Laten wij allen meehelpen onze gemeenschap en kerkgebouw in stand te houden zodat wij nog lang met velen kunnen samenkomen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

De Locatieraad

Aanmelden Eerste Heilige Communie

Bij voldoende deelname zal volgend jaar op 1 juni de Eerste H. Communieplaats plaatsvinden in Hellevoetsluis. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen en bij ons bekend zijn hebben een brief hierover ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u uw kind wel de Eerste H. Communie laten doen of eerst meer informatie hierover ontvangen dan kunt u zich melden bij:

Karin De Jel-Rutten, Tel: 06-2246 6669 of karindejel@hotmail.com

Kijk ook op de website van onze parochie



Allerzielen, zaterdag 2 november

Allerzielen is de dag ter nagedachtenis aan alle overledenen. Ook het afgelopen jaar zijn er parochianen ons ontvallen. De nabestaanden van hen die afgelopen jaar zijn overleden en waarvan wij in onze kerk afscheid hebben genomen worden in het bijzonder uitgenodigd om deze viering op 2 november bij te wonen. Hun dierbaren worden tijdens deze viering genoemd en de gedachteniskruisjes, die na een afscheidsdienst in de kerk zijn opgehangen, worden op 2 november aan de nabestaanden terug gegeven. De gedachtenisviering vindt plaats op zaterdag 2 november om 19.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom

Voedselbank

Bij binnenkomst in de kerk ziet u achterin de kerk een drietal blauwe kratten staan waarin houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank kunnen worden gedaan. Er is nog steeds grote behoefte aan!! Wij vragen u vooral om de volgende producten mee te nemen: beschuit, crackers of ontbijtkoek, soep in blik of pak, broodbeleg als jam, chocopasta en ander zoetbeleg, rijst en pasta's of pastasauzen in pot of blik. Iets extra's in de vorm van sinterklaas- of kerstsnoepgoed is heel welkom in deze tijd. Let u a.u.b. ook op de houdbaarheidsdatum van dat wat u meebrengt? Komende tijd heeft de Voedselbank weer heel veel klanten die hoognodig geholpen moeten worden.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.





SPIJKENISSE

Kerstconcert Felicitaskoor

Op zondagmiddag 15 december geeft het Felicitaskoor een kerstconcert in de Felicitaskerk. Dit concert begint om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur, zonder pauze. Voor toegang tot dit concert heeft u wel een (gratis) toegangkaart nodig (dit vanwege de veiligheid en het aantal beschikbare stoelen).

U krijgt een aantal mooie kerstliederen van het koor te horen en een aantal muzikale stukken van het combo.

Na afloop van het concert houden wij een collecte. Een gedeelte van de opbrengst is voor de gemaakte onkosten en de rest voor de "Stichting lichtjes voor Sophia". De stichting Vrienden van het Sophia zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek, innovatieve projecten en extra voorzieningen voor patiënten en familie. Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen. Vanaf 3 november zijn de gratis kaarten verkrijgbaar na afloop van iedere dienst (in de Felicitaskerk).

Voor kaartjes kunt u ook contact opnemen met Wil van der Vaart 06 44439376.

Na afloop van het concert kunt u onder het genot van een drankje nog even napraten in de Schaapskooi.

Graag tot ziens op zondag 15 december.

Het Felicitaskoor.

Sint en Kerstmarkt 2024

Zondag 24 november is er na de viering weer een Sint en Kerstmarkt in de Schaapskooi van de Felicitaskerk. Te koop zijn speelgoed, boeken, cd's en veel kerstversiering. Ook kunt u weer genieten van erwtensoep, oliebollen en chocolademelk.

Het zal vooral heel gezellig worden.

Heeft u nog spulletjes voor de Sint en Kerstmarkt die wij voor de kerk kunnen verkopen, dan kunt u die zaterdagmiddag 23 november tussen 14:00 en 16:00 inleveren in de Schaapskooi van de Felicitaskerk.

Maandelijkse koffieochtenden

Iedere eerste maandag van de maand bent u van harte welkom op onze koffieochtenden in de Schaapskooi.

De komende maanden is dat op:

maandag 4 november - van 10.00 - 12.00 uur

maandag 2 december - van 10.00 - 12.00 uur

maandag 6 januari 2025 - van 10.00 - 12.00 uur. Iedereen is welkom.

De Pastoraatgroep

Films in de Schaapskooi

Komende maanden vertonen we weer films in de Schaapskooi.

De film "THE STORY OF MOZES" bestaat uit 3 afleveringen.

Deze zijn te zien op:

maandag 21 oktober - deel 1 - De Profeet

maandag 18 november - deel 2 - De plagen

maandag 16 december - deel 3 - Het beloofde land

Alle films worden gedraaid van 10.00 - 12.00 uur

U bent van harte welkom



Kindje wiegen

Op dinsdag 24 december om 17.00 uur vindt het kindje wiegen plaats.

Voor de jongste kinderen wordt dan op aanschouwelijke wijze het kerstverhaal verteld.

We zingen liedjes en zorgen dat de kinderen actief aan het geheel kunnen deelnemen.

Na afloop kunnen de kinderen de grote kerststal achter in de kerk bekijken.

Het geheel zal ongeveer een half uur duren.

FELICITAS





RHOON Activiteitencommissie

Op iedere derde donderdag van de maand kunnen we gezellig bij elkaar komen in de pastorie; vanaf half 11 bent u hartelijk welkom voor de maandelijkse **koffieochtend**.

Voor de komende maanden:

- op de donderdagen 21 november en 19 december.
- kerkschoonmaak is er op dinsdag 10 december vanaf 9 uur.

Informatie bij : Astrid van Rosmalen : 06-36417204 of Marijke Kokkelink: 06 -26863880.
Namens de activiteitencommissie willen we ook iedereen, vrijwilligers én bezoekers bedanken voor hun bijdrage: of het nou het zware sjouwwerk was of het even komen rondsuffelen, het de hele dag achter een kraampje staan of even op ons terras komen bijpraten ... we kunnen terugkijken op een zonnige, geslaagde Zomermarkt!
Hartelijk dank!



Kinderwoorddienst

Elke tweede zondag in de maand: Komen jullie ook?
Jullie zijn hartelijk welkom!

- * Op zondag 10 november. (Willibrorduszondag)
- * Op zondag 8 december. (Advent)
- * Op kerstavond:: kinderkerstviering om 18:00 uur.



Voedselbank-Hoogvliet

We sluiten graag aan bij de andere kerken in Rhoon, Poortugaal en Hoogvliet die gericht spullen inzamelen, om aan de Voedselbank-Hoogvliet te schenken.
Doet u ook mee? De witte krat staat achter in de kerk. Naast de houdbare produkten die áltijd welkom zijn, is er ook vraag naar tube's tandpasta.
Bij voorbaat hartelijk dank, we hebben al aardig wat volle tassen kunnen wegbrengen.

Ars Nova zingt 8 december een Adventsconcert in de Willibrorduskerk Rhoon.

Zondag 1 december start de adventperiode met de aanloop naar naar Kerst. In deze periode bereiden wij ons voor op de komst van het kindje Jezus. Kleinkoor Ars Nova zingt voor u een zeer gevarieerd programma met o.a. muziek van Bach uit het Weihnachtsoratorium, van Berlioz het prachtige L'Adieu des bergers, maar ook een aantal Engelse liederen van o.a. John Rutter en Willcocks. Naast alle muziek die we zingen, mag natuurlijk het Stille Nacht niet ontbreken waarvan we hopen dat u dit aan het einde van het concert met ons mee zult zingen. Op orgel worden wij begeleid door dhr. Jan Pieter Baan.



Zondag 8 december

starten wij ons concert om 15:00 uur, de kerk is open vanaf 14:30.
Entreprijs € 12,50.
Reservering via info@kleinkoorarsnova.nl of contant bij ingang van de kerk.



Leeskring over Jan Brokken

De bekende Nederlandse schrijver Jan Brokken is wereldberoemd in zijn geboortedorp Rhoon – en ver daarbuiten. Zijn jeugd in Rhoon heeft op veel manieren zijn schrijverswerk bepaald. Op deze kring lezen we telkens een boek van Brokken en bespreken dat met elkaar.
Maandag 18 november 20.00-21.30 en dinsdag 19 november 14.30-16.00u over 'De vergelding'. Locatie: 't Centrum

Informatie en opgave bij ds. Coen van Alphen, tel. 010-2009520, cdvanalphen@hotmail.com



Een avond Advents- en Kerstmuziek

Er is door de eeuwen heen ontzettend veel mooie muziek geschreven voor Advent en Kerst. Zin om je kennis van het repertoire te vergroten? Tijdens deze avond luisteren we naar mooie, soms onbekende muziek voor Advent en Kerst. We verdiepen ons o.a. in de Engelse traditie van de Christmas Carols. Datum: Maandag 2 december 2024, Tijd: 20.00-21.30 uur Locatie: 't Centrum, Bernhardstraat 3, Rhoon. Informatie en opgave bij ds. Coen van Alphen, tel. 010-2009520 of cdvanalphen@hotmail.com



ROZENBURG

GROTE LOTERIJ

Er is toch weer besloten een grote loterij te houden.

We kunnen deze inkomsten voor onze kerk niet missen. Er is al begonnen met de verkoop maar als er nog niemand met loten bij u aan de deur is geweest, dan kunt u altijd nog loten in de kerk kopen. Na de zondagsviering zal er gelegenheid zijn om ze te bemachtigen. Op zondag 15 december na de H. Mis zal de trekking zijn.

Op 15 december zal er na de H. Mis ook nog een kleine loterij in de kerk zelf plaatsvinden.

DOOSJES

Wilt u ook weer meehelpen om prijzen bij elkaar te sprokkelen,... graag!!!!

Nieuwe spullen zijn altijd welkom.

Ook zullen de welbekende doosjes met briefjes weer op de tafels staan. Als u wilt kopen wat er op dat briefje staat, kunnen wij er mooie prijzen mee samenstellen.

U mag dit afgeven in de kerk of bij Margreet Gorter thuis (Lekstraat 26, Rozenburg)

KERSTSTUKKEN

Zoals voorgaande jaren zullen we ook weer met een aantal mensen kerststukken gaan maken voor de verkoop. U kunt ze bestellen bij Margreet Gorter, of door het formulier in te vullen, wat u op de tafel in de kerk vindt. Schrijf uw naam, adres en telefoonnummer op, wat het mag kosten en welke kleur u mooi vindt.

Wilt u een kerststuk, geef het dan zo snel mogelijk door.

We gaan ons best doen om er net als voorgaande jaren, wat moois van te maken.

In de week van 10, 11 en 12 december gaan we hiermee aan de slag.

Bent u een beetje creatief en wilt u helpen,...dan hoor ik het graag.

Margreet Gorter



Natuurlijk komen de opbrengsten van alle hierboven beschreven acties ten goede aan onze Sint Jozefkerk.



De bloemen uit de kerk in Rozenburg

De bloemen uit de kerk waren de afgelopen weken voor mw. Heijdra, Annette Peters, dhr. en mw. Mertens en Hospice Nathrine.

Mocht u iemand weten die in aanmerking komt voor een bloemetje, bijv. wegens ziekte of een speciale gelegenheid, schrijf dit in het mededelingenboek op het attentieblad.

Dit boek vindt u op de tafel in de kerk.

U kunt het ook doorgeven aan iemand van de locatieraad.

Alle zieken onder ons van harte beterschap.

Ziekencommunie

Bent u langdurig ziek en wilt u dat er contact met u opgenomen wordt, laat het weten aan iemand van de locatieraad.

Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering

in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis.

De priester of een vrijwilliger zal u dan de communie komen brengen.

U kunt hiervoor bellen met pater Konchenko,

of met J. Muijtjens, tel: 0181-787336

Bijbelverhalen november/december 2024

vrijdag 1 november

Allerheiligen
Apocalyps 7,2-4.9-14
1 Johannes 3,1-3
Matteüs 5,1-12a

zaterdag 2 november

Allerzielen
Jesaja 25 6a+7-9
Openbaring 21,1-5a+6b-7
Lucas
23,44-46+50+52+53+24,1-6a

zondag 3 november

31e zondag door het jaar
Deuteronomium 6,2-6
Hebreeën 7,23-28
Marcus 12,28b-34

donderdag 7 november

H. Willibrord
Jesaja 52,7-10
Hebreeën 13,7-9a.15-17a
Marcus 16,15-20 of Matteüs
28,1-20

zondag 10 november

32e zondag door het jaar
1 Koningen 17,10-16
Hebreeën 9,24-28
Marcus 12,38-44 of 12,41-44

zondag 17 november

33e zondag door het jaar
Daniël 12,1-3
Hebreeën 10,11-14.18
Marcus 13,24-32

zondag 24 november

Christus, Koning van het
heelal
Daniël 7,13-14
Apokalyps 1,5-8
Johannes 18,33b-37

zondag 1 december

1e zondag van de advent
Jeremia 33,14-16
1 Thessalonicenzen 3,12-4,2
Lucas 21,25-28.34-36

zondag 8 december

2e zondag van de advent
Baruch 5,1-9
Filippenzen 1,3-6.8-11
Lucas 3,1-6

zondag 15 december

3e zondag van de advent
Sefanja 3,14-18a
Filippenzen 4,4-7
Lucas 3,10-18

zondag 22 december

4e zondag van de advent
Micha 5,1-4a
Hebreeën 10,5-10
Lucas 1,39-45

dinsdag 24 december

Geboorte van onze Heer Jezus
Christus: nachtmis
Jesaja 9,1-3.5-6
Titus 2,11-14
Lucas 2,1-14

woensdag 25 december

Geboorte van onze Heer Jezus
Christus: dagmis
Jesaja 52,7-10
Hebreeën 1,1-6
Johannes 1,1-18

zondag 29 december

H. Familie. Zondag onder het
octaaf van Kerstmis
1 Samuel 1,20-22.24-28
1 Johannes 3,1-2.21-24
Lucas 2,41-52

De maand november begint en eindigt met een feest: Allerheiligen en Christus Koning.

En dan is er ook nog de gedachtenis van Allerzielen en het feest van de heilige Willibrord.

Dat de feestdag van de heilige Willibrord de status van hoogfeest heeft, is terecht. Hij is de grondlegger van het christendom in onze streken en daarom ook patroon van de Nederlandse kerkprovincie.

Ook de Nederlandse katholieke Bijbelvertaling draagt zijn naam: de Willibrordvertaling.

Vieren en gedenken

Voor de evangelielezing op Allerheiligen is de Bergrede gekozen: 'Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.' Op 2 november horen we het opstandingsverhaal. De strekking van beide lezingen is dat wij allemaal delen in Jezus' lijden, dood en opstanding. Daardoor maken we nu al deel uit van de gemeenschap van de heiligen, dat is niet alleen iets voor later.

De evangelielezingen op de zondagen die volgen sluiten daar naadloos op aan. Als een Schriftgeleerde aan Jezus vraagt wat het voornaamste gebod is, antwoordt Jezus: 'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. En het tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan die twee.' God en je naaste zijn niet los verkrijgbaar, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het hoogfeest van Christus Koning besluit het kerkelijk jaar. De evangelielezing benadrukt nog eens dat Jezus de Zoon van God bij uitstek is:

'Al wie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.'

Sipke Draisma



"Jezelf beminnen is voor sommige mensen lastiger dan het beminnen van God en de naaste. Toch is het evangelie er ondubbelzinnig over: het gebod van de liefde gaat niet alleen God en de naaste maar ook jou aan. Waag het er gewoon op, jezelf beminnen, met heel je lijf en ziel. Jezus zal zich vast niet vergissen!"



Gedoopt

Hellevoetsluis

22-09-2024: Alexander Nasisi

22-09-2024: Agatha Nasisi

Wij feliciteren de dopelingen en hun familie met de opname in onze geloofsgemeenschap.

Wij bidden dat het zaadje van het geloof, dat bij de doop gezaaid is, een vruchtbare bodem mag vinden.

Overleden

Hellevoetsluis

23-08-2024: Krystyna Barbara Westdijk-Witek

29-08-2024: Gaspar William

Hoogvliet

06-03-2024: Irma Elfriede Maria Beckschebe-Lipman

08-08-2024: Anna Maria Gerarda Dorothea Ewals

13-08-2024: Adolf Zijlmans

16-08-2024: Samuel Gorree

19-08-2024: Emmerentia Johanna Seijsener-Hogervorst

22-08-2024: Janna Aleida Bruens

24-08-2024: Johanna Martins de Sousa-Aartsen

14-09-2024: Johannes Franciscus Joseph Kneppers

15-09-2024: Alfonsus Antonius Joosten

28-09-2024: Petronella Josephina Maria
de Vries-van de Water

30-09-2024: Hermina Geertruida Mulder-Schrijvershof

Rhoon

31-08-2024: Catharina Johanna Maria Wijntjes-de Jong

18-09-2024: Mathilda Maria Hendrica Houben- Heezen

20-09-2024: Pieter Gerardus Hermanus Rijntjes

30-09-2024: Johanna Maria de Reuver-Knoope

09-10-2024: Wilhelmus Anthonius van de Griendt



Spijkenisse

13-08-2024: Manuel Felicio Chirino

14-08-2024: Hendrika Helena Maria Hogeland

23-08-2024: Regilio Lucien Baarh

25-08-2024: Lanny Caecilia Turina – Tan

26-08-2024: Theodora Francisca Maria van
Oosterwyck-Langen

04-09-2024: Hendricus Josephus Bresser

15-09-2024: Margaretha Fransina Kip

20-09-2024: Thi Liem Nguyen-Nguyen

30-09-2024: Johanna van Snoek-van Wilpe

Wij wensen alle nabestaanden sterkte en veel kracht om het verlies van hun dierbaren te kunnen dragen. Moge Gods zegen en ons gebed hen tot steun zijn.



Parochiële Caritas Instelling HH. Nicolaas Pieck en Gezellen:

Caritas is: omzien naar elkaar, zorg voor je naaste en oog hebben voor de noden van mensen om je heen. Het zijn allemaal woorden die uitdrukken hoe wij als geloofsgemeenschappen, als Kerk met elkaar omgaan. Bent u, of kent u iemand die steun of hulp nodig heeft, schroom dan niet en laat het de PCI weten.

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar pci@rk-npg.nl

Binnen onze parochie kunt u hiervoor ook contact opnemen met de lokale werkgroepen Caritas:

Wergroep Caritas Brielle Mw. I. den Bakker 06- 10392432

Wergroep Caritas Hellevoetsluis vacature !!!

Wergroep Caritas Hoogvliet vacature !!! Wie helpt????

Wergroep Caritas Rhooon vacature !!!

Wergroep Caritas Spijkenisse Dhr. R. Rentmeester 0181-611750

Wergroep Caritas Rozenburg Dhr. H. van Kruining 0181-212515

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de PCI, dan kunt u uw gift overmaken op rekening

NL51 TRIO 0390 437506 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen.

Alvast hartelijk bedankt.

Marjo Jansen, Ingrid den Bakker, Trudie Allerts

Bestuur PCI HH. Nicolaas Pieck en Gezellen



WIL JE KATHOLIEK WORDEN??

Ben je nog niet gedoopt en zou je dit wel willen?

Of ben je wel gedoopt maar heb je nog geen Heilig Vormsel ontvangen?

Misschien wil je gewoon meer weten over ons katholieke geloof?



Voor volwassenen en tieners vanaf ongeveer 16 jaar start hiervoor een interessante voorbereiding. We komen zes dinsdagavonden samen om met elkaar te leren over de Bijbel, de zeven sacramenten (o.a. Doopsel, Eucharistie, Vormsel), kerkelijke feestdagen en de kerkelijke gebruiken. Het zijn interactieve en leerzame avonden die worden begeleid door diaken Ronald Dits. De uiteindelijke opname in de kerk vindt plaats tijdens de Paaswake op 19 april 2025.

De eerste avond is op dinsdag 21 januari 2025 in de pastorie van de kerk in Hoogvliet, Parelvisserstraat 131.

We beginnen om 19:30 uur. Een aantal mensen heeft zich al voor deze avonden opgegeven.

Maar ... twijfel je nog? Ook dan kan je naar de eerste avond komen en je laten informeren.

Geef je dan wel eerst op bij diaken Dits: r.dits@deheiligefamilie.nl

KOOP DE GERARDUSKALENDER

De Gerardus kalender is een dagscheurkalender en een soort almanak.

Met deze kalender krijgt u 'iedere dag een beetje spirit'. Op de voorkant staat iedere dag een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld. Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied.

De oorsprong van de St. Gerardus kalender gaat terug tot de jaren '20 van de vorige eeuw toen Klooster Wittem zich ontwikkelde tot een bedevaartsplaats voor de H. Gerardus Majella.

Met de koop van de kalender ondersteunde men toen – en ook nu – het werk vanuit klooster Wittem. In de loop van de jaren is dat doel gelijk gebleven, maar de inhoud en vormgeving van de Gerardus kalender zijn steeds met de tijd meegegaan

Wat steun ik met de koop van de Gerardus kalender?

Voor velen is Klooster Wittem een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie, stilte of gebed. Het is ook een plek met belangrijke cultureel-historische waarde. Wij vinden het belangrijk dat er in onze samenleving dit soort plekken bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veelsoortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt. Heeft u belangstelling voor de activiteiten kijk dan op www.kloosterwittem.nl

De kalender 2025 kost € 10,50 en is in onze parochie verkrijgbaar voor Hoogvliet en Rhooon bij: dhr C.P.W van Schöll, Wanmolen 14 te Poortugaal tel 010- 4723324 of 0649849567

In Spijkenisse na afloop van de zondagvieringen bij de uitgang van de kerk en in de Schaapskooi bij Thea Ooijendijk, tel. 06-51071757

In Hellevoetsluis ook na afloop van de zondagsviering in de parochiezaal bij Karin de Jel, tel: 06-2246 6669



Geloofsgemeenschappen

Brielle

H. Martelaren van Gorcum

Nobelstraat 22, 3231BC Brielle

Secretariaat:

Tel. 0181 - 412142

(ma t/m do van 9:30 - 11:30 uur)

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

www.rkkerkbrielle.nl

Twitter: @rkkerkbrielle

Locatieraad:

H. van Niekerk,

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl

I. Tuk, liturgie@rkkerk-brielle.nl

Ledenadministratie

H. Stricker – v.d. Kroon

ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Misintenties

misintenties@rkkerk-brielle.nl of via onze website (€ 10 per intentie)

Mededelingen-mailing

Aanmelden via:

website@rkkerk-brielle.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl

NL25 INGB 0000 5631 40

t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van

Gorcumkerk

RSIN 002 609 411

Fiscaalnummer 823 514 523

Viering of bijeenkomst

Zondag 09.30 uur

Zie ook pagina 18.

Hellevoetsluis

Kerk H. Antonius van Padua:

Opzoomerlaan 110,

3221AP Hellevoetsluis

Secretariaat:

Tel. 0181-312574

(di en vr 9:30 - 11:30 uur)

pastorie@antoniusvanpadua.com

www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

Ferry Verwater, tel. 0181-624639

voorzitter@

antoniusvanpadua.com

Margreet Volk - liturgische zaken

(aanmelden doop en huwelijk)

tel. 313026 / 06-53705065

Ledenadministratie

Mayke Kreutzer, tel. 0181-314163

Kerkbijdrage en Actie

Kerkbalans:

NL54 INGB 0004 176644

t.n.v. Nicolaas Pieck Antonius v.

Paduakerk

Viering:

Zondag 11.30 uur

Openstelling kerk:

Dinsdag, woensdag en vrijdag

10.00-11.30 uur, voor gebed, het

opsteken van een kaarsje of een

moment van bezinning.

Hoogvliet

Maria en Johannes onder het

kruis:

Parelvissersstraat 131,

3194 JL Hoogvliet

Secretariaat:

Tel. 010 - 4723115

(ma t/m vrij 9:30 -11:30 uur)

mariakerk@rkk-hoogvliet.nl

www.rkk-hoogvliet.nl

Locatieraad:

W. Middendorp, tel. 06-51789522

durem000@planet.nl

L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325

leon_janssen126@hotmail.com

Kerkbijdrage en Actie

Kerkbalans:

NL98 INGB 0001548995

t.n.v. Nicolaas Pieck Maria &

Johannes o/h kruiskerk

Vieringen:

Zondag 9.30 uur

Maandag en donderdag 10.00 uur

2e zondag van de maand 14.00 uur

viering voor de Antilliaanse

gemeenschap.

Openstelling Kerk:

Ma t/m vr 9:30 uur - 11:30 uur

voor een gebed, het opsteken van

een kaarsje of zomaar een moment

van stilte.



Geloofsgemeenschappen

Spijkenisse

H. Felicitaskerk

Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse

Secretariaat

Tel. 0181-638109 of voice-mail
(woensdagmorgen)
secretariaat@felicitaskerk.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
(rechts op uw scherm vindt u alle
informatie over de Felicitaskerk)

Locatieraad:

Annelies van Zomeren,
tel. 06-12259380
beheercommissie@felicitaskerk.nl
Ine Korste, tel. 06-15684672
Pastoraat@felicitaskerk.nl

Misintenties

Woensdagochtend, tel;
0181-638109 of voice-mail
secretariaat@felicitaskerk.nl of
lectoren@felicitaskerk.nl

Kopij voor de pagina van de
Felicitaskerk:
kerkblad@felicitaskerk.nl

Vervoer naar de kerk

Helene Jaoude
pastoraat@felicitaskerk.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL 21 INGB 0000 4472 97 t.n.v.
Niclaas Pieck Felicitaskerk

Viering of bijeenkomst

Zondag 09.30 uur
Zie ook pagina 18

Rhoon

Parochiekerk Sint Willibrordus

Dorpsdijk 236
3161 CJ Rhoon

Secretariaat

Tel : 010- 5015284
(do, vr 9:30-11:00 uur)
willibrordus@kpnplanet.nl
www.willibrordusrhoon.nl

Locatieraad:

Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978
Roel v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Ledenadministratie

Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL 24 RABO 0355 3607 72 t.n.v.
RK. Par. HH. Nic. Pieck en Gezellen
St. Willibrorduskerk

Viering of bijeenkomst

Zondag 11:30 uur
Vrijdag 10:00 uur
Zie ook pagina 19

Openstelling kerk

Voor en na deze viering op vrijdag is
de kerk open om een kaarsje op te
steken en/of voor een stil gebed.

Rozenburg

Sint Jozefkerk

Jan Tooropstraat 3-5
3181HE Rozenburg

Secretariaat

M. Gorter tel: 06-49892631
(ma t/m vr 09.30 - 11.30 uur)
jozefkerkrozenburg@
hotmail.com

Locatieraad:

M. Gorter, tel. 06-49892631
mmgorterboom@outlook.com
T. Allerts, tel. 0181-212487
trudieallerts@kpnplanet.nl

Ledenadministratie

A. Mertens

Ouderenvervoer naar de kerk:

0181-214670 of 0181-215574

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL07 INGB 0000 57 58 80 t.n.v.
Nicolaas Pieck Sint Jozefkerk

Viering

Op de 1e en 3e zondag van de
maand, 11.30 uur
Zie ook pagina 19

VIERINGEN

		BRIELLE	HELLEVOETSLUIS	SPIJKENISSE
zondag		09.30	11.30	09.30
zon	27.10	Pastor R.Winkelhuis St. Caeciliakoor	Pastor R.Winkelhuis Antoniuskoor	Gebedsviering Doopsel: Pastoor H.Egging
vrij	01.11			
Allerzielen				
zat	02.11	19.00 W.C.V. Diaken R.Dits	19.00 Pastoor H.Egging Praisekoor	19.00 W.C.V. dhr. F.Wijnen Dameskoor
zon	03.11	geen viering !!!	Pastor T.van Zaal	Pastor T.van Zaal Felicitaaskoor
zon	10.11	Pastor Y.Konchenko St. Caeciliakoor	W.C.V. Diaken R.Dits Antoniuskoor	Pastoor H.Egging 14.00 H.Mis- Vietnamees Teresakoor
zon	17.11	gebedsviering	Pastor T.van Zaal	Pastor T.van Zaal 13.00 H.Mis Engelstalig
zon	24.11	Pastor R.Winkelhuis St. Caeciliakoor	Pastor R.Winkelhuis Antoniuskoor	gebedsviering Felicitaaskoor
zon	01.12	gebedsviering	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko
zon	08.12	Pastoor H.Egging St. Caeciliakoor	Pastor Y.Konchenko Antoniuskoor	W.C.V. Diaken R.Dits 14.00 H.Mis- Vietnamees Teresakoor
zon	15.12	gebedsviering	Pastor T.van Zaal	Pastor T.van Zaal 13.00 H.Mis Engelstalig
zon	22.12	Pastor R.Winkelhuis St. Caeciliakoor	Pastor R.Winkelhuis Antoniuskoor	gebedsviering
Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering				



ROOSTER

ROZENBURG	HOOGVLIET	RHOON		
11..30	9.30	11.30	zondag	
xxx	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	zon	27.10
		10.00 uur Y.Konchenko	Allerheiligen Allerzielen	
19.00 Pastor Y.Konchenko Gelegenheidskoor	W.C.V. Hr & Mw. Janssen	Gebedsviering H.Baars	za	02.11
geen viering !!!	Pastor Y.Konchenko	gebedsviering	zo	03.11
xxx	W.C.V. Diaken R.Dits 14.00 H.Mis - Papiamento	Pastor Y.Konchenko	zon	10.11
Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	gebedsviering	zon	17.11
xxx	Pastor Y.Konchenko 13.00 uur Doopsel Y K	Pastor Y.Konchenko	zon	24. 11
Pastoor H.Egging	Pastoor H.Egging	gebedsviering	zon	01.12
xxx	Pastor Y.Konchenko 14.00 H.Mis - Papiamento	Pastoor H.Egging	zon	08.12
Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	gebedsviering	zon	15.12
xxx	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	zon	22.12
Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering				





Rouwen



KIK

Het is november en het waait flink. De muizen rennen altijd graag door de afgevallen bladeren. Maar vandaag niet. Ze zitten binnen. Stilletjes bij elkaar onder het orgel. Ook Kikker vindt het ongewoon stil in de kerk en gaat op onderzoek uit. "O, daar zijn jullie!" kwaakt hij vrolijk, "Maar... wat is er met jullie aan de hand?" "Wij ROUWEN!", piept Martje Muis, "Dat zie je toch?!" Kik verbleekt van schrik. "O nee! Wie is er dood??" vraagt hij. "Maikel!" roepen ze allemaal tegelijk. Martje begint snikkend te vertellen: "Maikel was aan het spelen bij Erik Egel. Wij moesten hem gaan halen voor het eten. We kwamen bij Eriks huisje. Er was niemand. We riepen Maikel en we keken naar binnen, maar nee.

Er lagen alleen dode bladeren, tot het plafond. We riepen nog een keer, en nog eens! Toen hoorden we zachtjes: 'Ik - ben - dood!' Nu zijn we zoou verdrietig!" Morris muis roept: "Misschien is Maikel wel per ongeluk OPGEGETEN door Erik! Die heeft altijd honger!" Nu snikken de muizenkinderen nog harder. Kik twijfelt een beetje aan het slechte nieuws. Maar hij houdt zich in. Ineens klinkt Maikels stem bij de ingang: "Ik heb HONGER!! Gaan we al eten?" "Maikel?!" roepen de muizenvrienden, "Je bent niet dood!" "Neeeee," zegt Maikel, "We speelden winterslaapje, Erik en ik. Het was mega-saai!" De muisjes weten niet of ze blij of boos moeten zijn. Ze hebben voor niets gerouwd. Gelukkig.



Versje

De bladeren gaan vallen,
hun frisheid is vergaan,
maar ze hebben met z'n allen
iets heel voornaams gedaan.

De boom kon daardoor groeien
precies zoals het hoort.
Zijn takken konden bloeien
en brachten vruchten voort.

Een blad is niet van nylon.
Het leeft, wordt oud en moe,
en in de late herfstzon
valt 't naar beneden toe.

Heel klein zijn ze begonnen
en kwamen uit de knop,
ze hingen fijn te zonnen
en slurpten zonlicht op.

Daar wordt het weer tot voeding
voor bomen volgend jaar.
En dat is Gods bedoeling,
dat we leven voor elkaar.



Uit de Bijbel

Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Uit: Prediker 3:4



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns