

PIECKFIJN PAROCHIE NIEUWS



Parochie HH.Nicolaas Pieck en Gezellen
Jaargang 8 nr. 2 Veertigdagentijd
februari - maart 2025

Pieckfijn Parochienieuws

is een uitgave van de parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen, de RK Gemeenschappen van Brielle, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Spijkenisse, Rhoon en Rozenburg en verschijnt 6 keer per jaar.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten

COLOFON

Redactie:

Diaken Ronald Dits

Roel van de Poll

Ferry Verwater

E-mail: redactie_c@rk-npg.nl

Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen

Secretariaat: Hekelingseweg 15

3206 LA Spijkenisse

Tel: 06-51 11 57 24 e-mail: centraal@rk-npg.nl

website:

<http://www.hhnicolaaspieckengezellen.nl>

Contactpersoon: Jacqueline Torensma

Het centraal secretariaat is geopend van:

maandag t/m donderdag van 8.00 tot 13.00 u

Pastoraal Team:

- Pastoor: drs. H.M.W. (Henri) Egging,

- Jouri Konchenko Lennarth, pastor,
06-45144377 jouril@hotmail.com

- Ronald Dits, diaken, 06-16822267
r.dits@deheiligefamilie.nl

Parochiebestuur:

- Pastoor drs. H.M.W. Egging, voorzitter

- Dhr. J.M.V. van Vilsteren, vice-voorzitter

- Mevr. P.F. Boender – van Rosmalen, secretaris
e-mail bestuur: bestuur@rk-npg.nl

- Mevr. R. van Pamelan - Hollenberg, penningm.
e-mail: penningmeester@rk-npg.nl

- Mevr. B.W.L.M. van der Loos - van Adrichem, lid

Telefoon 06 – 30 97 58 17

Dit telefoonnummer is elke dag tussen 8:00 en 20:00 uur te bereiken voor het melden van een uitvaart en een verzoek om de ziekenzalving.

Alle vieringen in de Felicitaskerk in Spijkenisse worden digitaal uitgezonden. Kijk hiervoor op:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1183-Felicitaskerk-Spijkenisse>

Pastoraal voorwoord: "Loslaten"	3
Berichten pastoraal team en parochiebestuur	4 - 5 - 6
Parochieagenda	7
Nieuws uit de geloofsgemeenschappen	8 - 9 - 10 - 11 - 12
Informatie PCI / Huispaaskaars / Bedevaarten	13
Lief en leed	14
Bijbelverhalen en bijbelrooster	15
Informatie over de locaties	16 - 17
Vieringenrooster	18 - 19
Kinderpagina	20

VASTENACTIE

Even minderen voor een ander

Vastenactie 2025 Schoner koken, beter leven



Vastenactie | Postbus 15405 | 2500 CK Den Haag | IBAN: NL21 1NG0 000 000 3820 | www.vastenactie.nl



VOORWOORD VAN DE REDACTIE

Ja, "vroeger" werd er binnen onze parochie heel wat afgefeest als voorbereiding op Pasen; in Rozenburg bij de Smooksnuivers, in Hoogvliet, achter in de kerk De (Leut)Bron bij de Leuteraars, in Rhoon in 't Veerhuys of bij vv. Willibrordus Club Rhoon bij de Hosbonkers. Niet zelden was de pastoor de oprichter, cq. gangmaker van het feest. Ook in Rotterdam (Rijneinde) waren er veel (11) carnavalsverenigingen, en ook vaak verbonden met de kerk. (Boergoenzers (Charlois, Dwalmdam), Slingeraars, Keilebijters (Kruisvindingkerk). En op de vroege ochtend van aswoensdag was natuurlijk de voltallige Raad van Elf aanwezig, na een paar zware dagen, in de kerk, om het askruisje te halen. Ook werden er bezoekjes gebracht aan zieken- en bejaardenhuizen en scholen. Dat was nog eens een voorbereiding op Pasen ... Maar even aandacht voor een ander, bv. door mee te doen aan de Vastenactie is ook goed, hoor! We wensen u ook nu een inspiratieve voorbereiding op het Paasfeest toe.

De volgende uitgave van Pieckfijn Parochienieuws verschijnt op dinsdag 8 april 2025.

Dat is de editie Goedeweek en Pasen 2025 en bestrijkt de periode 12 april t/m 8 juni 2025.

Kopij voor deze uitgave aub zo vroeg mogelijk inleveren maar **vóór 25 maart 2025** en sturen naar: redactie_c@rk-npg.nl

LOSLATEN

Ons leven lang zijn we bezig met loslaten. Dat begint met de geboorte. Loskomen van je moeder. De band moet letterlijk en figuurlijk doorgeknipt worden en later dan ga je voor het eerst alleen naar school.

Misschien laat je zelfs je familie achter als je besluit te gaan emigreren. In elk geval groei je wel je ouderlijk huis uit en ga je op eigen benen verder.

Soms moet je noodgedwongen loslaten. Je geliefde sterft. Je verliest je baan. Je relatie loopt stuk. Vrienden die je laat gaan of die jou laten gaan. Je moet loslaten of je wilt of niet, want als je blijft staren op wat voorbij ging, kun je niet verder, kun je niet opstaan, kun je niet leven. Het lijkt wel alsof ons een leven lang gegeven wordt om ons te oefenen in dat loslaten. En die tijd hebben we ook nodig, want eigenlijk zijn de meesten van ons toch vasthouders.



Maar het houdt ook een belofte in. Loslaten biedt nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, biedt zelfs nieuw leven over de grenzen van de dood heen. Loslaten is ook wel de kern van wat geloven is.

Jezus roept mensen op zich te bekeren en het is een oproep om los te laten.

Durven breken met liefdeloosheid. Durven vergeven is durven loslaten wat een ander jou heeft aangedaan en haat en wraak gevoelens opzij zetten en een nieuwe weg durven gaan: een weg ten leven! Het meest wezenlijke is niet dat Jezus een leer heeft verkondigd, in mooie verhalen, met hoogtepunt in de Bergrede, maar dat Hij verrezen is. Meer nog: niet alleen dat Hij verrezen is (als eenmalig verleden gebeuren van 2000 j. geleden), maar dat Hij als verrezen Heer onder ons blijft, opdat ook wij zouden leven. (Kol.3,1-4)

Hij is onder ons op diverse wijzen: "Waar twee of drie in zijn Naam samen zijn"; in de lijdende en elke medemens; in de verkondiging van Gods Woord en in de Woorddienst; maar de eerste invalspoort van de Verrezen Heer is de Eucharistie. In de Eucharistie is Hij persoonlijk aanwezig, hoogst intens, als Bron van Leven: "Ik ben het Brood dat leven geeft aan de wereld. Wie dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven..." (Joh 6). En dat hebben de eerste christenen zeer goed begrepen. Daarom kwamen ze bijeen op de eerste dag van de week, de zondag, de dag waarop Jezus verrezen was, de dag waarop Jezus bij herhaling aan hen verscheen. Het was alsof de Heer zelf de zondag aanwees als "zijn dag". Elke zondag werd een paasherdenking, zo belangrijk dat ze regel werd.

Zo is de Kerk gegroeid rond de Eucharistie. De Eucharistie is bron van leven. De Kerk blijft leven, daar waar de Eucharistie echt wordt gevierd. Waar de Eucharistie verdwijnt, verdwijnt de Kerk ook, verschaalt ze tot een puur humane samenleving en mist ze de draagkracht van de liefde, die ons alleen door Jezus gegeven wordt. Pasen dat is durven loslaten, durven opstaan uit alles wat in je leven dodelijk is.

Pasen dat is: mensen die opstaan en leven - gaan Gods toekomst tegemoet.



Pastor Jouri Konchenko Lennarth

Kerkbalans 2025: doet u ook mee?

In onze geloofsgemeenschap bouwen we aan onze verbondenheid met Christus en elkaar. We worden er gesteund en bemoedigd bij de kleine en grote uitdagingen in het leven. Ook wanneer het gaat om onze levensvragen. En we worden uitgedaagd om ook zelf andere mensen hoop en nieuwe moed te geven. Zo zorgen wij samen voor de toekomst vanuit geloof, hoop en liefde.

Veel vrijwilligers in de kerk maken dit mede mogelijk.

Zij zetten zich kosteloos in en dat is van onschatbare waarde!

Denk aan al het werk op het secretariaat, het onderhouden van gebouwen, het openen van kapellen en het verzorgen van de bloemen. Natuurlijk maakt de parochie ook kosten.

Denk aan kosten voor activiteiten en voor het onderhoud van het kerkgebouw. Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans helpt om dit alles mee mogelijk te maken.

Kerkbalans legt een belangrijke financiële basis voor de parochie, zodat we samen kerk kunnen zijn met de mensen die we op onze weg ontmoeten en die onze hulp en aandacht nodig hebben. **Kijk op pagina 16 en 17 voor het bankrekeningnummer van uw locatie waarop u uw gift voor Kerkbalans 2025 kunt overmaken.**

Namens het pastoraal team en alle medeparochianen: **Heel hartelijk dank!**



ACTIE KERKBALANS 2025 11-25 JANUARI

Hij is onder ons – 40-dagenretraite van de jezuïeten

Laat je raken door stilte, eenvoud en innerlijke vreugde

De digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten, getiteld "Hij is onder ons", start op Aswoensdag (5 maart 2025) en eindigt op Paaszondag. Deze retraite is een uitnodiging om ballast los te laten, rust te vinden en Pasen intenser te beleven.



40dagenretraite.org

Ons leven raakt soms zo vol met drukte en zorgen dat we vergeten dat Hij onder ons is. Deze retraite helpt je om ruimte te maken voor Gods aanwezigheid, eenvoud, rust en innerlijke vreugde. De retraite is geschreven door Anne Criado en Gery van der Vlies.

Ervaar wat de retraite je kan brengen.

Met ruim 20.000 deelnemers uit Nederland en Vlaanderen zijn de digitale retraites van de jezuïeten inmiddels een begrip. Deelnemers ontvangen dagelijks een gebedsmail met een Bijbeltekst, meditatieve vragen, inspirerende citaten en praktische gebedstips. Dit vormt een waardevolle ondersteuning voor je innerlijke voorbereiding op Pasen. De 40-dagenretraite is gratis en toegankelijk voor iedereen. Meld je aan via www.40dagenretraite.org en ontvang vanaf Aswoensdag dagelijks een inspirerende gebedsmail. Als je eerder hebt deelgenomen, is opnieuw inschrijven niet nodig.

Samen onderweg naar Pasen

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit en biedt een moment van stilte en verdieping in je dagelijks leven. Via het online gastenboek kun je je ervaringen delen met anderen. Laat deze retraite een bron van inspiratie zijn om Gods aanwezigheid in je leven te ervaren en te vieren.

Gaat u mee naar Heiloo?

Vanwege het Jubeljaar "Pelgrims van hoop" organiseert het bisdom een diocesane bedevaart op zaterdag 31 mei. De meimaand is traditioneel Mariamaand. Deze bisdombedevaart gaat daarom naar het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo (Noord-Holland). Het voornemen is om deze dag gezamenlijk te beleven, als parochianen van de twee parochies De Heilige Familie en HH. Nicolaas Pieck en Gezellen. Als er genoeg aanmeldingen zijn, zullen we de reis per touringcar maken. Vanuit het pastoraal team zullen pastoor Egging en pastor Geurts deelnemen aan deze bedevaart. Details van het programma in Heiloo zullen op onze websites verschijnen. Over de kosten voor het vervoer volgt later informatie. De dag begint in Heiloo om 10 uur, om 11 uur is er een eucharistieviering, gevolgd door een processie door het park naar Maria. Na de lunch (zelf meenemen) is er een keuzeprogramma, daarna de mogelijkheid voor eucharistische aanbidding en als afsluiting een Marialof. Het vertrek is om 17 uur.

U bent van harte welkom om deze mooie dag mee te maken. Opgeven van deze reis is mogelijk via ons centrale secretariaat van de parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen: centraal@rk-npg.nl (Zie ook de poster op pagina 7)

Wijzigingen zondagse vieringen en "vijfde zondagen".

In het vorige nummer van de Pieckfijn is aangekondigd dat de indeling van de vieringen dit jaar zal worden aangepast. Op deze wijziging voor het vijfde weekend van de maand is er een aanvulling te melden. De eerste keer dat dit plaatsvindt is op 30 maart van dit jaar. Zoals gemeld zal pastoor Egging dat weekend twee vieringen verzorgen maar ook diaken Dits zal een viering verzorgen.

Dit betekent dat in het vijfde weekend van de maand in elke kerk een viering wordt aangeboden. In Spijkenisse zal een gebedsviering worden verzorgd (door vrijwilligers) en diaken Dits zal een communieviering verzorgen in Rhooon, dan wel in Rozenburg. De overige vieringen zullen eucharistievieringen zijn. In de loop van dit jaar zal worden geëvalueerd of dit het volgende jaar kan worden gecontinueerd.

Als pastoraal team zijn we verheugd dat wij dit kunnen melden.

Alle goeds, **Diaken R.H. Dits.**

Als herinnering:

Vanaf 2 maart worden de eucharistievieringen in Rhooon gewijzigd van de 2de en 4de zondag naar de 1ste en 3de zondag. In Rozenburg gaan ze van de 1ste en 3de naar de 2de en 4de zondag van de maand



Spreuken 22:6 NIV

Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.

Geloof en opvoeding

"Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is". (Spreuken,22:6)

In 2024 zijn er, in de Mariakerk te Hoogvliet, een aantal bijeenkomsten gehouden over hoe je het geloof op een positieve wijze in je opvoeding kan vlechten. In 2025 staan er weer vier thema avonden gepland.

Op donderdag 6 februari was de eerste avond met als thema 'hechting'. De andere avonden zijn op: 12 mei (locatie volgt) over de vijf talen van de liefde, 11 juli (Mariakerk) en 30 oktober (Mariakerk).

U bent welkom vanaf 19:30 uur aan de Parelvisserstraat 131 te Hoogvliet (voor de bijeenkomsten in de Mariakerk).

Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u terecht bij Najesca: 0612554432 of Lymardis: 0644149583.

Er is plek voor 15 deelnemers. **Diaken Ronald Dits**

Vastenactie: Schoner koken, beter leven *Tekst: diaken Ronald Dits*

VASTENACTIE

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook van de houtvuren erg schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen zag. Ze ontwikkelde briketten van gft-afval en dat veranderde veel! Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag met de briketten. Dat is in veel gezinnen veel geld. Bovendien kunnen de vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten. Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen, vertelde: "Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen."

De briketten branden bovendien schoner dan hout en houtskool en het gebruik ervan zal de vraag naar hout verminderen.

VASTENACTIE

Hoe kunt u bijdragen?

Op dit moment doen 200 vrouwen mee. We willen meer vrouwen betrekken, maar dan is het belangrijk dat de huidige productiecapaciteit wordt verhoogd. Het gaat om vergruizers om het verkoolde gft-afval fijn te malen, persen om de briketten te maken en grote mixers om de zware massa goed te mengen. Daarnaast vragen de vrouwen ons om klein materiaal als grote mengbakken, persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen en mondkmaskers tegen het stof) en jerrycans. U kunt bijdragen aan de collecte in de kerk of door rechtstreeks aan Vastenactie over te maken op www.vastenactie.nl

Zelf ook meedoen?

Een belangrijk deel van het Vastenactie-campagneproject is het verzamelen van zwerfafval. Het organische deel vormt een belangrijk onderdeel van de briketten die de vrouwen in Kasese maken. Ook in Nederland is veel aandacht voor het ruimen van zwerfafval op straat. Op 22 maart is de jaarlijkse landelijke opschoondag, waar tienduizenden mensen aan meedoen. Een prima gelegenheid om zelf in actie te komen of om de Vastenactie onder de aandacht van anderen te brengen.



Officiële logo voor het Jubeljaar 'Pelgrims van hoop'

Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de solidariteit en broederschap die volkeren moeten verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onderliggende golven geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren gaat. De hoop in het logo is verbeeld door het anker waar het kruis aan de onderkant in overgaat.

Het belang van jubeljaren voor het leven van de Kerk

Paus Franciscus noemt "het Jubeljaar altijd een gebeurtenis van grote spirituele, kerkelijke en sociale betekenis in het leven van de Kerk." Hij herinnert eraan dat sinds het jaar 1300, toen het eerste Heilige Jaar plaatsvond "Gods heilige en getrouwe volk deze viering heeft ervaren als

een speciale gave van genade, gekenmerkt door de vergeving van zonden en in het bijzonder door de mildheid als volledige weergave van de barmhartigheid van God."

In de Kerk is een Jubeljaar, of Heilig Jaar, een belangrijke religieuze gebeurtenis. Een Jubeljaar is "gewoon" als het na de gebruikelijke periode van 25 jaar valt, en "buitengewoon" wanneer het wordt afgekondigd voor een buitengewone gebeurtenis. Het laatste gewone Jubeljaar vond plaats in het jaar 2000 tijdens het pontificaat van paus Johannes Paulus I. In 2015 riep paus Franciscus een Buitengewoon Heilig Jaar van Barmhartigheid uit.

Meer informatie op rkkerk.nl. U kunt hier ook onderstaande hymne beluisteren. Of heeft uw kerkkoor het ingestudeerd?

Pelgrims van hoop

Nederlandse bewerking van de hymne voor het Jubeljaar 2025
oorspronkelijke tekst: Pierangelo Sequeri | Nederlandse bewerking: Bas Suijkerbuijk
muziek: Francesco Meneghello



**Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.**



1. Alle landen, volkeren en talen
die in nacht en duisternis verdwalen,
zien een licht: uw Woord komt hen
bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon
ontmoeten.

2. Goede God, geduldig, vol
erbarmen,
toon uw trouw aan kleinen en aan
armen.
Bron van hoop, Gij scheidt een nieuwe
aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet
verharden.

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen.
Gij komt nader, houdt U niet
verborgen,
zendt ons uit: 'Verkondigt
allerwegen:
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn
zegen!'



Bisschop Mariann Edgar Budde vraagt om genade

*Ze voerde het woord tijdens
een interreligieuze dienst ter
ere van de inauguratie van de
nieuwe Amerikaanse
president.*

"Ze zijn misschien geen Amerikaanse burgers en hebben misschien de juiste documenten niet, maar de grote meerderheid van immigranten betreft geen criminelen. Het zijn de mensen die onze oogsten binnenhalen en onze kantoren poetsen, die werken op kippen- en vleesverwerkende bedrijven, die de vaat doen nadat wij uit eten zijn geweest en ze draaien de nachtshifts in onze ziekenhuizen. Ze betalen belastingen en zijn goede burens. Ze zijn trouwe leden van onze kerken, moskeeën en synagogen."

Bisschop Budde vroeg om "in de naam van onze God genade te tonen voor mensen in ons land die nu bang zijn en van wie sommige vrezen voor hun leven". Ze noemde daarbij specifiek lhbt+ers en transgenders en brak een lans voor immigranten en vluchtelingen, groepen die nu al de gevolgen ondervinden van de strenge maatregelen.

"Ik vraag om genade voor hen van wie de kinderen vrezen dat hun ouders weggevoerd zullen worden", ging Budde door. "En dat u hen helpt die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging in hun eigen land, en hen hier verwelkomt. Onze God leert ons dat we genade moeten hebben voor vreemden. Want we waren ooit allemaal vreemden in dit land."

Parochieagenda

FEBRUARI

Donderdag 20 februari
Koffieochtend
Tijd: 10:30 uur
Locatie: St. Willibrordus Rhoon

MAART

Zondag 2 maart
(Let op: voortaan 1ste zondag)
Kinderwoorddienst
Tijd: 11:30 uur
Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon

Maandag 3 maart
Koffieochtend
Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse
in de Schaapskooi van 10.00-12.00 uur

Woensdag 5 maart
As-woensdag

Zondag 9 maart
Kinderwoorddienst
Tijd: 11:30 uur
Locatie: H. Antonius van Padua Hellevoetsluis

Maandag 10 maart
Bijbelfilm
Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse
in de Schaapskooi van 10.00-12.00 uur

Donderdag 20 maart
Koffieochtend
Tijd: 10:30 uur
Locatie: St. Willibrordus Rhoon

Donderdag 27 maart
Gezamenlijke vergadering
Parochiebestuur en Locatieraden
Tijd: 19:30 uur
Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon

Zaterdag 29 maart
Bachs Johannes Passion door Ensemble Archipel
Aanvang 19:30 uur (met pauze), einde 22:00 uur
Dorpskerk Zuidland, Kerkstraat 8-10 Zuidland
Vrije toegang, met een gift na afloop
Info: www.archipel-online.com

APRIL

Zondag 6 april
Kinderwoorddienst
Tijd: 11:30 uur
Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon

Maandag 7 april
Koffieochtend
Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse
in de Schaapskooi van 10.00-12.00 uur

Maandag 14 april
Bijbelfilm
Locatie: Felicitaskerk Spijkenisse
in de Schaapskooi van 10.00-12.00 uur

Zondag 13 april
Palmzondag
Kinderwoorddienst
Tijd: 11:30 uur
Locatie: H. Antonius van Padua Hellevoetsluis

Donderdag 17 april
Witte donderdag
Koffieochtend
Tijd: 10:30 uur
Locatie: St. Willibrorduskerk Rhoon

Vrijdag 18 april
Goede Vrijdag

Zaterdag 19 april
Stille Zaterdag

ZIE OOK PAGINA 4



Op bedevaart naar
HEILOO
31 mei 2025

Diocesane bedevaart – Pelgrims van hoop
Vanwege het Jubeljaar 'Pelgrims van hoop' organiseert ons bisdom een diocesane bedevaart op zaterdag 31 mei. De meimaand is traditioneel Mariamaand. Deze bisdombedevaart gaat daarom naar het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo (Noord-Holland).

Vanuit onze parochies zullen pastoor Egging en pastor Geurts deelnemen. In de komende maanden komt meer informatie over aanmelden en deelnemen. Wilt u meegaan, houd dan deze datum vrij!

Voor meer informatie met betrekking tot het programma kunt u op onze website terecht.

www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Nieuws uit de geloofsgemeenschappen



BRIELLE

Sams kledingactie

Nu al willen wij doorgeven, dat voor zaterdag 12 april de eerstvolgende kledinginzameling voor Sams Kledingactie gepland staat. Op die dag kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw kleding, schoeisel, speelgoed etc. inleveren in de tuin van de pastorie in de Venkelstraat in Brielle. Misschien vindt u dit

berichtje een beetje aan de vroege kant. Dat is misschien wel zo, maar dit heeft alles te maken met de verschijningsdatum van deze Pieckfijn. Het positieve van deze vroege aankondiging is wel, dat u nu ruim de tijd heeft om de spullen die u wilt doneren, uit te zoeken.

Als u vragen mocht hebben dan kunt u ons als volgt bereiken 06-189 63 501 of via e-mail: lugtenburg.henk@gmail.com

Belia en Henk Lugtenburg

Kinderwoorddiensten

Tijdens de vieringen in de veertigdagentijd zal er in de RK kerk, Nobelstraat 24 in Brielle voor de kinderen een kinderveerdienst plaatsvinden. Na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) worden de kinderen uitgenodigd om samen naar de Ten Have-zaal te gaan.

Tijdens de kinderveerdienst zal aandacht besteed worden aan het evangelie van die zondag.

De gekleurde bril; leren kijken met de ogen van Jezus

In alle evangelielezingen van de Veertigdagentijd is er sprake van anders kijken, de wereld anders leren zien.

Elke keer wordt er gevraagd om verder te kijken dan je neus lang is; beter nog, om met de ogen van God te kijken.

Wij kijken gewoonlijk door een gekleurde bril van eigen oordelen. Jezus en God vragen van ons om breder en vanuit liefde te kijken naar mensen en situaties.

In dit project proberen we elke zondag samen met de kinderen onze gekleurde bril af te zetten en met de ogen van God naar de mensen en hun situatie te kijken.

De eerste zondag van de veertigdagentijd is zondag 9 maart en de viering begint om 9.30 uur.



Vrijdag 11 april v.a. 16.00 uur: palmpaasstok maken en vastenmaaltijd

Ieder jaar op Palmzondag herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem.

De mensen verwelkomden Hem met palmtakken. Deze intocht werd jaren later nagebootst met de Palmpaasoptocht. Sindsdien vieren we elk jaar Palmzondag en maken we Palmpaasstokken.

Wilt u een palmpaasstok maken, samen met uw (klein-)kind of alleen, dan bent u van harte welkom op vrijdagmiddag 11 april om 16.00 uur in het parochiehuis aan de Nobelstraat 22 in Brielle. Voor kruizen, crêpe-papier en buxustakjes wordt gezorgd.

Om de palmpaasstok verder te versieren kunt u zelf bijvoorbeeld theezakjes, (chocolade-)eitjes, rozijnen meenemen. Rond 18.00 uur zal er gezamenlijk een sobere maaltijd genuttigd worden met een catechese-moment. Daarna kunnen degenen, die 's middags niet kunnen, ook een palmpaasstok maken tot 20.30 uur.

In verband met het regelen van de materialen en de maaltijd willen we vragen om u voor deze activiteit aan te melden vóór 8 april a.s. via jongenoud@rkerk-brielle.nl

Geef in de mail door of u 's middags of 's avonds een palmpaasstok komt maken, het aantal personen en of u aan de maaltijd deelneemt.

Ingrid den Bakker, Werkgroep Jeugd Brielle

VERVOLG NIEUWS UIT SPIJKENISSE: Kerstattentie voor de jongeren in de Hartelborgt.

Toen in 1996 de RJJ de Hartelborgt, achter Mc. Donalds, gerealiseerd was, ging een platform van leden van de verschillende kerken uit de regio, zich inzetten om de geestelijke verzorging in de Hartelborgt te steunen.

We deden dat door aanwezig te zijn bij de vieringen voor de jongeren en ook door onze parochies en gemeentes te informeren en te vragen of de kerken deze vorm van pastoraat ook financieel wilden ondersteunen.

Zo konden we de aandacht voor de jongeren in de Hartelborgt ook levend houden. Door uw financiële steun hebben wij ook dit jaar weer de jongeren voor de Kerst een tasje met een kaart, chips, douche gel, sokken en chocolade kunnen geven. Alleen dat gebaar toverde een hartelijke glimlach op hun gezichten. De jongeren zeggen eigenlijk unaniem:

“Wij waarderen het heel erg dat er zo aan ons wordt gedacht. Dank u wel”. Voor deze vorm van pastoraat zoeken wij vanuit de kerken nog enkele mensen die op de zaterdagmiddag bereid zijn om bij de vieringen van de jongeren aanwezig te zijn. Dat is één keer in de maand en dat doen wij beurtelings. Daarnaast houden wij twee keer per jaar een vergadering binnen of buiten de Hartelborgt en verzorgen we met een paar mensen de kersttasjes. Wij hopen dat hiervoor belangstelling is van uw kant. Namens het platform voor de Geestelijke verzorging van de Hartelborgt. **Jacqueline Hoedt**



HELLEVOETSLUIS

ZATERDAG 22 MAART: WERK AAN DE KERK!! DOE-DAG VOOR ALLE PAROCHIANEN

Vele handen maken licht werk. En dit is precies waar wij op zaterdag 22 maart op rekenen! Die dag willen met zoveel mogelijk parochianen de handen uit de mouwen steken om de voortuin van de kerk en pastorie een flinke schoonmaakbeurt te geven. Sinds de aanleg van de voortuin, 6 jaar geleden, zijn veel planten gaan woekeren en zijn de stenen paadjes verzakt. Ook het onkruid groeit welig tussen de bestrating. Het wordt hoog tijd om de tuin een keer goed onder handen te nemen. Op 22 maart gaan we de beplanting flink uitdunnen en de stenen paadjes weer goed leggen. Wij doen een beroep op u allen, kom op die dag om 10 uur naar de parochiezaal en neem wat tuingereedschap zoals een



spade/schep, onkruidsteker, stevige schoffel, enz. mee. Om 10 uur staat de koffie met wat lekkers klaar en daarna gaan we aan de slag. Tussen de middag zorgen we voor een lunch met soep en broodjes en na het werk in de middag sluiten we om ca. 16.00 uur de dag af met een drankje. Wij willen graag weten op wie we kunnen rekenen, daarom vragen wij u zich vóór 15 maart aan te melden via: voorzitter@antoniushanpadua.com, of bel naar 06-27460401 of geef u op na de zondagsviering. Wij zien u graag op zaterdag 22 maart.

Namens de Locatieraad, Ferry Verwater

U KOMT TOCH OOK?

Huispaaskaarsen bestellen

Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen. Op pagina 13 vindt u afbeeldingen en prijzen van de 7 modellen en 4 afmetingen waarin de kaarsen verkrijgbaar zijn. Achterin de kerk liggen bestelformulieren.

U kunt het bestelformulier ook per mail aanvragen bij: voorzitter@antoniushanpadua.com Bestellen kan tot 7 maart.

Actie Kerkbalans 2025

In januari hebben vele vrijwilligers zich weer ingespannen om de enveloppen van de actie kerkbalans rond te brengen en weer op te halen. Daarnaast is een groot aantal parochianen via de mail geïnformeerd over de actie Kerkbalans. Velen van u hebben positief gereageerd, waarvoor onze hartelijke dank. Maar lang niet iedereen heeft het antwoordstrookje ingevuld en teruggegeven of gereageerd op de mail. Gelukkig weten we dat veel parochianen toch hun jaarlijkse financiële steun blijven geven. Hopelijk doet u dit jaar ook weer mee en natuurlijk mag u het strookje nog steeds invullen en terug sturen of de mail die wij u stuurden beantwoorden, zodat onze kerk en geloofsgemeenschap vol vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien. Nogmaals heel hartelijk dank voor al uw steun.

Werkgroep Kerkbalans

Kinderwoorddienst en koffiedrinken op zondag 9 maart en 13 april

Iedere tweede zondag van de maand is er een kinderwoorddienst. Na afloop van deze vieringen zijn alle parochianen van harte welkom in de parochiezaal om met elkaar koffie of thee te drinken en nog even gezellig met elkaar na te praten.

Voedselbank

Bij binnenkomst in de kerk ziet u achterin de kerk een drietal blauwe kratten staan waarin houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank kunnen worden gedaan. Er is nog steeds grote behoefte aan!! Wij vragen u vooral om de volgende producten mee te nemen: beschuit, crackers of ontbijtkoek, soep in blik of pak, broodbeleg als jam, chocopasta en ander zoetbeleg, rijst en pasta's of pastasauzen in pot of blik. Iets extra's in de vorm koekjes of snoepgoed is altijd heel welkom. Let u a.u.b. wel op de houdbaarheidsdatum van dat wat u meebrengt?

Ook in de komende Vastentijd worden uw gaven zeer gewaardeerd door de vele klanten van de Voedselbank.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.



HOOGVLIET

Start voorbereiding communicanten

Net als in de andere kerken is ook in Hoogvliet gestart met de voorbereiding van de kinderen op de Eerste Heilige Communie. Inmiddels zijn er al vijf bijeenkomsten geweest en dat is een drukke boel, want er zijn 25 kinderen aangemeld. Op zondag 25 mei gaan de kinderen voor het eerst de Heilige Communie ontvangen.

Op een van de zondagen in de aanloop naar deze grote dag worden zij ook aan de geloofsgemeenschap voorgesteld, dat zal zijn op zondag 13 april. Op die zondag wordt ook Palmzondag gevierd en dan zullen wij mooi versierde palmpaasstokken zien. U bent van harte uitgenodigd om dit allemaal met de kinderen mee te vieren.



SPIJKENISSE FANCY FAIR 17 MEI

17 mei is er weer Fancy Fair bij de Felicitaskerk.

De opbrengst is voor vernieuwing van het camerasysteem voor de vieringen op internet.

Daarom starten we met het inzamelen van goede, schone en werkende 2e hands spullen. Maar geen meubelen en geen kleding! Inzamelen is op de volgende dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur in de Schaapskooi: 11 februari, 4 maart, 1 april en 6 en 13 mei. Binnenkort starten we ook met de loterij.

Mensen kunnen aan de deur komen, of u ziet de lotenverkopers staan op zondag voor de viering bij de kerk.

Verder zoeken we nog vrijwilligers om op 17 mei achter een kraampje te staan.

Opgeven kan bij Thea van Heijningen (0181) 614844.

Helpt u mee? Vrijwilligers gezocht voor vervoer

Beste parochianen, In onze parochie zijn er mensen die graag onze vieringen op zondag willen bijwonen, maar dit niet kunnen omdat zij minder goed ter been zijn. Voor hen zijn deze momenten van ontmoeting en verbinding ontzettend waardevol. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 1 keer per maand willen helpen met vervoer. Heeft u een auto en wat tijd over om iemand op te halen en thuis te brengen na het genot van een kopje koffie in de schaapskooi? Dan zouden we enorm dankbaar zijn voor uw hulp. Wilt u meer informatie of zich aanmelden? Neem dan contact op met een van de leden van onze werkgroep pastoraat na de viering of per email naar pastoraat@felicitaskerk.nl

Samen maken we onze parochie toegankelijk voor iedereen.

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en inzet!

Met vriendelijke groet namen de werkgroep, Helene Jaoude

FK - Frans Kempen - penning 2025 voor Pham van Hoan

Zoals bij de meesten van u wel bekend is, levert de Vietnamese gemeenschap hier in onze kerk een grote bijdrage aan vrijwilligerswerk. Eén persoon van deze groep werd op 5 januari in het zonnetje gezet: Pham van Hoan. Bij alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden is Pham van de partij; zijn hoofdtaak is de elektriciteit. Alle elektriciteitszaken in ons gebouw, worden door Pham perfect geregeld. Lamp kapot, hij regelt een nieuwe. Stroomuitval, bel Pham en het wordt geregeld.

Zelfs bij een feestje op zondagmiddag in de Schaapskooi, waarbij de stroom uitgevallen is, komt Pham meteen.

De afgelopen tijd is er, naast reparatie, ook heel wat werk verzet om het elektriciteitsgebruik wat zuiniger te maken, bijv. door de armaturen te vervangen door LED-licht. Omdat de beheergroep eigenlijk min of meer een onderhoudsgroep geworden is, wordt Pham uitgenodigd om deel te nemen aan de beheercommissie. **Dus, deze penning is dik verdiend!**



Vastenactie en Voedselbank

Net als vorige jaren is er overleg met de coördinator van de voedselbank geweest, over het inzamelen voor de Voedselbank Spijkenisse tijdens de Vastenperiode. Dit jaar is het verzoek van de Voedselbank om houdbaar broodbeleg in te zamelen, zoals hagelslag, jam etc. Na Aswoensdag staat er weer een doos achterin de kerk, waarin u de giften kan doen en wij zorgen ervoor dat deze giften op de goede bestemming komen. Wij hopen dat ook dit jaar met deze actie weer veel producten worden gedoneerd, want het is nog steeds heel hard nodig. **Werkgroep pastoraat Felicitaskerk**

Palmpaasstokken maken zaterdag 12 april

Op zaterdag 12 april worden kinderen vanaf 7 jaar met hun ouder(s) uitgenodigd om een palmpaasstok te maken. Vanaf 10.00 uur zullen we in de Schaapskooi aan de hand van een uitleg de stok versieren. Het maken van de stok is natuurlijk op zich al heel leuk. Leuker is het als je weet waarom bepaalde voorwerpen aan de stok hangen. De volgende dag kan het kind tezamen met zijn ouder (s) tijdens de viering van 09.30 uur het gezegende palmtakje toevoegen. Door de voorganger zal de stok dan ook gezegend worden. Zoals gebruikelijk kunnen de kinderen na afloop van de viering de stok wegbrengen naar iemand die wat liefde, hoop of troost kan gebruiken. Eventueel kunnen wij u hierbij helpen. Natuurlijk gaan hier wat voorbereidingen aan vooraf. Graag dus aanmelden voor 10 april via email naar:

houtjes2.0@gmail.com Wij kijken ernaar uit, Angèle, Marlies en Marga

Wereldgebedsdag: vrijdag 7 maart 2025

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. De Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op de mensen in hun omgeving. Dit jaar laten we ons inspireren door het geloof en gebeden van onze zusters van de Cookeilanden.

Hun motto: "I made you wonderful" / "Ik heb je prachtig gemaakt." (Psalm 139:14).

Wij nodigen iedereen uit om naar onze Felicitaskerk te komen om mee te bidden op vrijdag 7 maart om 15.00 uur.



RHOON

Activiteitencommissie

Op iedere derde donderdag van de maand kunnen we gezellig bij elkaar komen in de pastorie; vanaf half 11 bent u hartelijk welkom voor de

maandelijkse **koffieochtend**. Voor de komende maanden:

- op de donderdagen 20 februari, 20 maart en 17 april.
- op dinsdag 15 april is de eerstvolgende kerkschoonmaak.

Informatie bij : Astrid van Rosmalen : 06-36417204

of Marijke Kokkelink: 06 -26863880.

Het is écht niet alleen voor "ouderen", hoor ... ook u bent hartelijk welkom. (Al hebben we géén kinderopvang!)

Komt u gerust eens langs om te proeven van de gezelligheid.

Kinderwoorddienst

In het begin van de maand: Komen jullie ook ?

Jullie zijn hartelijk welkom!

- * Op zondag 9 februari (Mensenvisser)
- * Op zondag 2 maart (Let op: 1ste zondag)
- * Op zondag 6 april. (verzoen je met God)

Half maart begint ook de voorbereiding op de Eerste Communie.



Donderdagmiddag 6 maart: Te gekke Bingo Show in de Maranathakerk in Rhoon. Inloop vanaf 13.00 uur; aanvang 13.30 uur; duurt tot 16.00 uur. Bingo, maar dan nét effe anders! Gastheer Johnny Talento zingt, kletst, grapt en

grolt deze doldwaze Bingoshow op eigen speciale wijze aan elkaar. Drie rondes vol spanning, gezelligheid, mooie prijzen, scherpe humor en sensatie. Aanmelden kan door te bellen met tel. nr. 06-20393418.

Voedselbank-Hoogvliet

We sluiten graag aan bij de andere kerken in Rhoon, Poortugaal en Hoogvliet die gericht spullen inzamelen, om aan de Voedselbank-Hoogvliet te schenken.

Doet u ook mee? De witte krat staat achter in de kerk. Bij voorbaat hartelijk dank, we hebben al aardig wat volle tassen kunnen wegbrengen.



Een terugblik (door Hans Baars)

Ik wil nog even terugkijken naar onze eigen gemeenschap:

In het verleden hebben we regelmatig onze zorgen uitgesproken over het bestaansrecht dat we als kleine en kleiner wordende gemeenschap nog hebben. Maar kijk... we zijn er nog. En ik denk dat we met enige trots kunnen zeggen dat we erin slagen dat we een belangrijke rol blijven vervullen als rooms-katholieke gemeenschap. Elke vrijdagmorgen hebben we een eucharistieviering.

In mei en oktober bidden we de rozenkrans.

We slagen erin om elke zondag een viering te houden, waar we kunnen samen komen om te zingen, bidden en het brood te delen.

We hebben nog steeds een volwaardig koor en organisten die in staat zijn deze vieringen op te luisteren met hun gezang en spel.

We hebben een aantal kosteren die ervoor zorgen dat elke zondag weer alles tot in de puntjes is geregeld.

Vier keer per jaar en als het nodig is nog wel vaker is er een ploeg bereid de kerk van een schoonmaakbeurt te voorzien. Ook bij uitvaartdiensten zetten al deze mensen hun beste beentje voor en zelfs als er geen priester of diaken beschikbaar is zijn we in staat voor een waardig afscheid te zorgen.

Met kerst wordt de kerststal opgebouwd en de kerstboom opgetuigd.

Kinderwoorddiensten elke maand, voorbereiding voor eerste communie en het vormsel elk jaar. Een kinderkerstviering ... We krijgen het nog steeds voor elkaar.

We hebben een goed functionerende locatieraad die ervoor zorgt dat de faciliteiten beschikbaar blijven en worden onderhouden.

En natuurlijk een pastoraal team dat haar uiterste best doet ondanks de onderbezetting zo goed mogelijk te blijven voorzien in de pastorale taken.

Over huwelijken hoeven we ons het hoofd niet te breken want die zijn er nauwelijks meer. Niet meer in de kerk tenminste. Elke maand is er een ouderenochtend op de derde donderdag die goed wordt bezocht en enorm gewaardeerd. Kortom we zijn er nog en hoe. Zijn er dan helemaal geen zorgen?

Natuurlijk we. Ze willen het weliswaar niet horen, maar het vrijwilligerscorps veroudert snel. Ook dit jaar zijn we weer een jaartje ouder geworden en gelukkig zijn we er allemaal nog. Dus als er wat jongeren zijn die van een uitdaging houden. **Meld je aan.**

We zouden er ongelooflijk gelukkig en blij mee zijn. En we kunnen je beloven dat je het zelf ook als een verrijking zult gaan zien. Want de saamhorigheid, de gezelligheid, de onderlinge hartelijke band, de humor, die je er voor terug krijgt is onbetaalbaar.

ROZENBURG

Kerstattentieactie 2024

De Kerstattentieactie die de werkgroep Caritas van de St. Jozefkerk al 25 jaar samen met de Protestantse Gemeente te Rozenburg houdt, was ook dit jaar een groot succes.

Wij zijn heel blij dat de Samenwerkingsgemeente CGKV Rozenburg & Voorne zich heeft aangesloten bij deze actie. Opnieuw hebben wij gezinnen een Plus cadeaukaart kunnen geven. Maar liefst 65 gezinnen (totaal 204 personen) hebben wij blij kunnen maken. Dankzij uw gulle giften, die van de Protestantse Gemeente te Rozenburg en de Samenwerkingsgemeente CGKV Rozenburg & Voorne, de donaties van Kemira en Tronox hebben wij dit kunnen realiseren. Wij willen iedereen heel hartelijk danken die dit mogelijk heeft gemaakt.

Trudie Allerts

Uitslag van de grote Loterij van de St. Jozefkerk

Zondag 15 december was de trekking van de grote loterij.

De meeste prijzen zijn al aan de winnaars afgegeven, zo ook de cadeaubonnen van de Plusmarkt, maar onderstaande prijzen zijn nog niet afgehaald. We willen de Plusmarkt heel hartelijk danken voor de geschonken cadeaubonnen. Het is geweldig dat de supermarkt hieraan mee wil doen. Alle decemberacties,... kaarten, kerststukken, postbezorgen en de loterij hebben met elkaar een bedrag van ruim 2700, euro opgebracht.

Iedereen die hieraan heeft meegeholpen heel hartelijk dank namens de Geloofsgemeenschap St. Jozef.

Heeft u iets gewonnen, kunt u tegen overleggen van het lot uw prijs ophalen bij:

mw. M. Gorter, Lekstraat 26. Wel graag eerst een telefoontje, 06 – 49892631

Nog af te halen prijzen zijn:

Plaid-deken blauw/gr.	lotnr. geel 23
Keukenweegschaal,	lotnr. geel 53
Candle-holder (glas),	lotnr. geel 204
Beautycase,	lotnr. geel 248
Philips waterkoker,	lotnr. blauw 300
Kaarsenkandelaar RVS,	lotnr. blauw 369
Partyschaal,	lotnr. blauw 528



Laurentius Plaquette voor Joke Teuben



Op zondag 1 december 2024 werd Joke Teuben onderscheiden met de bronzen Laurentius Plaquette. Joke was zichtbaar verrast toen ze aan het einde van de H.Mis naar voren werd geroepen. Zij ontving deze onderscheiding van het Bisdom Rotterdam uit handen van pastoor Egging, die een uitvoerige opsomming gaf van alle werkzaamheden die Joke decennialang binnen de Sint-Jozefkerk heeft uitgevoerd. Zij was op heel veel terreinen actief, liefst bescheiden en op de achtergrond. Nu werd zij voor één keer in het zonnetje gezet, vanwege haar grote verdiensten binnen de Sint-Jozefkerk en de diaconie op Rozenburg.

De bloemen uit de kerk in Rozenburg

Het is de afgelopen periode door omstandigheden helaas niet gelukt om de bloemen uit de kerk naar iemand toe te brengen. We pakken nu de draad weer op. Mocht u iemand weten die in aanmerking komt voor een bloemetje, bijv. wegens ziekte of een speciale gelegenheid, schrijf dit in het mededelingenboek op het attentieblad. Dit boek vindt u op de tafel in de kerk. U kunt het ook doorgeven aan iemand van de locatieraad. Weet u iemand die een bloemetje verdient of vanwege nare omstandigheden wat aandacht nodig heeft laat dat a.u.b. weten. God weet wat u en jou bezighoudt, laten we er met elkaar en voor elkaar zijn. Alle zieken onder ons van harte beterschap.



Ziekencommunie

Bent u langdurig ziek en wilt u dat er contact met u opgenomen wordt, laat het weten aan iemand van de locatieraad. Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met pater Konchenko, of met dhr. J. Muijtens, tel: 0181-787336.

Parochiële Caritas Instelling HH. Nicolaas Pieck en Gezellen:

Caritas is: omzien naar elkaar, zorg voor je naaste en oog hebben voor de noden van mensen om je heen. Het zijn allemaal woorden die uitdrukken hoe wij als geloofsgemeenschappen, als Kerk met elkaar omgaan. Bent u, of kent u iemand die steun of hulp nodig heeft, schroom dan niet en laat het de PCI weten.

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar pci@rk-ntp.nl
Binnen onze parochie kunt u hiervoor ook contact opnemen met de lokale werkgroepen Caritas:

Werkgroep Caritas Brielle Mw. I. den Bakker 06- 10392432

Werkgroep Caritas Hellevoetsluis vacature !!!

Werkgroep Caritas Hoogvliet vacature !!! Wie helpt????

Werkgroep Caritas Rhoon vacature !!!

Werkgroep Caritas Spijkenisse Dhr. R. Rentmeester 0181-611750

Werkgroep Caritas Rozenburg Dhr. H. van Kruijning 0181-212515

Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de PCI, dan kunt u uw gift overmaken op rekening

NL51 TRIO 0390 437506 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen.

Alvast hartelijk bedankt.

Marjo Jansen, Ingrid den Bakker, Trudie Allerts

Bestuur PCI HH. Nicolaas Pieck en Gezellen



Huispaaskaarsen bestellen

Ook dit jaar kunt u weer huispaaskaarsen bestellen bij uw lokale kerk of secretariaat. De kaarsen zijn er in 7 verschillende modellen en 4 afmetingen, voorbeelden ziet u op bijgaande afbeelding.

De prijzen per kaars zijn:

60 cm hoog: € 70,00

40 cm hoog: € 40,00

30 cm hoog: € 32,00

25 cm hoog: € 25,00

Model X: Pelgrims van hoop - Jubeljaar 2025

Model A: Duif met wereldbol

Model B: Passiebloem

Model C: Ik ben de weg

Model D: De eucharistie

Model E: Vredesduif

Model F: Chi-Rho kruis

Informeer bij uw lokale secretariaat of en tot wanneer u de kaarsen kunt bestellen.

In een aantal kerken liggen de bestelformulieren achterin de kerk.



Bedevaarten 2025

Haagse Bedevaarten
Haagse Bedevaarten

Stille Omgang in Amsterdam
in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 maart

Openingsbedevaart naar Sint Jozef in Smakt en Onze Lieve Vrouw van Kevelaar
op woensdag 30 april en donderdag 1 mei

3-daagse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaar
van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 augustus

1-daagse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaar
op vrijdag 8 augustus

Heiloo, Onze Lieve Vrouw ter Nood
op woensdag 17 september

Sluitingsbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaar
op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november

Meer informatie?
-> www.bedevaart.nl
-> dehaagsebedevaarten@gmail.com
-> 06-49890002

Lief en Leed



Gedoopt

Rhoon

09-02-2025: Marcelina Sudol

Hellevoetsluis

19-01-2025: Caelan Orfé Amani Charles Hooi

Wij feliciteren de dopelingen en hun familie met de opname in onze geloofsgemeenschap.

Wij bidden dat het zaadje van het geloof, dat bij de doop gezaaid is, een vruchtbare bodem mag vinden.

Overleden

23-01-2025: Pastoor W.E.F.M. Froger
Zie www.bisdomrotterdam.nl voor een In Memoriam.

Hellevoetsluis

24-12-2024: Krystyna Anna Orminski-Kopicka

Hoogvliet

13-11-2024: Jesus Alfredo Iglesias
16-11-2024: Fred de Gelder
24-11-2024: Alida van Dam-Krap
27-11-2024: Geertruida Theodora van Dijk-Vollebregt
04-12-2024: Yvonne van Veelen-Klaassen
06-12-2024: Gerritje Habets-In 't Hout
13-12-2024: Hartley Orlando Malats
24-12-2024: Elisabeth Alida Maria Brouwer-Zwennes
25-12-2024: Shirley Teodosia Blanken-Manuela
31-12-2024: Josephina Antonetta van der Poel-Blok
04-01-2025: Willem Roodenburg
04-01-2025: Wilhelmina Catharina Mirjam Versloot-Geenen

Rozenburg

† 17-11-2024: mw. D.M. Ellert * 17-10-1986
† 17-11-2024: M.Ronner-Knap * 05-07-1969
† 24-11-2024: J.A.M. Verhart * 05-08-1955
† 11-12-2024: M.van Weghe-Marcotulli * 20-03-1934
† 24-12-2024: C.A.M van Dongen-Toledo * 10-03-1945
† 21-01-2025: D.M. Wolffenbutel * 06-02-19547

Rhoon

11-11-2024: Berend Wubbo Hisken
16-11-2024: Janna Anthonetta Arnoe - de Bruin
23-11-2024: Bernardus - Ben - Hendricus Bresser
05-12-2024: Hendrik Bernardus Rooimans
26-12-2024: Elisabeth Johanna Maria Martens
13-12-2024: Maria Wilhelmina Frencken - Wendrich
04-01-2025: Johanna Theodora Markese - Kuster
04-01-2025: Henrica Jacoba Antonia Kool - Post

Spijkenisse

07-10-2024: mw. Cornelia Hendrika Maria Teresia de Klerk-Tobe
18-10-2024: de heer Adrianus Johannes Belzer
27-10-2024: de heer Josephus Gerardus Maria Giezen
Jos Giezen was vele jaren een enthousiast lid van het Felicitaskoor. Het koor zal hem zeker gaan missen.
03-11-2024: mw Hendrika Josephina Wilhelmus Ida (Ria) Cornelissen-Wensink
14-12-2024: mw. T.M. Kamps-Brekelmans alias de Vries
27-01-2025: mw. José van Fessem-Robeerst

Wij wensen alle nabestaanden sterkte en veel kracht om het verlies van hun dierbaren te kunnen dragen. Moge Gods zegen en ons gebed hen tot steun zijn.



Lezingenrooster

23 februari

7e zondag door het jaar

1 Samuel 26,2+7-9+12-13+22-23

1 Korinthe 15,45-49

Lucas 6,27-38

2 maart

Achtste zondag door het jaar

Sirach 27,4-7

1 Korintiërs 15,54-58

Lucas 6,39-45

5 maart

Aswoensdag

Joël 2,12-18

2 Korintiërs 5,20-6,2

Matteüs 6,1-6.16-18

9 maart

Eerste zondag van de veertigdagentijd

Deuteronomium 26,4-10

Romeinen 10,8-13

Luc. 1,1-4; 4,14-21

16 maart

Tweede zondag van de veertigdagentijd

Genesis 15,5-12.17-18

Filippenzen 3,17-4,1 (of: Filippenzen 3,20-4,1)

Lucas 9,28b-36

23 maart

Derde zondag van de veertigdagentijd

Exodus 3,1-8a.13-15

1 Korintiërs 10,1-6.10-12

Lucas 13,1-9

30 maart

Vierde zondag van de veertigdagentijd

Zondag Laetare

Joz. 5,9a.10-12

2 Kor. 5,17-21

Lucas 15,1-3.11-32

6 april

5e zondag in de veertigdagentijd

Jesaja 43,16-21

Filippenzen 3,8-14

Johannes 8,1-11

13 april

Palmzondag van het lijden van de Heer

Lucas 19,28-40

Jesaja 50,4-7

Filippenzen 2,6-11

Lucas 22,14-23,56

Het liturgische jaar kent zogeheten sterke en zwakke tijden.

De advent, gevolgd door de kersttijd, is een sterke tijd.

Ook de veertigdagentijd, gevolgd door de paastijd, behoort tot de sterke tijden. De liturgische tijd daartussen is de zogeheten zwakke tijd en dan is de kleur in de regel groen.

De maand maart begint met Aswoensdag een sterke tijd, die tot en met Pinksteren zal duren. Net als de advent is de veertigdagentijd een tijd van bezinning en inkeer.

Keer om!

Aswoensdag markeert het begin van de veertigdagentijd.

Oud en jong kan een askruisje krijgen dat ons herinnert aan de sterfelijkheid van het leven.

Uit de kleine profeet Joël klinken de woorden:

‘Scheur uw hart en niet uw kleren, keer u om tot de HEER uw God, want Hij is genadig en barmhartig.’

De zondag daaropvolgend verhaalt over hoe Jezus door de duivel op de proef wordt gesteld nadat Hij veertig dagen had gevast. Uiteraard verwijzen de 40 dagen naar de 40 jaar dat het Joodse volk door de woestijn zwierf op weg naar het beloofde land.

Onderweg op je levensweg zijn de demonen nooit ver weg maar kan standvastigheid je redding zijn.

Gooi het in elk geval nooit op een akkoordje met datgene, of diegene, die jouw en andermans leven tekort doet.

Op de tweede veertigdagenzondag klinkt op de berg Tabor een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem’. En op de laatste zondag van de maand maart horen we het overbekende verhaal over de verloren zoon die tot inkeer komt en naar huis terugkeert. Tot woede van zijn jongere broer, waardoor je je afvraagt wie nu de werkelijke verloren zoon is. In elk geval blijkt God als een vader, die elke dag op de uitkijk staat of wat verloren liep de weg naar huis weer weet te vinden.

Sipke Draisma



*Het zijn vaak van die kleine dingen
waarvan je graag verlost wilt worden:
ongeduld, kortaf zijn, haast, gulzigheid.
Kies er één deze veertigdagentijd
en stop die kleine demon.*

Geloofsgemeenschappen

Brielle

H. Martelaren van Gorcum
Nobelstraat 22, 3231BC Brielle

Secretariaat:

Tel. 0181 - 412142
(ma t/m do van 9:30 - 11:30 uur)
secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
www.rkkerkbrielle.nl
Twitter: @rkkerkbrielle

Locatieraad:

secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
liturgie@rkkerk-brielle.nl

Ledenadministratie

ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Misintenties

misintenties@rkkerk-brielle.nl of via
onze website (€ 10 per intentie)

Mededelingen-mailing

Aanmelden via:
website@rkkerk-brielle.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl
NL25 INGB 0000 5631 40
t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van
Gorcumkerk
RSIN 002 609 411
Fiscaalnummer 823 514 523

Viering of bijeenkomst

Zondag 09.30 uur
Zie ook pagina 18.

Hellevoetsluis

Kerk H. Antonius van Padua:

Opzoomerlaan 110,
3221AP Hellevoetsluis

Secretariaat:

Tel. 0181-312574
(di en vr 9:30 - 11:30 uur)
pastorie@antoniusvanpadua.com
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Locatieraad:

Ferry Verwater, tel. 0181-624639
voorzitter@
antoniusvanpadua.com
Margreet Volk - liturgische zaken
(aanmelden doop en huwelijk)
tel. 313026 / 06-53705065

Ledenadministratie

Mayke Kreutzer, tel. 06-12267111

Kerkbijdrage en Actie

Kerkbalans:

NL54 INGB 0004 176644
t.n.v. Nicolaas Pieck Antonius v.
Paduakerk

Viering:

Zondag 11.30 uur

Openstelling kerk:

Dinsdag, woensdag en vrijdag
10.00-11.30 uur, voor gebed, het
opsteken van een kaarsje of een
moment van bezinning.

Hoogvliet

**Maria en Johannes onder het
kruis:**

Parelvissersstraat 131,
3194 JL Hoogvliet

Secretariaat:

Tel. 010 - 4723115
(ma t/m vrij 9:30 - 11:30 uur)
mariakerk@rkk-hoogvliet.nl
www.rkk-hoogvliet.nl

Locatieraad:

W. Middendorp, tel. 06-51789522
durem000@planet.nl
L(éon) W.M.B. Janssen, tel: 4382325
leon_janssen126@hotmail.com

Kerkbijdrage en Actie

Kerkbalans:

NL98 INGB 0001548995
t.n.v. Nicolaas Pieck Maria &
Johannes o/h kruiskerk

Vieringen:

Zondag 9.30 uur
Maandag en donderdag 10.00 uur
2e zondag van de maand 14.00 uur
viering voor de Antilliaanse
gemeenschap.

Openstelling Kerk:

Ma t/m vr 9:30 uur - 11:30 uur
voor een gebed, het opsteken van
een kaarsje of zomaar een moment
van stilte.



Geloofsgemeenschappen

Spijkenisse

H. Felicitaskerk

Hekelingseweg 15
3206 LA Spijkenisse

Secretariaat

Tel. 0181-638109 of voice-mail
(woensdagmorgen)
secretariaat@felicitaskerk.nl
www.hhnicolaaspieckengezellen.nl
(rechts op uw scherm vindt u alle
informatie over de Felicitaskerk)

Locatieraad:

Annelies van Zomeren,
tel. 06-12259380
beheercommissie@felicitaskerk.nl
Ine Korste, tel. 06-15684672
Pastoraat@felicitaskerk.nl

Misintenties

Woensdagochtend, tel;
0181-638109 of voice-mail
secretariaat@felicitaskerk.nl of
lectoren@felicitaskerk.nl

Kopij voor de pagina van de
Felicitaskerk:
kerkblad@felicitaskerk.nl

Vervoer naar de kerk

Helene Jaoude
pastoraat@felicitaskerk.nl

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL 21 INGB 0000 4472 97 t.n.v.
Nicolaas Pieck Felicitaskerk

Viering of bijeenkomst

Zondag 09.30 uur
Zie ook pagina 18

Rhoon

Parochiekerk Sint Willibrordus

Dorpsdijk 236
3161 CJ Rhoon

Secretariaat

Tel : 010- 5015284
(do, vr 9:30-11:00 uur)
willibrordus@kpnplanet.nl

Locatieraad:

Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978
Roel v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Ledenadministratie

Sjaan v.d.Poll,
tel. 010-5014978

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL 24 RABO 0355 3607 72 t.n.v.
RK. Par. HH. Nic. Pieck en Gezellen
St. Willibrorduskerk

Viering of bijeenkomst

Zondag 11:30 uur
Vrijdag 10:00 uur
Zie ook pagina 19

Openstelling kerk

Voor en na de viering op vrijdag is
de kerk open om een kaarsje op te
steken en/of voor een stil gebed.
Bovendien is er koffie of thee.

Rozenburg

Sint Jozefkerk

Jan Tooropstraat 3-5
3181HE Rozenburg

Secretariaat

M. Gorter tel: 06-49892631
(ma t/m vr 09.30 - 11.30 uur)
jozefkerkrozenburg@
hotmail.com

Locatieraad:

M. Gorter, tel. 06-49892631
mmgorterboom@outlook.com
T. Allerts, tel. 0181-212487
trudieallerts@kpnplanet.nl

Ledenadministratie

A. Mertens

Ouderenvervoer naar de kerk:

0181-214670 of 0181-215574

Kerkbijdrage en Actie Kerkbalans

NL07 INGB 0000 57 58 80 t.n.v.
Nicolaas Pieck Sint Jozefkerk

Viering

Op de 1e en 3e zondag van de
maand, 11.30 uur
Zie ook pagina 19



VIERINGEN

		BRIELLE	HELLEVOETSLUIS	SPIJKENISSE
zondag		09.30	11.30	09.30
zon	23.02	Pastor R.Winkelhuis	Pastor R.Winkelhuis	W.C.V. Diaken R.Dits Doopsel Pastoor H.Egging
zon	02.03	Gebedsviering St. Caeciliakoor	Pastor Y.Konchenko Antoniuskoor	Pastor Y.Konchenko
don	04.03			
Aswoensdag				
woe	05.03	W.C.V. mw. B.Poortvliet	Pastoor H.Egging	W.C.V. dhr. F.Wijnen Dameskoor
zon	09.03	Pastor Y.Konchenko St. Caeciliakoor	W.C.V. Diaken R.Dits Antoniuskoor	Pastoor H.Egging 14.00 H.Mis- Vietnamees Teresakoor
zon	16.03	Gebedsviering	Pastor T.van Zaal Praisekoor	Pastor Y.Konchenko 13.00 H.Mis Engelstalig
zon	23.03	Pastor R.Winkelhuis St. Caeciliakoor	Pastor R.Winkelhuis Antoniuskoor	Pastoor J Geurts Felic taskoor
zon	30.03	Pastoor H.Egging	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering
zon	06.04	Gebedsviering	Pastoor H.Egging	Pastor Y.Konchenko
Palmzondag				
zon	13.04	Pastor Y.Konchenko St. Caeciliakoor	W.C.V. Diaken R.Dits Antoniuskoor	Pastoor H.Egging Koor 10Plus 14.00 H.Mis- Vietnamees Teresakoor
Witte Donderdag				
don	17.04	xxx	19.00 Pastor T.van Zaal	xxx
Goede Vrijdag				
vrij	18.04	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg 19.00 Pastor T.van Zaal Kruisverering	15.00 Kruisweg Dameskoor
Paaswake				
zat	19.04	xxx	21.00 Pastor T.van Zaal & Diaken R.Dits	xxx
Hoogfeest Pasen				
zon	20.04	Pastor T.van Zaal St. Caeciliakoor	W.C.V. Diaken R.Dits Antoniuskoor	Pastor Y.Konchenko Felic taskoor 13.00 H.Mis Engelstalig
zon	27.04	Pastor R.Winkelhuis	Pastor R.Winkelhuis	Gebedsviering Doopsel H.Egging
zon	04.05	Gebedsviering	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko

Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering

ROOSTER

ROZENBURG	HOOGVLIET	RHOON		
11..30	9.30	11.30	zondag	
xxx	Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	zon	23.02
xxx	Pastoor H.Egging	Pastoor H.Egging	zon	02.03
viering van Aswoensdag				
Pastor Y.Konchenko			don	04.03
			Aswoensdag	
	Pastor Y.Konchenko	W.C.V. Diaken R.Dits	woe	05.03
Pastor Y.Konchenko	W.C.V. Diaken R.Dits	Gebedsviering	zon	09.03
	14.00 H.Mis - Papiamento			
xxx	Pastor T.van Zaal	Pastor Y.Konchenko	zon	16.03
Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering	zon	23.03
	13.00 Doopsel Y.Konchenko			
Pastoor H.Egging	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering Diaken R. Dits	zon	30.03
	Pastoor H.Egging	Pastor Y.Konchenko	zon	06.04
			Palmzondag	
Pastor Y.Konchenko	W.C.V. Diaken R.Dits	W.C.V. dhr. F.Wijnen	zon	13.04
	14.00 H.Mis - Papiamento			
			Witte Donderdag	
xxx	19.00 Pastor Y.Konchenko & Diaken R.Dits	xxx	don	17.04
			Goede Vrijdag	
15.00 Kruisweg	13.00 Kruisweg met kinderen	19.00 kruisviering	vrij	18.04
	15.00 Kruisweg			
	19.00 Pastor Y.Konchenko Kruisverering			
			Paaswake	
xxx	21.00 Pastor Y.Konchenko	xxx	zat	19.04
			Hoogfeest Pasen	
Pastor T.van Zaal	W.C.V. Diaken R.Dits	Pastor Y.Konchenko	zon	20.04
Pastor Y.Konchenko	Pastor Y.Konchenko	Gebedsviering	zon	27.04
xxx	Pastoor H.Egging	Pastoor H.Egging	zon	04.05

Wijzigingen voorbehouden W.C.V. Woord en Communieviering



Delen



KIK

Muisje Florans heeft iets verstopt onder haar bed. Niemand mag eraan komen. Maar haar muizenbroers zijn zó nieuwsgierig dat ze nog maar aan één ding kunnen denken. Ze sluipen rond Florans' bed. 'Het lijkt op een doosje!' fluistert Maikel, 'Spannend!' Dan komt Florans binnen. 'Goed dan!' zucht ze, 'Kijk!' Vanonder het bed haalt ze een koekblik tevoorschijn. 'Dit is mijn VASTENTROMMELTJE voor Pasen,' zegt ze. 'Vasten betekent minder snoepen. Dus steeds als we van mama een koekkrumel krijgen, gaat-ie hierin!' Haar broertjes zijn stomverbaasd. Maar waaróm? Florans vertelt dat je voor Pasen moet VASTEN EN DELEN. Dat heeft ze van de pastoor gehoord. 'Ooo ... maar dán doe ik mee, Florans!' roept Maikel blij, 'Jij mag gerust je trommeltje met MIJ DELEN!'

'Ja, met mij ook hoor, met mij ook!' klinkt het, en de muizen dansen op het blik met lekkers. 'Nééé!', piept Florans, 'Nog niet! Het is nog geen Pasen!'. 'Geeft niks!', roepen de anderen, 'Je moet DELEN, zusje, dat is beter voor Pasen!' Florans gilt: 'Jullie snappen er niks van. Vasten en delen moet je ZELF DOEN! Niet van mij inpikken!' De broers blijven zeuren om lekkers. 'GOED!' roept Florans ineens. Het wordt meteen stil. 'Ik zal alles met jullie delen wat er in mijn trommeltje zit!' Met kracht trekt ze het open. Het is ... leeg. 'Het vasten moet nog beginnen. Ik deel mijn PLAN met jullie.' De muizen kijken beteuterd. Een plan kun je niet opeten. Maar wel een beetje proeven.



Versje



Uit de Bijbel

Je kunt maar beter met z'n tweeën zijn dan alleen.
Want samen bereik je meer dan in je eentje.
Als een van beiden valt, dan helpt de ander
hem weer overeind. (prediker 4:9-10)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurlens