

**R.K. KERK VAN DE
HH. MARTELAREN VAN GORCUM
TE BRIELLE**

**HEENVLIET ROCKANJE ABBENBROEK BRIELLE
OOSTVOORNE VIERPOLDERS ZWARTEWAAL**

DEEL VAN DE R.K. PAROCHIE NICOLAAS PIECK EN GEZELLEN



H. Jozef (hoogfeest 19 maart)

www.rkkerk-brielle.nl

**ZEVENSPRONG
MAART 2025**

Inhoudsopgave

Blz. Titel

- 1.....Inhoudsopgave
- 2.....Van de redactie
- 2.....Kopijdatum voor de Zevensprong van april
- 2.....Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties
- 2.....Steun uw eigen kerk financieel
- 3.....Vacatures locatieraad
- 3.....Doe mee met de Vastenactie!
- 4.....10Age7 Thema avond: Genieten van genoeg
- 5.....Vlijt voor barmhartigheid
- 5.....Ontmoetingsmiddag voor ouderen
- 6.....Bijbelverhalen bij Ten Have
- 6.....Vooraankondiging Sams kledingactie
- 6.....Kinderwoorddiensten in Veertigdagentijd
- 9.....In Memoriam Hans Elkhuizen
- 9.....Dagbedevaart naar Heiligdom O.L.V. ter Nood in Heiloo
- 9.....Heilige van de maand
- 10.....Mededeling-mailing
- 10.....Langskomen of contact?
- 10.....Opgeven van misintenties
- 12.....Colofon

Van de redactie

De redactie en inzenders wensen u leesplezier en hopelijk tot spoedig ziens in onze kerk.

Kopijdatum voor de Zevensprong van april

KOPIJ INSTUREN TOT UITERLIJK 25 maart aan redactie@rkkerk-brielle.nl Tekst **moet** in .doc, .docx of .odt. Pdf wordt niet geaccepteerd. Afbeeldingen **alleen** ter illustratie! Deze editie verschijnt rond 1 april 2025.

Tijden, Plaatsen, Voorgangers en Intenties

(Informatie onder voorbehoud)

02-03.	09:30	Brielle	(W&G) Jan en Carlo Kösters
05-03	19:00	Brielle	(BP) Aswoensdag
09-03.	09:30	Brielle	(YK) Mw. Fens – Verbeek, Dhr. Dost
16-03.	09:30	Brielle	(W&G) *
23-03.	09:30	Brielle	(RW) *
30-03.	09:30	Brielle	(HE) *

* Geen misintenties bekend ten tijde van publicatie.

(YK): pater Y. Konchenko, sdb (RW): pastor R. Winkelhuis

(W&G): Woord- en Gebedsviering (HE): pastoor H. Egging

(BP): em. p.w. B. Poortvliet

Steun uw eigen kerk financieel

Steun uw eigen kerk en maak uw bijdrage over via IBAN NL25INGB 0000 563 140 ten name van Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk of gebruik de Givt app. Wij hebben uw steun nog steeds hard nodig!



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Vacatures locatieraad

De locatieraad heeft nog 2 vacatures:

- voorzitter
- contactpersoon Omzien Naar Elkaar

Hoewel onze gemeenschap altijd meer vrijwilligers kan gebruiken, zijn leden van een locatieraad zeer hard nodig. Mocht u vragen hebben over de invulling van de genoemde functies, aarzel dan niet contact op te nemen met de leden van de locatieraad. De maximum leeftijd voor een lid van de locatieraad is 75 jaar.

Doe mee met de Vastenactie!



Ook dit jaar organiseert de **Oecumenische Werkgroep Brielle** een Vastenactie, met als doel een bijdrage te leveren aan een goed initiatief. Dit keer zamelen we geld in voor **zorgboerderij "Op Aarde"**, waar mensen met beginnende dementie of sociaal isolement een zinvolle en activerende dagbesteding vinden.

Ze kunnen hier helpen met de verzorging van dieren, werken in de moestuin of deelnemen aan het bereiden van maaltijden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers.

Om deze waardevolle plek te ondersteunen, willen we geld inzamelen voor een **grondige opknopbeurt van het interieur**, waaronder de wanden en meubels van de boerderij. In de kerken zal een speciale doos staan waar u uw bijdrage kunt deponeren.

Vastenmaaltijden

Zoals elk jaar organiseert de Oecumenische Werkgroep drie **vastenmaaltijden**, die plaatsvinden op:

Woensdag 12 maart en 26 maart en 9 april

Van 17.45 tot 19.15 uur

Kerkgebouw van de Vrijzinnigen, Kerkstraat, Brielle

De maaltijden zijn eenvoudig en sober: **soep met broodjes**. Tijdens elke avond zal er een spreker zijn die meer vertelt over een relevant onderwerp.

Op de eerste vastenmaaltijd op **12 maart** zal **Arjan**, werkzaam op zorgboerderij "Op Aarde", meer vertellen over de activiteiten daar. Na afloop van de maaltijd kunt u een **vrijwillige bijdrage** geven, waarmee u direct de zorgboerderij ondersteunt. Aryanna zal hiervoor bij de uitgang met een collectebus staan.

Inschrijven

Wilt u deelnemen? Schrijf u in via de **intekelijsten in de kerken**.

Vergeet niet uw eigen **soepkom en lepel** mee te nemen!

Iedereen is van harte welkom!

Oecumenische Werkgroep Brielle,

Arja Schokker, Hennie Deur en Aryanna Herscheid

10Age7 Thema avond: Genieten van genoeg



Wanneer is het genoeg, wanneer heb je genoeg? De grens ligt voor iedereen anders. Je boodschappenkar vullen, je voorraad kast aanvullen, een grotere auto, een fatbike, de nieuwste telefoon of technieken, alsmaar meer kennis vergaren, meer drinken en snoepen dan dat je eigenlijk op kunt. Nog harder werken voor nog meer geld om toch maar een groter huis te kunnen kopen of die dure vakantie te kunnen maken. Alles kwam aan bod, maar ook de vraag wordt je er ook

gelukkiger van? Wat leert de Bijbel ons hierover?

Prediker zegt dat alles uiteindelijk lucht is, niks voor stelt als je niet alle dingen die je ontvangt in dit leven ziet als een geschenk van God. Dan ga je alles wat je kunt en hebt wel met andere ogen bekijken en bedenk je dat jezelf eigenlijk niet zo heel veel voorstelt. Alles is ijdelheid. Een wijze les die we kunnen proberen in de praktijk te brengen met ons allen. Nederigheid, tevredenheid, liefde en geduld zullen zich dan meer gaan laten zien. Het delen met elkaar wordt dan weer een goede gewoonte. De 40-dagen tijd komt er weer aan, en misschien is dit een goed denk-duwtje in de rug.

Vlijt voor barmhartigheid

Deze winter hebben we 82 gevulde schoenendozen afgeleverd bij het verzamelpunt in Simonshaven. Zodra daar een container gevuld is gaan ze op transport naar de kansarme kinderen die het basispakket (4 schriften, gevulde etui, zeep, tandpasta, tandenborstel, knuffeltje en een linnen tasje) hard kunnen gebruiken om naar school te kunnen. Aangevuld met spelletjes en klein speelgoed. Moldavië, Sierra Leone en Roemenië zijn enkele landen die daarvoor in aanmerking komen. Dankzij uw spulletjes en donaties maken we kinderen blij en geven hen uitzicht op een betere toekomst en dankzij u kunnen we dit werk doen. Jaar-rond zijn we hier mee bezig. Wat niet altijd zichtbaar is voor u, maar wat wel gebeurt. Mocht u willen helpen, stuur dan gerust een email naar omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl Wilt u meer weten, dan kunt u ook kijken op de site van stichting Gain [Bijvulmateriaal voor Schoenendoosactie - GAIN helpt](#)

Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Op woensdag 12 februari was het zover, een eerste ontmoetingsmiddag voor ouderen. De opkomst was bemoedigend. Al kunnen er natuurlijk altijd wel meer mensen bij. Om de gesprekken een beetje richting te geven hadden we voor deze middag het thema “Dankbaarheid” bedacht. Piet van Breemen s.j. schreef hier onder andere over:

“Dankbaarheid is een positieve levensinstelling. Het is een manier om zó naar het leven te kijken, dat het goede tot zijn recht komt en niet vergeten wordt. En omdat God de oorsprong is van al het goede, is dankbaarheid ook een snelle en aangename weg naar God. Het gevolg is dat dankbaarheid ook je geestelijke gezondheid bevordert. Met dankbare mensen hebben we graag van doen. En zo is de dankbaarheid ook een remedie tegen isolement.”

Aan de hand van deze korte inleiding ontstond er een geanimeerd en diepgaand gesprek. We kunnen met dankbaarheid terugkijken op een mooie ontmoetingsmiddag. Die ook een vervolg gaat krijgen, en wel op woensdag 12 maart. Voor die middag hebben we samen gekozen voor het thema “Wie is God voor jou? En wie Jezus?” We starten om 14:00 uur en uiterlijk 15:30/16:00 uur zullen we de middag afsluiten.

Denkt u na het lezen van het bovenstaande, dit is wel iets voor mij, meldt u dan even aan via de parochiewacht of via e-mail lugtenburg.henk@gmail.com

Mocht het vervoer een probleem opleveren, laat het even weten, dan kunnen we met elkaar bekijken of we er een mouw aan kunnen passen.

Henk Lugtenburg

Bijbelverhalen bij Ten Have

Op woensdag 19 maart gaan we weer verder met het vertonen van een verfilming van één van de bijbelverhalen. Dit keer laten we het eerste deel van de film over Salomo zien. We starten om 10:00 uur. Iedereen is van harte welkom in het parochiehuis in de Nobelstraat in Brielle. De toegang is gratis.

Vooraankondiging Sams kledingactie

Nu al willen wij doorgeven, dat voor zaterdag 12 april de eerstvolgende kledinginzameling voor Sams Kledingactie gepland staat. Misschien een beetje vroeg, maar u heeft dan ruim de tijd om kleding, schoenen, speelgoed etc uit te zoeken.

Belia en Henk Lugtenburg

Kinderwoorddiensten in Veertigdagentijd



Tijdens de vieringen in de veertigdagentijd zal er in de RK kerk, Nobelstraat 24 in Brielle voor de kinderen een kinderwoorddienst plaatsvinden. Na het openingsgebed (voordat de lezing uit de Schrift begint) worden de kinderen uitgenodigd om samen naar de Ten

Have-zaal te gaan. Tijdens de kinderwoorddienst zal aandacht besteed worden aan het evangelie van die zondag.

De gekleurde bril; leren kijken met de ogen van Jezus

In alle evangelielezingen van de Veertigdagentijd is er sprake van anders kijken, de wereld anders leren zien. Elke keer wordt er gevraagd om verder te kijken dan je neus lang is; beter nog, om met de ogen van God te kijken.

Wij kijken gewoonlijk door een gekleurde bril van eigen oordelen. Jezus en God vragen van ons om breder en vanuit liefde te kijken naar mensen en situaties.

In dit project proberen we elke zondag samen met de kinderen onze gekleurde bril af te zetten en met de ogen van God naar de mensen en hun situatie te kijken.

Zondag 9 maart: Talenten om te delen

Deze eerste zondag van de Veertigdagentijd gaat het over de talenten van Jezus. Waar zet Hij die talenten voor in? De duivel wil Hem verleiden voor Zichzelf en zijn eigen belang te kiezen, maar Jezus richt zijn blik op de Nieuwe Wereld. En waar zetten de kinderen hún talenten voor in?



Zondag 16 maart: Succes heeft zijn prijs

Deze tweede zondag van de Veertigdagentijd gaat het over Petrus die van Jezus alleen het mooie en goede wil zien. Hij ziet Jezus zien als een succesvolle leider en lift graag mee op het succes van Jezus. Petrus vergeet dat het hebben van succes ook een schaduwzijde heeft. Met de kinderen denken we na over wat het hen waard zou zijn om succes te hebben.

Zondag 23 maart: Oordeel niet te snel!

Deze derde zondag van de Veertigdagentijd gaat het over oordelen zonder de context te kennen. Soms staan mensen te snel klaar met hun mening. Dan was het beter geweest om je eerst te verdiepen in de situatie. Jezus geeft hier in het Evangelie een voorbeeld van. Oordelen de kinderen ook wel eens te snel?

Zondag 30 maart: Jaloezie verblindt je

Deze vierde zondag van de Veertigdagentijd gaat het over jaloezie. Jaloezie vertroebelt je blik op de werkelijkheid. In de evangelielezing is de oudste zoon daar een voorbeeld van.

Zien de kinderen wel eens groen van jaloezie? Wat gebeurt er dan met ze? Jaloezie leert je ook iets: je ziet wat je belangrijk vindt!

Zondag 6 april: Iedereen maakt fouten

Deze vijfde zondag gaat het over het oordeel dat je kunt hebben over mensen zonder erbij na te denken of je zelf wel zonder zonden bent. Als je zou zien wat je aan het doen bent, zou je je schamen. Met de kinderen denken we na over fouten maken, want dat doet iedereen. Vinden ze het erg om fouten te maken? Van zichzelf en hoe zit dat bij anderen? En wat kun je er van leren?

Vrijdag 11 april v.a. 16:00 uur: palmpaasstok maken en vastenmaaltijd



Ieder jaar op Palmzondag herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen verwelkomden Hem met palmtakken. Deze intocht werd jaren later nagebootst met de Palmpaasoptocht. Sindsdien vieren we elk jaar Palmzondag en maken we Palmpaasstokken.

Wilt u een palmpaasstok maken, samen met uw (klein-)kind of alleen, dan bent u van harte welkom op vrijdagmiddag 11 april om 16:00 uur in het parochiehuis (Nobelstraat 22).

Voor kruizen, crêpe-papier en buxustakjes wordt gezorgd. Om de palmpaasstok verder te versieren kunt u zelf bijvoorbeeld theezakjes, (chocolade-)eitjes, rozijnen meenemen.

Rond een uur of 6 zal er gezamenlijk een sobere maaltijd genuttigd worden met een catechese-moment.

Daarna kunnen degenen, die 's middags niet kunnen, een palmpaasstok maken tot 20:30 uur.

In verband met het regelen van de materialen en de maaltijd willen we vragen om u voor deze activiteit aan te melden vóór 8 april a.s. via jongenoud@rkkerk-brielle.nl

Geef in de mail door of u 's middags of 's avonds een palmpaasstok komt maken, het aantal personen en of u aan de maaltijd deelneemt.

In Memoriam Hans Elkhuizen

Begin februari bereikte ons het nieuws dat Hans Elkhuizen op 31 januari is overleden in een verzorgingstehuis in Schiedam.

Hans is jarenlang lid geweest van het parochiebestuur HH. Martelaren van Gorcum en daarna de BeheerCommissie. Ook was hij "Mr. Zevensprong". Hij was vele jaren, in wisselende samenstelling met anderen, de redactie. Toen de Pieckfijn gelanceerd zou worden, veranderde alles. Van lokale computer en printer naar internet en een uitgever. Hij besloot er mee stoppen en het redactie-stokje over te dragen aan de jongere generatie.

Dagbedevaart naar Heiligdom O.L.V. ter Nood in Heiloo

Op zaterdag 31 mei organiseert het bisdom een bedevaart naar dit heiligdom. Aanmelden is noodzakelijk. Zie de pdf op de website voor meer informatie.

Heilige van de maand



H. Jozef

Op 19 maart dag viert de Kerk "het hoogfeest van de heilige Jozef, de bruidegom van de allerheiligste Maagd Maria; die als een rechtschapen man uit het geslacht van David de voedstervader was van de Zoon van God, Christus Jezus, die Zoon van Jozef genoemd wilde worden en aan hem onderdanig wilde zijn zoals een zoon aan zijn vader. In het bijzonder vereert de Kerk hem als de

beschermmer die de Heer over zijn gezin heeft aangesteld."

Mededeling-mailing

Wie nog actueler nieuws wilt ontvangen dan in dit blad staat, kan zich aanmelden via website@rkkerk-brielle.nl met als onderwerp “Aanmelding Mededeling mailing” of via onze website <https://hnicolaaspieckengezellen.nl/kerken/brielle>

De berichten van deze mailing hebben een link waarmee u direct door kunt klikken naar het nieuws op de “Mededelingen” pagina van de website. Via deze mailing wordt:

- mededelingen verspreid die tussen de edities van de Zevensprong (en zeker van de Pieckfijn) door komen;
- bericht van overlijdens; vanwege de AVG zullen alleen in de mailing de volledige namen worden vermeld.
- bericht gegeven van het verschijnen van de digitale versies van de Zevensprong en de Pieckfijn.

Langskomen of contact?

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, bent u thuis langdurig ziek of wilt u om een andere reden dat iemand vanuit de plaatselijke gemeenschap bij u langs komt of contact met u opneemt: laat het ons weten. door middel van een email naar omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl
U kunt ook bellen met de parochiewacht 0181-412 142 (maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur.)

Opgeven van misintenties

U kunt uw misintenties opgeven via misintenties@rkkerk-brielle.nl of via de parochiewacht van maandag tot en met donderdag van 9:30 uur tot 11:30 uur, tel: 0181-412142.

Voor een misintentie vragen wij u een stipendium van €10,00, deze kunt u overmaken naar **IBAN NL25 INGB 0000 5631 40 t.n.v. Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk in Spijkenisse o.v.v. Misintentie Brielle** of via de QR-code van de Givt-app.

Indien u betaalt via de QR-code, gelieve dit in de email aan te geven. De QR-code is hieronder afgedrukt.

Ook ruim voor de viering op de dag zelf kunt u bij de kosten of lector een misintentie, schriftelijk, aanvragen en eventueel de stipendium contant betalen. In dat geval bij voorkeur in een envelop met uw naam erop.

Na een kerkelijke uitvaart wordt de overledene automatisch 7 achtereenvolgende zondagen afgelezen bij de misintenties. Daarna kunt u nog, in het eerste jaar, 5 data in overleg opgeven voor een misintentie.



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Givt QR-code voor betaling van misintentie

COLOFON

RK KERK HH. MARTELAREN VAN GORCUM TE BRIELLE

onderdeel van Parochie HH. Nicolaas Pieck en Gezellen

Pastorie: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle 0181-412142
Parochiewacht: Aanwezig van maandag t/m donderdag van 9:30-11:30 uur
Noodtelefoon: Uitsluitend voor ziekenzalving en regelen van uitvaart 06-30975817
bereikbaar van 8:00-22:00

Pastoraal team:

Pastoor: Vicaris mgr. H. Egging
Pater: Y. Konchenko sdb jouril@hotmail.com 06-45144377
Diaken: R. Dits r.dits@deheiligefamilie.nl 06-16822267

Locatieraad:

Voorzitter Vacant
Secretaris C. Jaspars secretariaatbc@rkkerk-brielle.nl
Budgethouder P. Versaevel budgethouderbc@rkkerk-brielle.nl
Beheer gebouwen M. Zijlmans beheergebouwen@rkkerk-brielle.nl 06-10318854
Beheer kerkhof M. Zijlmans beheerkerkhof@rkkerk-brielle.nl
Liturgie A. Herscheid liturgie@rkkerk-brielle.nl
Catechese J. van de Wiel catechese@rkkerk-brielle.nl
Omzien naar elkaar B. van der Loos (wnd) omziennaarelkaar@rkkerk-brielle.nl 06-15286157
Communicatie H. van Niekerk website@rkkerk-brielle.nl

Misintenties: misintenties@rkkerk-brielle.nl

NL25INGB 0000 563 140

Ten name van: Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk o.v.v. misintentie
Stipendium €10,00

Bijdrage Actie Kerk Balans (A K B): actiekerkbalans@rkkerk-brielle.nl

NL25INGB 0000 563 140

Tnv: Nicolaas Pieck Mart. Van Gorcumkerk o.v.v. AKB
RSIN 002 609 411 Fiscaalnummer 823 514 523

Werkgroep Caritas: Contactpersoon: Mw. I. den Bakker, 06-10392432
NL51 TRIO 0390 4375 06 t.n.v. PCI H. Nicolaas Pieck en Gezellen

Ledenadministratie: ledenadministratie@rkkerk-brielle.nl

Contactpersoon: B. van der Loos

Nieuwsblad voor Brielle “De Zevensprong” redactie@rkkerk-brielle.nl

Redactie: H. van Niekerk

Abonnement: digitaal is gratis, op papier per post € 20 per jaar.